

WOENSDAG 2 JANUARI 2025**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 5 januari

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 12 januari

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 19 januari

11.00 u. – Eucharistieviering met naamopgave van de vormelingen

Gebed Jubeljaar 2025

Vader in de hemel,
Gij hebt ons het geloof geschonken
in uw Zoon Jezus Christus, onze Broeder,
en door de Heilige Geest
hebt Gij de vlam van liefde in ons hart ontstoken.
Wek in ons de zalige hoop op de komst van uw
Rijk.
Maak ons door uw genade tot zaaiers
die onvermoeibaar het zaad van het Evangelie
uitstrooien.
Laat door dit zaad de mensheid en de hele
schepping opbloeien
in de vaste verwachting

van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar de machten van het kwaad zijn overwonnen
en uw heerlijkheid zich voor altijd openbaart.
Moge de genade van het Jubeljaar in ons,
Pelgrims van Hoop,
het verlangen sterken naar de hemelse gaven
en aan heel de wereld de vreugde en de vrede schenken van onze Verlosser.
Aan U, God,
die voor altijd gezegend zijt,
zij lof en eer in de eeuwen der eeuwen
Amen.

NIEUWJAARSWENS

Ik wens je....
gezondheid in je leven,
vreugde in je bezigheden,
geluk, vrede in uw gezin en familie,
geloof in de God van het leven.

Maar ook...
volharding als het moeilijk wordt,
hoop bij vertwijfeling,
levenskracht bij ontmoediging,
en mensen die je daarin nabij zijn.

We hebben je nodig
in parochie, in onze geloofsgemeenschappen
jouw aanwezigheid op de bijeenkomsten,
jouw hartelijkheid en uw meeleven,
jouw dienstbaarheid en inzet,
jouw vriendschap in de samenwerking.

Wij hopen....
dat jongeren, jonge gezinnen en kinderen
zich welkom voelen in onze kerkgemeenschappen
dat gelovigen een houvast vinden in het beleven van het geloof:
zij die geregeld aanwezig zijn en ook zij die komen bij gelegenheid;
dat de ouderen zich thuis mogen voelen
en dat er aandacht mag zijn voor zieken en thuisgebonden mensen
Vrede en alle goeds
ook in het nieuwe jaar 2025.

Johan Goedefroot

Bezinning



foto: abdij van Tongerlo

Ik wens dat je
net als de herders
voor niets hoeft te vrezen,
dat je van onrust mag genezen
en dat je in kinderogen
Gods vrede mag lezen.

Ik wens dat je
net als de wijzen
je moedig op weg durft bewegen,
dat je iets van je gaven zal geven
en dat je verbonden met velen
hoopvol zal mogen leven.

Ik wens dat je
net als Jezus' leerlingen
met moed en inzet mag werken,
mensen in nood mag bemerken
en dat je bij velen
't vertrouwen kan helpen versterken.

Ik wens dat in je eigen hart
in het komende jaar
een redder mag wonen
om zo van binnenuit
aan ieder mens
Gods liefde te tonen.

PREEK VAN DE WEEK - SINT-BERNADETTE

ZONDAG 24 DECEMBER - VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

(Lc 1,39-45)

Welke mentaliteit heerst er onder de mensen vandaag in deze wereld?

Wie zijn de heersers die alles bepalen?

De profeet Micha in zijn tijd, in omstandigheden van onrecht en onenigheid, van een doorbraak: een nieuwe mentaliteit moet komen.

Zie ik ga iets nieuws beginnen. Zie ik laat het zichtbaar worden, zo spreekt de Heer.

Een kind zal geboren worden, in een stal, in een klein dorp.

Hij zal vrede brengen. Die vrede zal over land heersen en veiligheid bieden.

Vrede die we zo nodig hebben en veiligheid.

We denken hierbij aan de mensen in oorlogsgebieden. We denken aan de mensen die hier leven in menonwaardige toestanden.

Advent doet ons uitkijken naar Kerstmis:

een kind wordt geboren, een vredesboodschap klinkt, vrede wordt ons aangereikt.

We worden uitgenodigd die boodschap te omarmen, dragers te zijn van een nieuw begin, telkens opnieuw.

Met vreugde wordt ons de boodschap gemeld...

vreugde....., soms zoeken mensen alleen plezier.

We mogen dragers zijn van een belofte van licht....., vaak zoeken de mensen alleen sfeer.

De vierde zondag van de advent brengt ons heel dicht bij Kerstmis.

De liturgie van vandaag brengt twee vrouwen in beeld: Elisabeth en Maria.

Ze ontmoeten elkaar. Beiden zijn ze in verwachting. Er is vreugde. Ze willen elkaar helpen. Ze

vertellen elkaar honderd uit over hun beleving en verwachting.. Het lijkt een alledaags gebeuren.

Heel de familie trouwens kijkt uit naar de geboorte van een kind.

Toch mogen we hier de evangelische boodschap niet uit het oog verliezen.
Want de zwangerschappen van Elisabeth en Marie zijn bijzonder en uniek.
Elisabeth achtte zich te oud.
Maria wist niet hoe dit zou kunnen gebeuren.
Daarom is er ook de heilige Geest.
Wat voor mensen onmogelijk lijkt, weet Gods Geest te bewerken.
De Geest vervult immers de diepste verlangens van mensen.

Mag Gods Geest ook in ons werken
God zoekt in ons duurzame goedheid.
God zoekt in ons partners opdat zijn liefde in ons en in deze wereld zichtbaar mag worden.

Het is advent,
en dat is de tijd van het verlangen naar de geboorte van Jezus in ons midden.
De tijd ook van Welzijnszorg, met meer aandacht voor onze medemensen in nood.
En ook de tijd van de adventskrans, met zijn groene takken en zijn rode kaarsen. Rood als
symbool van de liefde die zin geeft aan het leven.
En groen van takken die niet vergaan in de winter,
zoals Gods aanwezigheid onder ons niet vergaat, ondanks de onzekerheid,
de leegte in doen en denken, de schijnbare vruchteloosheid van het zoeken
naar vrede, naar liefde, naar geluk voor alle mensen.

Nog enkele dagen en we vieren de komst van Jezus, van God in ons midden. Laat dit onze hoop en
onze verwachting zijn: dat Hij midden onder ons zal wonen, in heel ons doen en denken, zodat
onze hoop en onze verwachting naar een leven van liefde en vreugde sterker moge worden. Amen.

Pastoor Johan Goedefroot

WOENSDAG 25 DECEMBER - KERSTMIS

Het evangelie brengt ons het verhaal van de geboorte van een kind, met een boodschap van vrede:
Jezus, licht voor de wereld.
Het is een boodschap die ons leven raakt, het is de dragende grond van ons leven.
Een nieuw begin wordt aangezegd. Er is vreugde.
In Jezus is God zichtbaar geworden.
Jezus is Gods mens geworden liefde.
Hij reikt liefde en vrede aan.

Kerstmis is een moeilijk feest voor hen die in de rand van de samenleving leven. Terecht gaat onze
aandacht uit naar mensen die er alleen voor staan of gezinnen en kinderen die leven in armoede.
Op Kerstdag zou er voor ieder een plek aan een warme tafel moeten zijn.
God dank gebeurt er veel voor hen.
Op Kerstdag ligt Jezus als een boreling in de kribbe.
Zo kwetsbaar en broos als God onder ons maar kan zijn.
Zonder woorden laat Hij ons weten dat God ons liefheeft en ons leven wil delen.

Het feest daagt ons ook uit.
Zullen wij meegaan in de duisternis die deze wereld omhuld?
Zullen we meegaan in de spiraal van geweld?
Vaak hebben wij daar reden toe om ons boos te maken op wat misloopt, om het kwaad met kwaad

te vergelden.

Zijn er andere wegen om het tij te keren, te herstellen wat nodig is en weer op te bouwen.?

Het komen van een kind in je leven doorbreekt de beslotenheid.

Een ontmoeting verandert een mens...

Vaders, moeders, jullie weten dat een kind je leven verandert, grenzen worden verlegd, je wordt vader of moeder, een geschenk maar ook een opdracht.

Er is nieuw leven gekomen, het open nieuwe perspectieven.

In onze geloofsgemeenschap ontmoeten we gelovigen,
mensen die tasten en zoeken, verlangen en hopen
mensen die zich inzetten voor alles en nog wat...

Voor ons is Jezus, licht voor de wereld, zijn leven zijn boodschap raken ons.,

In deze kerstnacht beseffen we dit.

Mat Kerstmis gaat vandaag het heilig jaar van start.

Paus Franciscus opent in de Sint-Pietersbasiliek te Rome de heilige deuren die zich daar bevinden en enkel in een heilig jaar geopend zijn.

“Pelgrims van hoop” is het thema dat de paus aan dit jaar gaf.

Hoeveel mensen verwachten vandaag niet op een teken van hoop.

De deuren gaan open... een mooi gebaar.

We worden uitgenodigd op weg te gaan als pelgrims.

Pelgrims die hoop opzoeken in solidariteit.

Pelgrims die hoop aanbieden.

De boodschap van vrede, die we vandaag vieren zal doorbreken met kracht.

Niet met de kracht van de macht, maar met de kracht van de liefde.

Hoop en liefde zijn met elkaar verbonden.

Er zijn vandaag ook de tekens van hoop en liefde die ons gegeven worden.

Gods goedheid die zichtbaar geworden is in zovele kleine dingen van zorg, aandacht, vriendschap, hulpvaardigheid.

In buurtwerken, zieken – en armenzorg, in onderwijs, welzijnszorg en verenigingen allerlei.

In die tekens krijgt liefde een gezicht.

Hebben we aandacht voor die tekens?

Tekens die ons raken en ons aanvuren.

Laten we drager zijn van de vrede die God ons aanreikt.

Vrede voor u, vrede voor uw gezin en familie, vrede aan alle mensen van goede wil.

Een zalig en vredevol Kerstfeest.

Pastoor Johan Goedefroot

LIEF EN LEED**Overlijden Jozef Dedrie**

Jozef Dedrie werd geboren te Poperinge in een gezin van twee, zijn jongere zus Mia, die nog niet zolang geleden overleden is. Vader was er hoofdonderwijzer, moeder werkte thuis. Jozef kon studeren: hij ging voor laborant en haalde ook nog de kwalificatie om les te geven via de D-cursus. Hij heeft zijn carrière uitgebouwd in het Sint-Pietersziekenhuis te Brussel. Via het dagelijks treintraject leerde hij moeder kennen: zij gaf les, snit en naad.

Zij hebben zich gesetteld in Sint-Amandsberg, in de Koerspleinstraat. Daar bouwden zij hun thuis, waar de twee zonen geboren werden. Maar naast de besloten ruimte van het ziekenhuislabo, hield vader van de open natuur. Hij greep dan ook de kans om nabij zijn huis een groot stuk natuurgrond te kopen, waar hij zich kon uitleven. Bomen snoeien, zagen, klieven, rooien.

Jozef was een zachtmoedig man met een goed karakter. Hij was gelukkig in zijn huwelijk. Moeder Eliane is acht jaar geleden overleden. De laatste jaren moest hij veel loslaten: de opname in een

woon-en zorgcentrum, de ziekte van Parkinson die hem beperkte, het zicht dat bijna volledig wegviel.

Jozef en zijn echtgenote waren ooit lid van de GCL (gemeenschappen voor christelijk leven). Dit zijn bezinningsgroepen, begeleid door een Jezuïet, waar gezinnen en individuen dieper ingaan op hun geloof en de levensvragen die daarmee gepaard gaan. Jozef zal in zijn geloof ook de dankbaarheid en de bewondering voor de vruchten van de schepping gevonden hebben.

Een mooi gevuld leven van Jozef vertrouwen wij toe aan de schepper, die ons het leven geschonken heeft en vader terug zal opnemen in Zijn vrede.

Rust zacht, je hebt je lijden met opgeheven hoofd en veel moed gedragen. Je mag nu thuiskomen in het huis van de Heer, 'want waar Ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn'.

Zorg van daaruit voor je gezin, met jouw knipoog, met jouw glimlach van hierboven. Het ga je goed!

GENT ZINGT KERST

Op het Sint-Baafsplein is het aan het regenen. De kindermolen draait met vrolijke muziek en er wordt volop gegeten en gedronken. Pannenkoeken, bier en Glühwein zijn volop te krijgen. In de Sint-Baafskathedraal heerst een andere sfeer; van zodra je binnen komt. Neen, ditmaal geen bende toeristen, maar een heel enthousiast publiek zoekt een (koude) stoel. Ze worden verwelkomd met een programmaboekje met vele kerstliedjes.

Wij zijn ondertussen op een geheime plaats aan het opwarmen; ik bedoel onze stem aan het opwarmen. Even kort een paar liederen zingen en we zijn klaar. Kwart voor drie kom ik in de kathedraal en er zit al heel veel volk. Amai! Mensen komen graag af, omdat ze de aloude kerstliederen mogen meezingen.

Jo neemt plaats aan het imposante orgel, sommige toeristen blijven bewonderend staan. Stipt om 15.00 u. neemt Jan het woord en starten we met "Wie schön leuchtet der Morgenstern". We nemen al zingend plaats. Indrukwekkend als je weet dat 850 stoelen bezet zijn en dus zovelen klaar zijn om mee te zingen. Hier en daar valt er wel een kindje in slaap (op de eerste rij). We zingen vele liederen die mensen meezingen en wisselen af met een lied met Steven en Katrien in een mooie solo.

Na een uurtje zijn we allen tevreden en hopen op een milde gift van onze luisteraars voor TEJO, een laagdrempelig huis voor jongeren voor psychologische hulp, anoniem en gratis. En ze zijn mild, onze schenkers, we ontvangen meer dan € 1600!

Na het optreden ruimen we snel op en worden daarna nog verwelkomd bij Riet en Jo voor een koffie of een soep.

We zijn blij en dankbaar voor zovelen die samen met ons meezongen en de vreugde van Kerstmis willen delen!

Op naar volgend jaar!

Hildegard

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00