

**WOENSDAG 22 JANUARI 2025****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 26 januari*

11.00 u. – Gebedsdienst

*Zondag 2 februari – Lichtmis*

11.00 u. – Eucharistieviering met kinderzegen

*Zondag 9 februari*

11.00 u. – Eucharistieviering - jaarmis voor de familie Van Loo

**Bezinning bij de tweede zondag door het jaar**

‘... om aan armen  
de blijde boodschap te brengen,  
aan gevangenen  
hun vrijlating bekend te maken  
en aan blinden dat ze zullen zien:  
om verdrukten  
te laten gaan in vrijheid,  
om een genadejaar af te kondigen  
van de Heer.’ Lucas 4, 18b-19  
Gij die boven mensen uit  
genoemd wordt ‘God’  
gezegend om uw naam  
‘Ik zal er zijn’.  
Als Gij bestaat, bewerk ons dan,  
boetseer ons hart en ons verstand,

dat wij ontvankelijk worden voor  
uw naam.

Uw naam is dat Gij ons kent,  
dat Gij goed zijt in liefde,  
ongehoord in bevrijden,  
dat ontferming uw kracht is.  
God,  
Gij mijn kracht,  
grond onder mijn voeten,  
licht in mijn ogen,  
hoor mijn bidden:  
laat niet los van mij, uw hand,  
dat ik uw liefde proef in mensen.  
Amen.

**GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTELIJKE KERKEN**

Dat rooms-katholieken, protestanten, orthodoxen, evangelicalen, anglicanen en nog andere christenen onderling verdeeld zijn of zelfs in conflict leven, is een fundamenteel probleem voor het getuigenis van eenheid waartoe de leerlingen van Jezus in deze wereld geroepen zijn. Tijdens de gebedswEEK voor de eenheid bidden we met alle christenen om de groei naar eenheid. Deze gebedswEEK wordt gehouden van 18 tot 25 januari.

**Thema: “Ja, ik geloof”**

Als leidraad voor de gebedsweek werd de Bijbeltekst Johannes 11,17-27 gekozen. Het thema voor de Gebedsweek: Geloof je dat? (v. 26), is ontleend aan de dialoog tussen Jezus en Marta tijdens Jezus' bezoek aan het huis van Marta en Maria in Betanië, na het overlijden van hun broer Lazarus, zoals verhaald door de evangelist Johannes.

### Concilie in Nicea

Dit jaar herdenken we dat 1700 jaar geleden, in 325 na Christus, het eerste christelijke oecumenische concilie in Nicea bij Constantinopel plaatsvond. Deze herdenking biedt een unieke kans om te reflecteren op het gedeelde christelijke geloof, zoals uitgedrukt in de geloofsbelijdenis die tijdens dit concilie werd geformuleerd. Het biedt ook een unieke gelegenheid om dit geloof dat tot op heden voortleeft en vruchten voortbrengt, te vieren. De betekenis van de heilsgebeurtenissen die alle christenen op Paaszondag, 20 april 2025, zullen vieren, is in de loop van de zeventien eeuwen niet veranderd. Vandaag samen het apostolische geloof beleven, betekent niet dat we de theologische geschillen van weleer, die door de eeuwen heen hebben voortgeduurd, opnieuw moeten aanwakkeren. Het betekent veeleer dat we in gebed de Bijbelse grondslagen en de kerkelijke ervaringen die tot dat concilie en zijn besluiten hebben geleid, opnieuw moeten lezen.

Er wordt van 6 tot 8 februari 2025 een Colloquium gehouden rond 1700 jaar Nicea in de Oude Abdij van Drogenen.

info: [www.kerkvaders.be](http://www.kerkvaders.be)

## NIEUWS VAN DE BERNADETTEKONINGEN.



Met 4 koninginnen, 4 koningen en 1 engel-met-lichtkrans zijn we dit jaar op zangronde gegaan voor Uilenspel. Dit is een vzw (ontstaan in onze buurt) waar vrijwilligers huiswerkbegeleiding geven aan kinderen. Spijtig dat we één koningin moesten missen om gezondheidsredenen.

Het was een comfortabele “droge” editie, t.t.z. zonder neerslag. Op vrijdagavond trok een prachtig sikkelmaantje onze aandacht. Zaterdagmiddag telden we in het klooster van de Visitatiezusters 5 zusters die samen met enkele burens onze toehoorders waren. De gevulde rijen meezingende zusters dateren van vele jaren geleden, maar toch voelden we ons even welkom. Op onze ronde gingen we voor de eerste keer langs bij een oma en opa die beiden 90-plus zijn en

benieuwd onze komst afwachtten. Na onze zang begon die opa de woorden op te zeggen van een voor ons onbekend kerstlied en daarna volgde warempel de zang ervan. Ook voor de aanwezige kinderen en kleinkinderen was dit een primeur. Op één van de volgende “haltes” bracht een honderdendriejarige oma ons zelfs aan het lachen door haar ludieke tussenkomsten gedurende onze zang. We troffen ook een (geplande) samenscholing van enkele tientallen burens met een nieuwjaarsdrankje in de hand. Dat we in de buurt van een vuurkorf hebben gezongen konden we daarna aan onze kledij ruiken. Ook daar was véél familie buiten op het terras verzameld. We voelen grote dankbaarheid tegenover die vele lieve gastvrouwen en gastheren die er voor zorgden dat vele toehoorders ons gekozen project konden steunen. De gasten werden dan ook dikwijls naar goede Vlaamse traditie in de watten gelegd met een drankje en een heerlijk hapje. Ook wij mochten delen in die gastvrijheid maar wegens tijdsgebrek gebeurde het dat we verder trokken en iets kregen toegestopt “voor onderweg”.

Het resultaat? We haalden 5.805 € op en de kerkgangers van zondag 5/1 deden er nog 180,70 € bovenop. Voor zoveel solidariteit en vriendschap kunnen we niet anders dan ons heel, heel dankbaar voelen.

*Nadine*

## **PREEK VAN DE WEEK**

### **ZONDAG 12 JANUARI – DOOPSEL VAN DE HEER**

**Lezing Lc 3, 15-16,21-22**

Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: 'Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging en de heilige Geest in lichamelijke gedaante, als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de hemel sprak: 'Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.'

#### **Overweging**

##### Eigen doopsel

In het Nieuwe Testament is het doopsel gewoonlijk een reactie van mensen op de ervaring van Gods liefde. Deze ervaring doet wat met hen en ze willen leven zoals Jezus zelf.

Wat betekent dat?

Wie zich in het water laat onderdompelen onder aanroeping van de naam van Jezus, krijgt deel aan het heil dat met die naam verbonden is. Jezus' naam betekent: God redt.

Welke redding wordt er beloofd?

Paulus reikt een aantal theoretische interpretatiesleutels/beloften aan, die ik graag even overloop.

- vergeving van de zonden

met een schone lei beginnen, een nieuw blad omslaan, zand erover – al deze dagelijkse uitdrukkingen wijzen naar de gewoonheid en de weldaad van vergeving. Het is een ervaring uit het dagelijks leven, een ervaring die we al leerden kennen van toen we kind waren. daarnaast herinneren we ons misschien momenten van vergeving die een mijlpaal waren in ons leven, die ons misschien tot tranen toe bewogen hebben en waarvoor volgende woorden uit de Aramese versie van het onzevader van toepassing zijn – maak los de koorden van fouten die ons vastbinden in het verleden, zodat ook wij anderen hun misstappen vergeven.

- wedergeboorte

we worden een nieuw mens, opnieuw afgestemd op God.

- met Christus begraven en verrezen  
we gaan door de duisternis heen om uit te komen bij het licht, bij een leven van liefde en goedheid, van vrede en gerechtigheid.
- met Christus bekleed  
De keuze om te leven zoals Jezus, laat ons leven naar het beeld en de gelijkenis met God, laat ons leven zoals we bedoeld zijn.
- opgenomen in het lichaam van Christus  
Het lichaam van Christus doet ons denken aan deze concrete geloofsgemeenschap waarmee we nu samen zijn: iedereen doet er toe, er wordt samen gebeden, het brood wordt gebroken.
- gedoopt in de heilige Geest  
Gods levensadem dringt diep tot ons door. God woont in ons. We worden bezielde door de liefdeskracht die Jezus deed handelen.

Tot hier de beloften die voortvloeien uit ons eigen doopsel: vergeving, een nieuw mens, een leven van licht, leven zoals we bedoeld zijn, ons verbinden met anderen en bezielde door de Geest.

#### Doopsel van de Heer

Laten we met verbeelding kijken naar het tafereel van het doopsel:

- Johannes de Doper: woestijnprofeet
- de rotsen: maken deel uit van de onherbergzame woestijn
- de Jordaan: een grote, donkere watermassa
- Jezus: met weinig kleding aan  
naakt zoals de mens die we zelf zijn  
transparant zoals de mens die omgevormd wordt door God  
waardig zoals de mens die God in de waarheid van het hart tegemoet treedt
- de hemel: is open en geeft toegang tot God
- de duif: is symbool van de Geest en hierbij een verwijzing naar de duif die uit de ark van Noach vliegt en op zoek moet naar het droge, naar het land dat redding brengt.

Hoe zou Jezus zich in dit tafereel voelen?

Daarvoor moeten we naar een latere passage, in Lc 12, 49-52.

Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is. Meent gij, dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid.

Het doopsel is dus iets

1. dat Jezus moet ondergaan.
2. dat Jezus een beklemd gevoel geeft
3. dat vuur brengt op aarde

Misschien hebben dit ondergaan en dit gevoel van beklemming iets maken met de onderdompeling die Jezus bij het doopsel meemaakt.

Laten we met Jezus' hoofd en lichaam mee verdwijnen in de Jordaan, in de donkere watermassa.



We verdwijnen onder water, daar waar we geen adem meer vinden, waar we misschien niet meer weten wat onder en boven is, waar we misschien een gevoel van verdwalen ervaren of een gevoel van verstikking. Het lijkt alsof we afgesloten zijn van alles en iedereen, alsof we gescheiden worden door een dun membraan. We vinden geen adem meer, ook al hangen we net onder het wateroppervlakte, ook al hoeven we maar een kleine beweging te maken om terug onze adem te vinden.

Wanneer Jezus terug boven water komt, is niets meer hetzelfde: hij bidt om terug tot zichzelf te komen, om te onderscheiden wat hem te doen staat, om uithoudingsvermogen te vinden voor de taak die hij te volbrengen heeft – een moeilijke taak lezen we, want hij brengt geen vrede op aarde, maar vuur. Het is het vuur van de lijdende dienaar waarover we lezen in de eerste lezing – de dienaar die niet zwak is, niet wordt geknakt, maar recht brengt op aarde.

Laten we met Jezus mee opstaan uit het water en doen wat ons te doen staan: vandaag, deze week – gesterkt door de Geest en gedragen door deze geloofsgemeenschap. Amen

*Adelheid*

## **SAMANA SINT-BERNADETTE - PANNENKOEKENFESTIJN**



Beste Vrienden,

Bij onze eerste activiteit van dit nieuw kalenderjaar is het een traditie geworden om mekaar nog eens onze gelukwensen voor het nieuwe jaar aan te bieden. Onze wens is dat iedereen gelukkig, in een zo goed mogelijke gezondheid, in alle vriendschap en vredevolle verbondenheid mag blijven deelnemen aan onze bijeenkomsten in 2025 en dat iedereen er ten volle mag en kan van genieten !

- Op het kerstfeest bracht de omhaling voor Kishor Nagar de mooie som van € 409 op, waarvoor hartelijk dank in naam van Jongensstad India (contactpersoon Pol Vogelaere)

- Binnenkort starten we terug met onze jaarlijkse Samana / CM solidariteitsactie lotenverkoop aan de prijs van **€ 5 per boekje of € 1 per lot**. Hou daarvoor in **februari** je brievenbus goed in de gaten want daarin zal je meer informatie vinden samen met ons **buurkrantje** !

Voor onze eerste activiteit hebben we (buiten het pannenkoekenfestijn) een **zitdans** gepland ! Zitdans is ook blijven bewegen. Samen iets doen is leuk, zeker als er wat muziek en beweging bij te pas komt. In deze vernieuwde versie van zitdans met nieuwe muziek, maak je kennis met nieuwe oefeningen waaraan iedereen kan meedoen, samen deel je een leuke ervaring en krijg je tips mee naar huis hoe je dit ook in je dagelijkse routine kan inbouwen.

Programma op zaterdag 1 februari 2025 in het Novacentrum:

14.30 u.: ontvangst met koffie en koekje

15.00 u.: zitdans, bewegen op muziek

16.30 u.: pannenkoekenfestijn

17.30 u.: einde en aan iedereen wel thuis

Prijs: 5 euro per persoon - ter plaatse te betalen

Inschrijven hiervoor is verplicht tegen woensdagavond 29 januari:

Uw inschrijving wordt verwacht tegen **uiterlijk woensdagavond 29 januari** bij:

- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)

- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 - 09/251.39.90 (na 19.00u) of e-mail:  
[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)

Hou alvast volgende datum vrij voor de volgende activiteit:

**zondag 30 maart** : parochiefeest St Bernadette met om 11.00 uur misviering in de St Bernadettekerk, nadien in de Novazaal om 12.00 uur aperitief en om 12.45 u. “friet met stoverij”

of veggie stoofpotje met curry. Prijs per persoon 20 euro per volwassene en 10 euro per kind.

Reservatie tot zondag **23 maart** bij Lieve Volckaert tel. 09 251 39 90

e mail : : [godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)

Vanaf 14 uur is er tearoom met Gentse vlaai en wafels (cash te betalen in de zaal)

Er volgt in de loop van maart nog een flyer omtrent deze activiteit !

Graag tot ziens op 1 februari voor zitdans en pannenkoeken !

*het Samana Bernadette bestuur team*

## **INTERPAROCHIAAL**

### **ANKER VAN HOOP NEERGELATEN BIJ STELLA MARIS IN GENT**









Op vrijdag 10 januari werd het Anker van Hoop voor het eerst neergelaten in de parochie Heilige Johannes de Doper in Gent-Centrum, bij Zeemanshuis Stella Maris aan de Hogeweg. Stella Maris is een warm toevluchtsoord waar zeelieden tijdens hun verblijf in de stad worden opgevangen.

Ronny De Blaere, ere-consul-generaal van de Filipijnen, vertelt dat Filipijnse zeelieden vaak dankbaar terugkomen voor de steun die ze er hebben ontvangen. Ook Lieven De Puydt draagt zijn steentje bij: hij houdt wekelijks de winkel open waar matrozen verzorgingsmateriaal en souvenirs kunnen vinden. De winkel is voor hem een laagdrempelige manier om met de zeelieden in gesprek te gaan.

Elke avond vertrekt er om 20.00 uur een bus van Stella Maris naar het centrum van Gent, zodat de bezoekers de stad kunnen verkennen. De warme kleren die tijdens de advent werden ingezameld, werden bij het Anker overhandigd aan de zeelieden. Enkele parochianen zongen de Hymne van het Jubeljaar, wat zorgde voor een warme en hoopvolle ontmoeting. Hierna werd het Anker opnieuw gelicht, op weg naar een volgende bestemming van hoop.

Bekijk het filmpje via de website [www.kerknet.be/organisatie/dekenaat-gent](http://www.kerknet.be/organisatie/dekenaat-gent). Daar kan je de Estafette van Hoop op de voet volgen.

Wordt vervolgd!

## VACATURE: SECRETARIAATSMEDEWERKER

### PAROCHIE JOHANNES DE DOPER IN GENT-CENTRUM

De parochie Johannes de Doper in Gent-centrum is op zoek naar een enthousiaste en nauwkeurige **secretariaatsmedewerker** om ons team te versterken. Ben je sterk in administratieve en organisatorische taken? Dan zoeken wij jou!

#### Wat ga je doen?

Als secretariaatsmedewerker ben je verantwoordelijk voor:

- Het beheren van correspondentie (e-mails, brieven, enz.).
- Het plannen en rapporteren van vergaderingen.
- Het bijhouden van administratieve dossiers en archieven.
- Het verwelkomen van bezoekers en beantwoorden van telefonische oproepen.
- Het beheer van de databanken en het ondersteunen van de praktische organisatie van de parochie.

#### Wie ben jij?

Wij zoeken iemand die:

- Organisatietalent heeft en zelfstandig kan werken.
- Beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden.



- Stressbestendig is en nauwgezet.
- Computervaardig is en vlot overweg kan met verschillende informaticatoepassingen.
- Vlot en correct Nederlands spreekt en schrijft.
- Beschikt over een basiskennis Frans en Engels.
- Positief ingesteld is tegenover het christelijk geloof en de Kerk.

**Wat bieden wij?**

- Vast contract van onbepaalde duur.
- Deeltijds (met mogelijke uitbreiding tot 4/5).
- Loon volgens wettelijke barema's. + woon/werk verkeer (fiets/openbaarvervoer), laptop, gsm-abonnement.
- Centraal gelegen werkplek, vlot bereikbaar met openbaar vervoer.
- Werkuren: overdag (te bepalen in overleg) en 2 avonden per maand (tot 22 u.) voor het notuleren van vergaderingen.

**Interesse?**

Stuur je CV en motivatiebrief vóór 17/02/2025 naar pastoor-deken Jürgen François  
via [deken.gent@bisdomgent.be](mailto:deken.gent@bisdomgent.be)  
of via Biezekapelstraat 4 – 9000 Gent

Heb je vragen over de functie?

Neem gerust contact op via 0476 46 00 98

We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

**Parochie H. Johannes de Doper**  
***Biezekapelstraat 4 - 9000 Gent***

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00