

WOENSDAG 19 FEBRUARI 2025**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 23 februari*

11.00 u. - Gebedsdienst

Zondag 2 maart

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 9 maart

11.00 u. – Eucharistieviering

Bezinning bij de zevende zondag door het jaar

God van liefde,
mag ik leven in het vertrouwen
dat Gij de wereld draagt?
Dat Gij de bron van alle liefde zijt
en ieder mens uw kind noemt?

Laat mij de stilte vinden
waarin ik U kan horen
Geef mij de woorden in
om U te danken en tot U te spreken
Kijk mij aan met de ogen
van wie mij ontmoet.
Maak mij mild en moedig
in de zorg voor uw mensen.

Blaas uw adem in mij, dat ik leef.
Genees mijn onmacht en mijn schuld.
Leg vrede in mijn hart
zodat ik anderen tot steun kan zijn.
Breng mij Jezus te binnen, uw Mensenzoon
Voed mij met zijn Woorden en zijn leven.
En geef mij zusters en broeders
met wie ik samen uw lof mag zingen.

(Bron: Dominicanen. Tekst: Paul Van Puyenbroeck)

WIJ WAREN ER OOK BIJ

**ZONDAG 2 FEBRUARI - VORMSEL CATECHESE MET BEZOEK
AAN BUURTWERK EN GEZINSVIERING ROND LICHTMIS**





Nadine vertelde over wat hun VZW doet, bijvoorbeeld ze helpen de voedselbank met eten te geven aan de mensen die het moeilijk hebben.

Daarna werden we in twee groepen verdeeld .

Eén groep moest mannetjes inkleuren en de andere groep ging met Nadine kijken naar de voedselbank.

Op het einde van de mis kregen we pannenkoeken omdat het Maria Lichtmis was.

Groeten Jason

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 9 FEBRUARI - VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Hij roept ook jou en mij (Lc 5, 1-11)

Wanneer we in onze katholieke kringen spreken over een roeping, bedoelen we dat iemand ervoor kiest om priester, monnik of zuster te worden. Het idee hierbij is dat deze persoon van God een boodschap ontvangt dat hij of zij zijn of haar leven in dienst van de kerk moet stellen. Velen stellen zich dit voor als een soort magische e-mail van God. Het roepingsverhaal van Jesaja kan hierbij verhelderend zijn.

Nu reageert zijn onderbewustzijn. Of je kunt ook zeggen: God spreekt tot Jesaja via zijn onderbewustzijn en stuurt hem in een droom een visioen waarin duidelijk wordt dat hij, Jesaja, iets moet doen. “Wie zal Ik naar mijn volk sturen?” Jesaja antwoordt: “Hier ben ik, Heer. Stuur mij!” Dat kun je de roeping van Jesaja noemen.

Ook Simon Petrus maakt een gelijkaardige ervaring door. Het begint in het alledaagse leven van Petrus als visser. Het is een negatieve ervaring: de hele nacht hebben ze gewerkt, maar niets gevangen (te vergelijken met de negatieve analyse van Jesaja).

De enige hoop die Petrus heeft, is Jezus zelf. En Jezus roept dan deze eenvoudige visser: “Wees niet bang, voortaan zult ge mensen vangen.”

Als wij willen weten wat God van ons verlangt, moeten wij ook zo beginnen, namelijk met een analyse van onze eigen tijd. Wat valt op? Waar loopt het mis in onze maatschappij en wereld? Waar zijn de problemen in mijn leven?

Misschien komt dan ook in een droom een visioen van God tot ons: “Wie zal Ik naar mijn volk sturen?” En misschien is dan ook ons antwoord: “Hier ben ik, Heer. Stuur mij!”

Pater Andreas Krahen



KOM PASSIE

Met Bach mediteren in het spoor van de Mattheüspassie

Vastenbezinning aan de hand van muziek van J.S. Bach

Op een biddende manier bekijken we drie fragmenten uit de Mattheüspassie. Daarin houden drie figuren ons een spiegel voor: de boetvaardige zondares, Simon van Cyrene en Jozef van Arimathea. We worden telkens op weg gezet om het verhaal op ons eigen leven te betrekken. Waar sta ik in het verhaal? Welke rol heb ik te spelen in het lijdensverhaal? Kom en ontdek hoe je via de weg van de schoonheid je geloof op toon kan houden!

Donderdag 6 maart 2025 om 20u
Sint-Bernadettekerk, Sint-Bernadettestraat 247 te Gent

Begeleiding: Jan Christiaens (CCV in het bisdom Gent)
Info: jan.demeester@skynet.be
Toegang is gratis

PAROCHIE SINT-BERNADETTE

CHRISTELIJKE CULTUUR

Vlaanderen verbeelding werkt

Bernadettefeest



Zondag 30 maart 2025

**Parochiekerk 11 uur eucharistieviering
opgeluisterd door het parochiekoor**

Novacentrum Sint-Bernadettestraat 132

12 uur aperitief 12:45 uur ‘aan tafel’

volwassenen 20 euro kinderen 10 euro

aperitief, stoverij met friet of veggie stoofpotje in curry
**enkel via reservatie tot zondagavond 23 maart : bij Lieve
Volckaert 0485 67 42 37 godelieve.volckaert@gmail.com .
Betalen aub vóór 23 maart op rek.nr. BE85 0831 1107 5006 van
Volckaert-Claeys met vermelding van het aantal kaarten, keuze
stoverij/veggie.**

Tombola met mooie prijzen

Tearoom van 14 tot 16 uur met Gentse vlaai en wafels

**De opbrengst gaat naar de Sint-Bernadetteparochie:
zorg voor gemeenschap, liturgie en Novacentrum**

INTERPAROCHIAAL

ANKER VAN HOOP



Eau de Gand



de Muide



vormseltocht Sint-Baafshuis

Anker van Hoop in Eau de Gand: een plek van zorg, verbondenheid en bemoediging. Bijna een hele week lag het Anker van Hoop van het dekenaat Gent ‘aangemeerd’ in woonzorgcentrum Eau de Gand. Een voorziening waar mensen met dementie op een unieke wijze worden verzorgd, begeleid en vooral omringd met veel respect en liefde.

Bij het Anker lag een schriftje waarin bewoners, bezoekers en personeel alvast konden neerschrijven wat hoop betekent, waar ze hoop ontvangen en wat hen hoopvol maakt in het leven. Toen we het Anker ter plekke brachten, hadden we slechts enkele minuten nodig om te beseffen dat dit een goede plaats was om ons Anker uit te gooien. De respectvolle, betrokken omgang met mensen was zichtbaar en tastbaar aanwezig.

Op woensdag 5 februari werd het Anker weer gelicht, maar niet zonder samen eucharistie te vieren. Dat gebeurt hier één keer in de maand en ook daar wordt de hoop geboren ... bij allen die eromheen en erbij zijn. Zo is er bijvoorbeeld Karine, die in de Ark woont – een leefgemeenschap van mensen met en zonder beperking – en trouw elke maand naar Eau de Gand komt om mee te vieren en te helpen. Er is de gitaarmuziek en de zang van Elien, die al van bij het begin een rustige sfeer scheppen. Pastoor-deken Jürgen gaat voor en weet de mensen telkens te bemoedigen en de zusters van Rabboeni maken dit mee mogelijk en ontmoeten de bewoners met veel warmte. “Ze brengen elke maand een beetje vreugde en hoop in mijn hart,” zegt Elza, “en dan kan ik weer voor een tijdje voort.”

Hilde Flobert

Anker van Hoop neergelaten bij de maandelijkse bijeenkomst in de Muide.

Op vrijdag 7 februari vond de maandelijkse eucharistieviering en ontmoeting plaats in het zaaltje van de Muide, waar een kleine groep mensen samenkwam rondom het Anker van Hoop. Eén van

de aanwezigen deelde een betekenisvol getuigenis: “In het Franse Lourdes hangt er een groot plakkaat in de cité Saint-Pierre met de woorden ‘Charité n’a pas d’heure’. Dit herinnert ons eraan dat de liefde voor anderen geen tijd kent.”

Een andere deelnemer, die zelf werkt in de voedselbedeling van Sint-Antonius, vertelde dat ze elke dag met hoop te maken heeft. Ze was blij dat ze in de Muide kon zijn en hier mensen kon ontmoeten.

Tijdens de bijeenkomst werden filmpjes getoond van vorige ankerplaatsen waar het Anker van Hoop werd neergelaten, terwijl de aanwezigen genoten van koffie en een koek. Het werd als bijzonder hoopgevend ervaren dat het Anker van Hoop ook in de Muide aanwezig was. Ondanks het wegvallen van de wekelijkse eucharistieviering blijft deze maandelijkse bijeenkomst een belangrijke manier voor de mensen van de Muide om elkaar te ontmoeten en in contact te blijven. Het is telkens een blij weerzien!

Inès Vandamme

Anker van Hoop bij de vormseltocht: samen op weg naar Pinksteren.

Op zaterdag 8 februari maakten de kandidaat-vormelingen een tocht doorheen het Sint-Baafshuis ter voorbereiding op hun Vormsel op 8 juni in de Sint-Baafskathedraal. We maakten van deze gelegenheid gebruik om de gezinnen kennis te laten maken met het Jubeljaar 2025, ‘Pelgrims van hoop’. Het Anker van Hoop was aanwezig, en de jongeren kregen uitleg over de betekenis van het Jubeljaar en wat het Anker symboliseert. Ze leerden wat het betekent om pelgrim te zijn en dachten na over wat hun hoop geeft.

Een bloemlezing van de mooie antwoorden van de 12-jarigen:

“Het geeft hoop als iemand mij aanmoedigt en dat ik weet dat er iemand aan mijn zijde staat, dat ik er niet alleen voor sta.”

“Samen zijn voor het ganse leven met mijn familie, geeft mij hoop.”

“Bidden en naar de Kerk gaan om de mis te dienen. Mensen ontmoeten, vrienden maken en met hen verbinden geeft mij ook hoop.”

“Knuffels, kussen, vrienden en familie ... geven mij hoop!”

“Hoop zit in het hart van elke mens.”

“Als er over vrede wordt gesproken, krijg ik hoop dat die er eindelijk zou komen.”

“Ik hoop op goede punten, zodat ik later een goede job heb om voor mijn gezin te kunnen zorgen.”

Ten slotte beluisterden en zongen we ook het mooie themalied.

Anneleen Verhoeven

Bekijk de filmpjes via de website www.kerknet.be/organisatie/dekenaat-gent. Daar kan je de Estafette van Hoop op de voet volgen.

Wordt vervolgd!

ST. NIKLAASKERK – GENT**VACATURE** Kerkbediende (januari 2025)**Aanwerving kerkbediende**

Het betreft een halftijdse aanwerving voor onbepaalde tijd voor de Sint Niklaaskerk in Gent centrum, namelijk halve dagen, bij voorkeur voormiddag van maandag tot en met vrijdag. Deze functie impliceert geen beschikbaarheid op zon- en feestdagen.

Functieomschrijving

- het openen van het kerkgebouw en de afsluitbare ruimtes in samenspraak met de bedienaar van de eredienst en de kerkfabriek; Het afsluiten van het kerkgebouw en aanzetten van het alarm 's avonds gebeurt in principe door een paar specifiek hiervoor aangestelde vrijwilligers.
- de voorbereiding en nazorg van de liturgische diensten in de sacristie en de kerk, wat o.a. naast zorg voor gewijde vaten, ook de opberging en zorg voor altaarlinnen, opberging van alben en gewaden omvat :
- het opvolgen van de technische apparatuur (verlichting, verwarming, beveiliging, klokken)
- het instaan voor alle was-werk (o.a. devotiekaarsen) : vervanging, weghalen, aanvullen;
- de regelmatige controle van de staat van het kerkgebouw en sacristiegebouw (in- en uitwendig) met melding van eventuele schade aan de kerkfabriek;
- instaan voor ondersteuning van de onderhouds-/poetsploeg en bij opbouw/afbraak van tentoonstellingen;
- aanspreekpunt en contacten met de vrijwillige onthalers en de medewerkers van de parochie en omliggende kerken.
- het registreren van inkom/vertrek van aannemers en firma's evenals de registratie van leveranciers;
- het algemeen opvolgen van de tijdsplan / uurregeling van orgellessen en oefeningen door studenten orgel.
- de algemene coördinatie van de kerkbezetting met rapportering naar pastoor en kerkfabriek;

Profiel

Je betuigt respect voor het katholieke geloof en voor de kerk als religieuze plaats. Je bent stipt en hebt een verzorgd voorkomen. Je hebt wat basiservaring met computer en moderne technologie. Kennis van het Nederlands vereist; Kennis van andere talen een pluspunt.

Aanbod

Deeltijdse betrekking (20 uur per week) in loondienst voor onbepaalde duur, aanvang zodra mogelijk en in onderling overleg;
Verloning volgens wettelijke barema en de gangbare vergoedingen voor dergelijk werk;

Sollicitatie

Kandidaatstelling schriftelijk in te dienen vóór 15 maart 2025 bij de voorzitter van de Kerkfabriek (ph.carchon@skynet.be) of bij E.H. Flor Brondeel (flor.brondeel@skynet.be) met CV en korte motivatie; Of op adres van de maatschappelijke zetel van de kerkfabriek : Predikherenlei, 6 te 9000 Gent.



GEZINSHAPPENING

ZONDAG 23 MAART

Een dag speciaal voor het ganse gezin.
Een toffe dag staat klaar voor jullie kinderen, tieners krijgen een combinatie van sport&spel-input-praise en jullie ontvangen een krachtige boodschap.



scan en schrijf je in

zachtmoedigheid & goedheid

9u30 Welkom
& lofprijzing
10u30 Eucharistie
& ochtendprogramma
12u30 Picknick
& namiddagprogramma
17u Afsluit

 CLEMENSPOORT
OVERWALE 3 GENT



vu: Maria-Kefas gemeenschap
Bredenestraat 45, Deinze

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of
kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00