

WOENSDAG 26 FEBRUARI 2025**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 2 maart*

11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 9 maart

11.00 u. - Eucharistieviering

*Zondag 16 maart*11.00 u. - Gezinsviering met naamopgave Eerste Communicanten
- Jaarmis voor Victor Standaert**BEZINNING**

God van mensen,
leer ons onszelf te zien door uw ogen
als mensen die vergeving nodig hebben
en zelf willen vergeven.
Leer ons de moed te hebben
met vriend en vijand
het gebed te bidden dat Jezus ons leerde,
omdat Gij de Vader zijt van alle mensen.
Leer ons met barmhartigheid te kijken
naar onszelf als feilbare mensen,
zodat we onze eigen fouten niet zien als onherstelbaar,
en die van anderen niet vergroten door een scheve blik.

Leer ons wegen te vinden om te blijven werken
aan rechtvaardige verhoudingen binnen onze wereld.

(bron: Dominicanen. Tekst: Tiny Augustus-Vijgen)

Bernadettefeest



Zondag 30 maart 2025

**Parochiekerk 11 uur eucharistieviering
opgeluisterd door het parochiekoor**

Novacentrum Sint-Bernadettestraat 132

12 uur aperitief 12:45 uur ‘aan tafel’

volwassenen 20 euro kinderen 10 euro

aperitief, stoverij met friet of veggie stoofpotje in curry

enkel via reservatie tot zondagavond 23 maart : bij Lieve

Volckaert 0485 67 42 37 godelieve.volckaert@gmail.com .

Betalen aub vóór 23 maart op rek.nr. BE85 0831 1107 5006 van

Volckaert-Claeys met vermelding van het aantal kaarten, keuze
stoverij/veggie.

Tombola met mooie prijzen

Tearoom van 14 tot 16 uur met Gentse vlaai en wafels

**De opbrengst gaat naar de Sint-Bernadetteparochie:
zorg voor gemeenschap, liturgie en Novacentrum**

KOM PASSIE

Met Bach mediteren in het spoor van de Mattheüspassie



Vastenbezinning aan de hand van muziek van J.S. Bach

Op een biddende manier bekijken we drie fragmenten uit de Mattheüspassie. Daarin houden drie figuren ons een spiegel voor: de boetvaardige zondares, Simon van Cyrene en Jozef van Arimathea. We worden telkens op weg gezet om het verhaal op ons eigen leven te betrekken. Waar sta ik in het verhaal? Welke rol heb ik te spelen in het lijdensverhaal? Kom en ontdek hoe je via de weg van de schoonheid je geloof op toon kan houden!

Donderdag 6 maart 2025 om 20u

Sint-Bernadettekerk, Sint-Bernadettestraat 247 te Gent

Begeleiding: Jan Christiaens (CCV in het bisdom Gent)

Info: jan.demeester@skynet.be

Toegang is gratis



PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 16 FEBRUARI - ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR****Zaligsprekingen (Lc 6, 17. 20-26)**

De zaligsprekingen zijn het hart van de Bergrede. Lucas heeft er, in tegenstelling tot Matteüs, slechts vier, verbonden met vier parallelle wee- woorden.

Op het eerste zicht is dit een moeilijk te begrijpen boodschap: ‘Gelukkig’ jij die arm bent, honger en verdriet hebt, of vervolgd wordt. En toch...

Onze exegeet - bijbelkundige van het bisdom, professor Peter Schmidt, houdt het bij ‘gelukkig’ i.p.v. van zalig. Gelukgewenst. Gefeliciteerd. ‘Bienheureux’. Geen uitvinding van Jezus, want het Griekse woord ‘makarios’ treft men in het Oude Testament geregeld terug.

De profeet Jeremia prijst de mens gelukkig die op de Heer vertrouwt en zich veilig bij Hem weet. Hij vergelijkt deze met een stevige, schone boom aan een rivier (Jer. 17,8).

‘Gelukgewenst’ kan gericht zijn tot mensen die in een slechte situatie verkeren, maar aan wie in de toekomst een omkering van de situatie beloofd wordt. Zo kan het dat een dokter binnen komt in de kamer en tot de patiënt zegt: ‘Gelukgewenst’, alles is in orde, u mag morgen naar huis. Of de werkgever zegt tot de langdurige werkloze: ‘Gelukgewenst, u mag maandag bij ons aan de slag!’ Aldus Peter Schmidt.

Iets om naar uit te zien! Het voorbereidend werk voor een etentje: de boodschappen, het klaarmaken van de gerechten, het versieren van de tafel kan soms meer voldoening geven dan wat volgt. Het uitkiezen van de reisbestemming, het plannen van de uitstappen, het verlangen naar de warmere temperaturen geeft nu reeds een voldoening. Het uitzien naar de lente en het dromen van wat de zomer allemaal zal meebrengen, kan ons in deze sneeuwdagen alleen maar met vreugde vervullen.

De evangelist Lucas verinnerlijkt de zaligsprekingen niet zoals Matteüs: wanneer hij armen zegt, bedoelt hij letterlijk armen. De kinderen met lege brooddozen, de mensen die naar de voedselbanken komen om de maand rond te krijgen, diegenen die uitzien naar de maaltijden van het buurtwerk, de zwangere moeders die in het Huis van het Kind (in Turnhout) terecht kunnen met hun problemen, zij die moeten overleven van het leefloon.

Lucas heeft blijkbaar een bedoeling met zijn scherpe aandacht voor armoede en mensen in armoede.

Hijzelf, die uit een welstellend milieu komt was er door geraakt. Rijkdom kan verblindend werken: de zelfgenoegzaamheid kan een hinder zijn om nog geraakt te worden door de grote nood waarin velen verkeren.

Het verminderen of stopzetten van de ontwikkelingshulp, het watervalstelsel van werkloosheid naar het leefloon, het opheffen van de voedselhulp, USAID in Afrika en UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) in de Gazastrook: het zijn allemaal maatregelen die de verkeerde richting uitgaan.

De zaligsprekingen geven ook perspectief: dit is niet het einde, dit is geen fataliteit of finaliteit. Jullie hebben toekomst. Jullie hebben iets om naar uit te zien. En toch...

Als je ziet en hoort hoe sterk de wil is van de Gazanen om hun land weer op te bouwen, ondanks de totale vernieling en de rouwende families om hun duizenden doden: ‘Wij gaan niet naar een ander land, hier is ons land, onze geboortegrond’, dan heb je een illustratie van wat bedoeld wordt in het evangelie. Het is een echo van het Magnificat: een omkering van de huidige situatie. ‘Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaad hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.’

De zaligsprekingen doen ons tenslotte sterk denken aan het bekende woord: ‘Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten’. *Patrick Bourgoignie*

INTERPAROCHIAAL



Bezorg een Oekraïens kind een mooie vakantie
Word GASTGEZIN deze zomer

We nodigen kinderen uit die niet alleen in oorlog, maar ook opgroeien in een moeilijke thuissituatie.

Enkele weken genieten van een zorgeloze vakantie, zonder luchtalarm, in een warm gezin maakt voor deze kinderen een waar verschil. De start van een fijne familieband.

Stel je kandidaat als gastgezin vóór 1 mei!

Lees meer over onze VZW op www.euro-children.be

Vrijblijvende info via info@euro-children.be of met een babbel op 0456/31.76.85

 Volg ons op Instagram

 Volg ons op Facebook

Over hosanna, hangekraai en halleluja

ERVAAR HET PASSIEVERHAAL
VIA MUZIEK, VERTELLING EN BEELD



woensdag
2 april '25
19u30

Christus Koningkerk
Rerum Novarumplein
9000 Gent



WWW.CROSSTHATBRIDGE.BE

tickets: €10

-13: €5



NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer **09 236 50 00**