

**WOENSDAG 5 MAART 2025****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 9 maart*

11.00 u. - Eucharistieviering

*Zondag 16 maart*11.00 u. - Gezinsviering met naamopgave Eerste Communicanten  
- Jaarmis voor Victor Standaert*Zondag 23 maart*

11.00 u. – Gebedsdienst met vormelingen

**Veertig dagen de woestijn****“Het gaat om wat stroomt”**

Veertig dagen de woestijn:  
vasten, vechten, bidden,  
nachten die als dagen zijn,  
zwijgen van de zinnen,  
om onverbloemd en naakt  
diep in het vlees geraakt,  
zijn ziel te vinden.

Veertig dagen de woestijn:  
kwade droomgezichten.  
Zal hun duivelse venijn  
deze mens ontwrichten?  
Hij zal dat kwaad weerstaan

en vrij van aardse waan  
op God zich richten.

Veertig dagen de woestijn:  
afzien en bezinnen,  
waken voor gerechtigheid,  
vrede die wij winnen,  
ons voedsel meer dan brood,  
de opstand uit de dood,  
het leven vinden.

(bron: Dominicanen. Tekst Kees Pannekoek)

## ESTAFETTE VAN HOOP



Met Kerstmis opende paus Franciscus het Jubeljaar 2025, een heilig jaar met als thema “Pelgrims van hoop”.

De zondag nadien heeft bisschop Lode in een feestelijke eucharistie in de kathedraal voor ons bisdom het Jubeljaar geopend. In een deze viering werden ook tien grote houten **ankers** gezegd. Eén exemplaar doet in de parochies van ons dekenaat Gent een rondgang.

In deze “Estafette van hoop” is het anker de komende maand aanwezig in onze Sint-Franciscusparochie, in Gentbrugge-Ledeberg en in Sint-Amandsberg.

In februari was het aanwezig in de kerk van Sint-Simon en Thaddeüs in Gentbrugge, ’s morgens in de eucharistieviering en ’s namiddags in de samenkomst van de jonge-gezinnenwerking in het Koutherhof.

Een week later was het anker aanwezig zijn in de kerk van Ledeberg, bij de kruisjesviering van de vormelingen en later bij de vredesaktie aan het kerkportaal op de markt van Ledeberg.

In maart is er de rondgang in de kerkplekken van Sint-Amandsberg, op 9 maart in Sint-Bernadette, op 16 maart in Oude Bareel en op 22 maart in Sint-Amandus.

Tenslotte eindigt het anker in de kerk Sint-Eligius tijdens waar het zal aanwezig zijn bij de gezinsviering met de toekomstige eerstecommunicanten.

Het anker zal ook langs WZC Heiveld passeren en bij Jokri Oude Bareel

Tijdens deze Estafette wil men verhalen opdelven, mensen en plekken van hoop ontdekken, de gekende, maar ook de andere die eerder verborgen bestaan.

Het anker symboliseert hoop en laat zien hoe deze handen en voeten krijgt in viering, verkondiging, in menselijke zorg, ook buiten onze eigen muren.

## Gebied van het Jubeljaar – Pelgrims van Hoop

Vader in de hemel,

Gij hebt ons het *geloof* geschonken  
in uw Zoon Jezus Christus, onze Broeder,  
en door de Heilige Geest  
hebt Gij de vlam van *liefde* in ons hart ontstoken.

Wek in ons de zalige *hoop*  
op de komst van uw Rijk.

Maak ons door uw genade tot zaaiers  
die onvermoeibaar het zaad van het Evangelie uitstrooien.  
Laat door dit zaad de mensheid en de hele schepping opbloeien  
in de vaste verwachting  
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,  
waar de machten van het kwaad zijn overwonnen  
en uw heerlijkheid zich voor altijd openbaart.

Moge de genade van het Jubeljaar  
in ons, *Pelgrims van Hoop*,  
het verlangen sterken naar de hemelse gaven  
en aan heel de wereld  
de vreugde en de vrede schenken van onze Verlosser.  
Aan U, God, die voor altijd gezegend zijt,  
zij lof en eer in de eeuwen der eeuwen. Amen.

## **PASTORAAL PLAN**

### **Sint-Franciscusparochie Gent-Oost**

De parochies zijn uitgenodigd een pastoraal toekomstplan op te stellen voor de geloofsgemeenschappen van onze parochie Sint-Franciscus van Assisi in Gent-Oost met zijn zes kerkplekken verspreid in Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeborg.

De Sint-Amanduskerk, Kerk Onze-Lieve-Vrouw Oude Bareel en de Sint-Bernadettekerk in Sint-Amandsberg en de Sint-Lievenskerk Ledeborg, de Kerk Sint-Simon en Judas Thaddeüs en de Sint-Eligiuskerk in Gentbrugge.

Deze kerken blijven behouden voor de eredienst. Ze staan ten dienste voor allerlei vieringen, weekendvieringen, gelegenhedsvieringen, uitvaartdiensten en huwelijksvieringen, doopvieringen, schoolvieringen.

Ze staan vaak open overdag voor de mensen, als plaatsen van verstillings- en gebed. Af en toe zijn er in de kerk concerten, voordrachten of gelegenhedsactiviteiten.

Het plan voorziet wel een herschikking van de weekendvieringen in 2027 in Gent-Oost.

Gezien het verminderde aantal priesters zal niet altijd en overal een zondagseucharistieviering kunnen voorzien worden. De zaterdagvieringen zullen samengevoegd worden met de zondagsvieringen. Het plan voorziet tevens minstens één zondagseucharistieviering in Sint-Amandsberg en minstens één in Gentbrugge-Ledeborg.

Het pastorale plan wil alle bestaande kerken verder uitbouwen tot onthaalkerken voor gelovigen en buitenstaanders.

**WIJ WAREN ER OOK BIJ.****ZONDAG 23 FEBRUARI - ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

Vandaag 23 februari waren er enkele eerste communicanten bij in de viering. We hadden het geluk dat er een muzikale familie aanwezig was.

Mama aan de piano en een meisje met viool en de broer op de cello.

We hopen ze nog te ontmoeten!

**PREEK VAN DE WEEK****ZONDAG 23 FEBRUARI - ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

(1 Kon. 19)



Mooie lezing! Het gaat over een groot profeet, Elia, maar evident ook over onszelf. Herkennen we ons zelf in dit verhaal?

Je doet heel hard je best, maar 't valt serieus tegen, alleen maar misverstanden en miserie.

De moed zakt je in de schoenen... Wat doet een mens dan? Je ontvlucht de miserie, je krult in jezelf, je wil als het ware in een holletje kruipen waar je je veilig voelt, zoiets als: terug willen naar de geborgen moederschoot. Daar is niets mis mee, zo gaat het wel eens in het leven.

Op zo'n moment doen wij figuurlijk, wat hier over Elia verteld wordt. Hij had zijn best gedaan, meer dan zijn best zelfs, maar hij werd miskend, men zat hem achterna. Hij zag het helemaal



niet meer zitten en krulde in zichzelf, vluchtte een grot in op zoek naar bescherming en veiligheid.

Tot zover, een heel herkenbaar verhaal.

Maar dit gaat hier over meer dan een psychologische crisis. Dit gebeuren speelt zich af op de Horeb, ‘de godsberg’. En ja, Elia dacht: ‘ook God heeft mij verlaten’. Meer nog: hij twijfelde of die krachtige, almachtige God waarmee hij was opgegroeid, er nog wel was. Nog één keer gaan die oude godsbeelden aan hem voorbij. De God van de storm en de aardbeving en die van het vuur. Maar hij herkent er God niet meer in.

‘Heb ik daar ooit in geloofd?’, mijmert hij. ‘Ik zit hier godverlaten!’

Wanneer dan *een nauwelijks hoorbare bries* voorbij komt, bedekt hij zijn gezicht. Blijkbaar is God helemaal anders dan hij tot nu toe dacht. Alles wordt onderste boven gekeerd. In de zachtheid van de stilte komt God aanwezig. En blijkbaar wordt in die ervaring van een andere God (een ander, nieuw godsbeeld), ook een nieuwe mens herboren.

Elia verlaat de beschutting van de grot en weet opnieuw wat hem te doen staat.

En nu, opnieuw de vraag: ‘herkennen we ons in dit verhaal?’ Hebben wij ook al meegemaakt, dat het godsbeeld waaraan we vasthielden, plots niet meer geloofwaardig bleek te zijn?

Dat we ons door (die) god verlaten voelden?

In het groepje dat deze viering voorbereidde, werd duidelijk dat we in de loop van ons leven af en toe godsbeelden achter ons moesten laten. We waren het er ook over eens dat die godsbeelden meestal god te kort deden. De Duitse filosoof Feuerbach zei dat god een menselijke projectie was. ‘Niet God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, maar wij hebben een god gemaakt naar ons beeld, ‘ schreef hij. Beelden van god zijn mensenwerk, dat klopt meestal.

Iemand vertelde dat haar kleindochtertje van vijf God als een tovenaars zag, ‘God kan alles, ook dingen die wij niet kunnen’, beweerde het lieve kind. Is God voor ons die Almachtige uit onze kinderjaren? Is met wat er gebeurde in Auschwitz niet duidelijk geworden dat die tovenaars-god niet bestaat? ‘Waar was God, in Gaza? Hoe kan God zo onverschillig blijven?..

Ja, het lijden, de dood, de negativiteit zijn voor heel wat mensen een echt obstakel om in de Almachtige God te geloven. Maar er zijn evenveel mensen die dwars doorheen lijden en pijn, het geloof vinden.

‘Misschien ligt zijn almacht juist in zijn barmhartigheid?’ zei iemand. Hij gaf aan dat binnen zijn ervaring God vooral zorg draagt voor mensen. De zorgende God! Lezen we niet in onze Bijbel dat JWHW betekent: ‘Ik zal er zijn voor jou’? En het gesprek ging verder die richting uit. ‘Mijn dochter heeft het kloppend hart van God leren herkennen in haar omgang met leerlingen met een zware mentale beperking’, vertelde iemand anders. ‘Ja, God woont in mensen!’ vulde nog iemand aan. ‘Ik zag God aan het werk in iemand van mijn familie die ging sterven en die zoveel godsvertrouwen uitstraalde. God kwam aan het licht in dit sterven’.

Het waren getuigenissen over *de Zachte Bries*, de nauwelijks hoorbare aanwezigheid van God.

Onze conclusie was alvast: dat de godszoekers God best zoeken in de medemens, de noodlijdende medemens. Was het niet de joodse filosoof E. Levinas die zei dat God te vinden is, in de ogen van de noodlijdende. Jezus had dat al veel vroeger begrepen...

Een ander woord voor God, voor die zachte bries, is *Liefde*.

*Jaak Van Vooren*

**DANSSESSIES 'MEDITATION DES TANZES'**

Zaterdag 8 en 22 maart, 5 en 26 april en 10 mei 2025 van 14.00 u. tot 16.30 u. in de Winterkapel Sint-Bernadettekerk.

Ik nodig je van harte uit om samen te dansen en te genieten van het samen-zijn in het Licht. Deze religieuze dans is een vorm van dansend bidden. 'Het is een helende dansvorm die het zelfhelend vermogen en de levengevende, heilzame krachten in de mens stimuleert. De dans nodigt je uit in verbinding te komen met jezelf, stil te staan bij jezelf en je innerlijke kracht op te bouwen om meer en meer te groeien naar wie je in wezen bent.

We dansen in een cirkel rondom een midden op muziek uit Scandinavische landen, Ierse muziek, Keltische muziek, klassieke muziek, Taizé liederen, enz. Sommige dansen zijn verstillend en ingetogen, andere dansen dragen meer vitaliteit in zich. De gebaren in de dans geven uitdrukking aan een diepere symboliek, als het ware 'symbolen in beweging die binnen in mij resoneren'. Ze willen iets tot uitdrukking brengen in mij, dat mezelf overstijgt. De harmonie tussen dans en muziek vormt voor iedere persoon een unieke beleving. Woorden die voor mij passend zijn bij deze dansvorm zijn bezieling, schoonheid, gratie, genieten, vreugde, opgetild worden ...

De danssessies worden ook aanbevolen voor mensen die vermoeidheid, gebrek aan energie en vitaliteit, slapeloosheid, neerslachtigheid, emotioneel onevenwicht enz. ervaren of mensen die zoekend zijn naar hun persoonlijke, unieke bijdrage in de maatschappij.

In de Winterkapel van de Sint-Bernadettekerk, Sint-Bernadettestraat 247 te Sint-Amandsberg van 14.00 u. tot 16.30 u. (met pauze) – wil je even rusten tijdens de dans, dan kan dit.

**Graag vooraf inschrijven** via mail [am.ballinckx@outlook.com](mailto:am.ballinckx@outlook.com) of sms 0471/ 602 782. Vrije bijdrage. Inschrijven per sessie is mogelijk. Iedereen is welkom, zowel vrouwen als mannen en kinderen, ook anderstaligen. Er is geen danservaring vereist. De dansen worden stapsgewijs opgebouwd op het ritme van de groep. Heb je vragen, neem contact op!

*Anne-Marie Ballinck*

Gaandeweg heb ik ontdekt dat 'Leven geven' een rode draad vormt in mijn leven en loopbaan die ik tot uitdrukking breng in de dans, in individuele begeleiding, zwangerschapsbegeleiding en yoga.

**INTERPAROCHIAAL****NIEUWE ROUWRITUELEN****26 MAART 19.30 uur – Kouterhof Gentbrugge****Spreker: Eline Van Steenkiste**

Beste,

De voorbije tijd nam je afscheid van een geliefd familielid, een geliefde vriend of kennis.

Wanneer je iemand verliest dan ontstaat er een grote leegte in je leven.

Misschien had je weinig tijd om afscheid te nemen.

Je voelt je kwetsbaar.

Misschien zoek je gedurende de tijd van rouw en kwetsbaarheid opnieuw naar afscheidsrituelen die verbinding schenken.

Misschien haal je enige kracht aan getuigenissen die je vooruit helpen.

Om u hierbij te helpen nodigt de werkgroep rouwzorg Eline Van Steenkiste uit. Eline zal vanuit haar getuigenis spreken over nieuwe rouwrituelen. Zij (1990) studeerde theologie en interieurarchitectuur. Een op het eerste zicht vreemde combinatie, maar de keuze voor beide studies is bezielde vanuit éénzelfde thema:

de schoonheid van rituelen en zingeving.

Op rituelen vallen we terug als we sprakeloos zijn. Dan zien we sneller de schoonheid, bespeuren we de breekbaarheid, neigen we naar het mysterie.

Deze avond gaat door op **woensdag 26 maart om 19.30 uur in het Kouterhof, Gentbruggekouter 8a, 9050 Gentbrugge.**

Graag nodigen we u op deze avond uit en hopen u alvast te mogen ontvangen.

Inschrijven is niet nodig en iedereen is welkom.

**Namens de werkgroep rouwzorg.**

Parochie H. Franciscus van Assisi in Gentbrugge, Ledeborg en Sint-Amandsberg.



## ANKER VAN HOOP - SINT-SIMONPAROCHIE



In de territoriale wateren van de parochie H. Franciscus van Assisi in Gent-Oost werd op zondag 16/02/2025 het anker voor het eerst uitgegoid in de Sint-Simonkerk.

Velen hadden al gehoord van het Jubeljaar, van pelgrims van hoop, van een anker van hoop, maar konden zich daar weinig bij voorstellen. Grote verbazing om bij het binnenkomen van de kerk plots een echt anker te zien liggen!

In de eucharistieviering, opgebouwd in het teken van het Jubeljaar, werd duidelijk dat er ook in onze nabije omgeving veel tekenen zijn die ons hoopvol stemmen. Ze laten ons vol vertrouwen uitzien naar de toekomst. Om onze boodschappen van hoop kenbaar te maken in de andere



ankerplaatsen werden ze op het anker geschreven. Want, wat er ook is, hoop mag men nooit verliezen. God is er altijd voor ons en Hij stelt nooit teleur.

### **HET ANKER WAS OP BEZOEK BIJ DE JONGE GEZINNEN.**



Er werd druk geknutseld aan het anker van hoop op de gezinsnamiddag van Gent-Oost! We leerden het jubellied van hoop en luisterden naar het verhaal van Jezus die slaapt in de boot op het meer. Er was een storm op het meer, en dat gebeurde regelmatig want op het meer kwamen drie soorten winden samen, waardoor de golven er hevig tegenaan gingen en de vissers bang werden. Dat bracht ons op de vraag waarvoor wijzelf soms wel eens bang zijn. We zochten naar passende afbeeldingen om dit in kaart te brengen. Hoe kunnen we onze hoop echter voeden, vroegen we ons af. Onderzoek liet zien dat de ervaring van hoop cultureel gebonden is, steeds geworteld is in een concrete situatie, gevoed wordt door een gevoel van controle en sterker wordt wanneer we deel uitmaken van een grotere verhaal en betekenisvolle relaties met anderen hebben. De kinderen lieten het niet aan hun hart komen. Ze verzamelden rond de hoop-pot, deden spelletjes van hoop en knutselden aan een schelp. Nadien was het verzamelen geblazen voor een lekkere linzensoep, brood, kaas, noten en dadels. Eindigen deden we met een lied, en met nog een, en met nog een.....

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00