

WOENSDAG 19 MAART 2025**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 23 maart*

11.00 u. – Gebedsdienst met vormelingen

Zondag 30 maart

11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 6 april

11.00 u. – Eucharistieviering

**Hoopvol doel**

Hoop is een grondhouding.
Een krachtige motor.
Een zaadje diep in ons geplant.
Zomaar cadeau gekregen.
Zonder water en meststof

kan het evenwel niet.
Je moet het voeden.
Wacht dan geduldig tot het ontkiemt
en vanzelf groeit,
terwijl je ‘slaapt’.

Hoop is vertrouwen in jezelf,
in je medemens, in de wereld,
in God, in toekomst.
Hand in hand gaat ze
met geloof en liefde.

Hoop verbindt,
ze werkt aanstekelijk.
Ze is bron van vergeving,
basis van veerkracht en draagkracht.
Ze doet je lachen, uitkijken, liefhebben,
scheppen, herbeginnen en volhouden.
Ze tilt je op tot ongekende hoogten.
Hoop doet leven.

Estafette van Hoop in de parochie H. Franciscus van Assisi (Gent-Oost)



Op zondag 29 december 2024, bij de start van het jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van Hoop’ zegende bisschop Lode de houten ankers voor elk dekenaat van het bisdom Gent.

Meteen de start van **‘Estafette van Hoop’**

Ondertussen heeft het Anker al een heel traject afgelegd. In de maand maart toert het Anker rond in de parochie H. Franciscus van Assisi. Volgende kerkplekken komen nog aan de beurt:

Vrijdag 21 maart: in het St.-Janscollege n.a.v. Broederlijk Delen

Weekend van 22 en 23 maart in de St.-Amanduskerk

Woensdag 26 maart in het Kouterhof, Gentbrugge – centrum

Vrijdag 28 maart: in de namiddag in het WZC Heiveld en’s avonds Jokri Oude Bareel

Weekend van 29 en 30 maart in de kerk van St;-Eligius, Gentbrugge

ESTAFETTE VAN HOOP

Op zondag 9 maart was het Anker aangekomen in onze parochie. Tevens werd tijdens de eucharistieviering de oude palm verbrand en iedereen ontving het askruisje.







Bernadettefeest



Zondag 30 maart 2025

**Parochiekerk 11 uur eucharistieviering
opgeluisterd door het parochiekoor**

Novacentrum Sint-Bernadettestraat 132

12 uur aperitief 12:45 uur 'aan tafel'

volwassenen 20 euro kinderen 10 euro

aperitief, stoverij met friet of veggie stoofpotje in curry
enkel via reservatie tot zondagavond 23 maart : bij Lieve
Volckaert 0485 67 42 37 godelieve.volckaert@gmail.com .
Betalen aub vóór 23 maart op rek.nr. BE85 0831 1107 5006 van
Volckaert-Claeys met vermelding van het aantal kaarten, keuze
stoverij/veggie.

Tombola met mooie prijzen

Tearoom van 14 tot 16 uur met Gentse vlaai en wafels

**De opbrengst gaat naar de Sint-Bernadetteparochie:
zorg voor gemeenschap, liturgie en Novacentrum**

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 2 MAART – ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (Lc 6, 39-45)**

In het evangelie hoorden we een reeks uitspraken van Jezus; het zijn wijsheden, uitgedrukt in beelden.

1. Het blind zijn voor de dingen die waardevol zijn
2. De balk in het eigen oog niet zien, wel de splinter in andermans oog
3. De boom die geen vruchten draagt of zieke vruchten voortbrengt.
4. vruchten voortbrengt.

Ook de wijsheden van de eerste lezing sluiten aan bij het evangelie.

Beiden maken gebruik van het beeld van de boom om iets te zeggen over de mens.

Iedere boom brengt datgene voort wat tot zijn wezen behoort:

- een zieke boom brengt zieke vruchten voort

- een goede boom, die diep geworteld staat, dicht bij het water brengt goede vruchten voort.

Zo ook met de mens, diep verankerd, levenskrachtig, zich ontwikkelend in takken, gebladerte, de bloemen, de vruchten.

Bomen moeten af en toe bemest worden, de dorre takken regelmatig weggesnoeid worden om goede vruchten voort te brengen.

Elke boom moet zijn kans krijgen.

Het dragen van goede vruchten uit zich in het spreken en handelen van de mens.

Gods woord bevat wijsheid, goed het te overwegen en zich eigen te maken.

Leven vanuit de geest kan in de mens het goede bewerken.

Dit alles wordt zichtbaar in het spreken en handelen.

Het boek Wijsheid van Jezus Sirach filosofeert over het spreken van de mens.

Het moet echt en authentiek zijn.

Spreken:

velen doen het gemakkelijk; we kennen de babbelaars onder ons....

We kennen ook het oppervlakkige spreken,

soms gewoon onderhoudend, het scheidt vaak verbondenheid,

Maar we kennen ook het kwaad spreken, het roddelen, valse berichten verspreiden, kleineren, iemand in de grond boren.

Ons spreken kan ook iets goeds teweegbrengen:

- op een feest kan iemand het woord nemen en op passende wijze een stukje werkelijkheid naar boven brengen, het bewerkt iets ...

- het spreken van mensen kan ook iets nieuws teweegbrengen: een nieuw idee, een vraag om mee te werken of mee te helpen,;

een bemoedigend of troostend woord doet wonderen..

Dat is het "goede" spreken.

Door het benoemen van dingen wekken we ze tot leven, brengen we ze onder de aandacht.

Ze nodigen uit het leven aan te pakken.

We kunnen ook het kwade in de wereld benoemen, aanduiden;

het onderkennen en aanduiden kan een reactie opwekken om het kwade te weren.

In het spreken uit de mens zich.

Hij is als een boom die vruchten draagt...

Goede bomen brengen goede vruchten voort.

Slechte bomen, slechte vruchten.

Zo ook ons spreken.

Het wijze spreken siert de mens.

Spreeken is de buitenkant van het innerlijke.

Wij plaatsen ons handelen en spreken in het licht van Gods woorden; zijn liefde is onze kracht.

Jezus is trouwens Gods woord tot ons gesproken.

Laten we woorden zoeken die tot het wezen van ons bestaan leiden.

Gelukkig de man die zich op de wijsheid toelegt en er op uit is om inzicht te krijgen.

Gelukkig hij die de wijsheid in zijn hart overdenkt en ernaar handelt.

Johan Goedefroot

ZONDAG 9 MAART - DUIDING SINT BERNADETTE – EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Het jubeljaar heeft als thema: ‘Pelgrims van hoop’ met als rondreizend symbool: het anker.

Een anker dient om te vermijden dat het schip op drift slaat en meegesleurd wordt door de golven. In de Bijbel wordt het anker gebruikt als beeld van hoop. Hoop hoedt ons ervoor op ‘drift’ te slaan en meegesleurd te worden door de stormen van deze tijd en deze van het leven.

Als christenen zijn wij verankerd in Christus: Hij is onze ultieme hoop op toekomst.

We hebben nochtans voldoende reden om pessimistisch te zijn. De tijdsgeest ademt geweld, vlucht uit de realiteit, dreiging op conflict, onzekerheid. De schuldenberg die op de volgende generaties afkomt, de klimaatproblemen. Zijn wij niet naïef wanneer we hoopvol zijn?

Soms sta je versteld hoe mensen hoopvol recht blijven staan in de meest uitzichtloze situaties. Waar halen ze de kracht om met verlies en groot verdriet verder te gaan? Waar haalt een volk de moed, om zich jarenlang tegen een roekeloze agressor te blijven verzetten?

Tegenover de geopolitieke situatie hebben we weinig macht en invloed. En toch... het ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid om in onze kleine wereld te werken aan ommekeer.

We mogen ons niet laten verlammen door onmacht of vervallen in cynisme.

Sommige mensen kiezen ervoor om minder of geen vlees te eten. We merken dat het invloed heeft op de veestapel. We nemen meer de fiets en gaan bewuster om met de vervuiling: de luchtkwaliteit neemt toe. We kiezen voor een eerlijke wereldhandel, kopen groenten en fruit van eigen bodem, vermijden producten die door kinderarbeid vervaardigd werden: het maakt het verschil. Broederlijk delen wijst ons, het Westen, op de vernietigende effecten van hormoonversturende en kankerverwekkende pesticiden die nog steeds uitgevoerd worden naar landen buiten de Europese Unie.

In de komende vastentijd willen we er werk van maken: onze geloofsgemeenschap nodigt ons uit om 40 dagen lang – meer dan anders - oog te hebben voor positieve gebeurtenissen, hoopvolle krachten, aanmoedigende en bevestigende schouderklopjes. En ze meer dan anders te koesteren.

Het is belangrijk dat wij het anker van hoop uitgooien in vaste grond. De christelijke hoop is ‘verankerd’ in Gods liefde. Deze liefde is het uiteindelijke motief van onze hoop.

Laten we met Bernadette ons aansluiten bij dat ‘volk van hoop’, dat erop vertrouwt dat alles ooit goed komt.

Maj Vandergeten schrijft maandelijks een column vanuit het woonzorg-centrum waar ze verblijft. Ze vraagt zich af of we nog hoopvol mogen zijn te midden van zoveel brandhaarden, oorlogsgeweld, politiek getouwtrek, lusteloosheid, besluiteloosheid?

Ze heeft het over de hoop. Volgens de Franse schrijver Charles Péguy, zo eindigt ze haar rubriek, zijn er drie goddelijke deugden: Geloof, Hoop en Liefde, maar de belangrijkste is Hoop. Hij stelt Geloof en Liefde voor als twee volwassen vrouwen en Hoop als een kind. Volgens hem kan de wereld niet verder zonder het kleine zusje Hoop.

Ik hoop dat in de dwaze wereld waarin wij leven, jullie de hoop niet verliezen.

Patrick Bourgoignie

LIEF EN LEED

Doop



Yanaica De Roo is op 9 maart 2025 in onze kerk gedoopt en is de dochter van Sidney De Roo en van Eveline Callebaut uit Sint-Amandsberg.

INTERPAROCHIAAL

GENEZING PIETER DE RUDDER

Op 7 april 2025 zal het 150 jaar geleden zijn dat Pieter De Rudder, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, genas aan de grot van Oostakker. Sindsdien zijn duizenden pelgrims naar dit bedevaartsoord gekomen om hun zorgen en pijn, maar ook hun vreugde en dankbaarheid in de handen van Maria te leggen.

Binnenkort vieren we de herdenking van Pieters genezing. Meer nog dan een terugblik op deze wonderlijke gebeurtenis, willen we vooral dankbaar vieren om de genade die velen nabij de grot van Oostakker-Lourdes hebben mogen ontvangen. Van 30 maart tot 7 april staan er tal van activiteiten op de kalender.

Wist u dat Pieter De Rudder 150 jaar geleden, voordat hij op bedevaart naar Oostakker vertrok, een noveengebied startte ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes? Daarom zullen we in dit herdenkingsjaar van **30 maart tot 7 april elke avond om 18.30 uur de rozenkrans bidden aan de grot van Oostakker.**

Daarnaast geeft **dokter Alessandro De Franciscis**, voorzitter van het Bureau voor Medische Vaststellingen in Lourdes (Frankrijk), op **30 maart om 10.30 uur in de basiliek een lezing over genezingen in Lourdes.**

Op **6 april** zullen we tijdens een **plechtige eucharistieviering, voorgegaan door de bisschop**, danken voor de genade die velen in Oostakker-Lourdes mochten ontvangen.

Een ander hoogtepunt van dit herdenkingsjaar is de voorstelling **(Ver)hoor je mij? op 24 en 25 mei**. Studio Bartimeüs bereidt een totaalspektakel voor met beelden, muziek, inspirerende teksten en verhalen over mensen zoals Pieter De Rudder, die hopen en vertrouwen op Maria. Kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar in de winkel nabij de grot of na een viering in de basiliek. Het belooft een deugddoende en ontroerende voorstelling te worden.

Met vriendelijke groeten,

Jonathan Beyaert

Directeur Bedevaarten Bisdom Gent

T. +32 465 08 05 47

Jonathan.Beyaert@bisdomgent.be

Onze-Lieve-Vrouwdreef 8 - 9041 Oostakker



**Herdenking
150ste verjaardag
genezing
Pieter De Rudder**

30 maart 2025

10.30 uur in de basiliek:
Genezingen in Lourdes
lezing door Dr. Alessandro de Franciscis, voorzitter van het bureau voor medische vaststellingen in Lourdes-Frankrijk

16 uur in de basiliek:
eucharistieviering met aansluitend kaarsenprocessie naar de grot

17 uur aan de grot:
rozenkransgebed bij de start van de gebedsnoveen uit dankbaarheid voor de genade die mensen in Oostakker-Lourdes hebben ontvangen

31 maart t.e.m. 7 april

18.30 uur aan de grot:
rozenkransgebed

6 april

10 uur in de basiliek:
plechtige eucharistieviering voorgegaan door bisschop Lode Van Hecke uit dankbaarheid voor de genade die mensen in Oostaker-Lourdes hebben ontvangen.

Van harte welkom



NIEUWE ROUWRITUELEN**26 MAART 19.30 uur – Kouterhof Gentbrugge****Spreker: Eline Van Steenkiste**

Beste,

De voorbije tijd nam je afscheid van een geliefd familielid, een geliefde vriend of kennis. Wanneer je iemand verliest dan ontstaat er een grote leegte in je leven.

Misschien had je weinig tijd om afscheid te nemen.

Je voelt je kwetsbaar.

Misschien zoek je gedurende de tijd van rouw en kwetsbaarheid opnieuw naar afscheidsrituelen die verbinding schenken.

Misschien haal je enige kracht aan getuigenissen die je vooruit helpen.

Om u hierbij te helpen nodigt de werkgroep rouwzorg Eline Van Steenkiste uit. Eline zal vanuit haar getuigenis spreken over nieuwe rouwrituelen. Zij (1990) studeerde theologie en interieurarchitectuur. Een op het eerste zicht vreemde combinatie, maar de keuze voor beide studies is bezielt vanuit éénzelfde thema: de schoonheid van rituelen en zingeving.

Op rituelen vallen we terug als we sprakeloos zijn. Dan zien we sneller de schoonheid, bespeuren we de breekbaarheid, neigen we naar het mysterie.

Deze avond gaat door op **woensdag 26 maart om 19.30 uur in het Kouterhof, Gentbruggekouter 8a, 9050 Gentbrugge.**

Graag nodigen we u op deze avond uit en hopen u alvast te mogen ontvangen.

Inschrijven is niet nodig en iedereen is welkom.

Namens de werkgroep rouwzorg

Parochie H. Franciscus van Assisi in Gentbrugge, Ledeborg en Sint-Amandsberg.

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer **09 236 50 00**