

**WOENSDAG 2 APRIL 2025****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 6 april*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 13 april - Palmzondag*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Donderdag 17 april – Witte Donderdag*

20.00 u. – Witte Donderdagviering

**DE TIJD VAN VEERTIG DAGEN**

Veertig dagen lang gaan we op weg naar Pasen.

De veertigdagentijd is voor ons een kans en een uitdaging om ons als christenen opnieuw en meer op Christus te oriënteren en ons met Hem te verbinden.

In de binnenbladzijden van dit parochieblad vind je de teksten van de Bijbellezingen van komende zondag, alsook bezinningsteksten die er bij horen.

Zo kunnen wij verder hoopvol op weg naar Pasen.

**Broederlijk Delen**

De Vasten is de uitgelezen tijd om de gemeenschap en de solidariteit opnieuw centraal te stellen; Broederlijk delen ijvert voor gezond en duurzaam voedselsysteem wereldwijd. Boeren werken samen met de natuur om voldoende en gezond voedsel te telen. Maar niet overal.

***Een boer uit Oeganda getuigt:***

Patrick is koffieboer in Oeganda. Hij kreeg binnen een overheidsprogramma gratis pesticiden. Toen hij die gebruikte, steeg zijn productie op korte termijn. Maar na verloop van tijd stierven maar liefst 100 koffieplanten. COSIL, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen die werkt rond agro-ecologie, begeleidde Patrick om op een andere manier te werken. Hij kon nieuwe struiken planten en merkt vandaag het verschil: de grond is weer rijk en levend, en de planten geven elk jaar een grotere oogst.”

***Wat doet Broederlijk Delen?***

Samen met partners werken we aan een gezond voedselsysteem, wereldwijd. Dankzij onderzoek krijgen we zicht op de schaal van het probleem en kunnen we hierover alarm slaan bij beleidsmakers, zowel in de partnerlanden als in Europa. Daarnaast verschaffen onze partners agro-ecologische vormingen om boerengemeenschappen te ondersteunen en versterken ze agro-ecologische toeleveringsbedrijven. Door op verschillende niveaus te werken, bouwen we samen aan een alternatief voedselsysteem dat gezond is voor iedereen.

***Steun aan de projecten van Broederlijk Delen***

Op halfvasten, weekend van 29-30 maart, was er het weekend van Broederlijk Delen en was er de eerste collecte in de kerk voor de projecten van Broederlijk Delen.

In de Sint-Bernadettekerk was dit de week nadien op zondag 6 april.

Je kan ook een gift doen op het rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen.

***Bordje Burkina***

Op vrijdag 21 maart was er opnieuw een kookworkshop met getuigenissen in het Sint-Janscollege.

We kookten in kleine groepjes diverse Burkinese gerechten met een winterse en Belgische touch. Alles werd gekruid met het verhaal van Isidore uit Burkina Faso en Rony uit Gent, die werken aan meer duurzame en gezonde landbouw.

***De vastenkalender***

Een kalender van veertig dagen, ter ondersteuning van bezinning met info over de projecten Broederlijk Delen. Zij willen via internationale solidariteit tot delen en herverdelen wil komen. Verhalen en overwegingen voor elke dag van de veertigdagentijd. De kalenders liggen beschikbaar in de kerk.

**ESTAFETTE VAN HOOP**

Op zondag 9 maart was het anker aanwezig in de kerk van Bernadette bij de viering van de eerste zondag van de veertigdagentijd.

Op zondag 16 maart was het anker aanwezig in de kerk Oude Bareel. Daar is dan een gezinsviering.

Op 21 maart passeerde het anker langs het Sint-Janscollege te Sint-Amandsberg. Daar wordt de workshop Broederlijk Delen gehouden rond Burkina Faso.

Op zaterdag 22 maart was het dan aanwezig in de Sint-Amanduskerk.

In de loop van de week ondernam het anker van hoop verder zijn pelgrimstocht en passeerde het langs het Kouterhof bij de avond van rouwzorg rond afscheidsrituelen. Daarna was het anker aanwezig op de vastenviering in het WZC Heiveld op vrijdag 28 maart en 's avonds op de bijeenkomst van Jokri Oude Bareel.

Als laatste halte in onze Sint-Franciscusparochie hield het anker halt in de Sint-Eligiuskerk te Gentbrugge op zondag 30 maart. Tijdens de eucharistieviering was er ook de naamopgave van de eerstecommunicanten.

Later doet het anker ook de parochies Gent-zuid en Gent-west aan.

**Zijn ook wij bereid anderen nieuwe kansen te geven?**

Een typische eigenschap van mensen:  
we betrappen elkaar.  
We wijzen naar elkaar met een beschuldigende vinger.  
We bekijken elkaar door de bril van de wet.

We voelen ons tekort gedaan door anderen.  
Oordelen: dat zit ons in het bloed.  
Ons eigen gelijk, onze rechtschapenheid staat buiten kijf.  
Meestal voelen we ons wel de eerste de beste.  
Gelukkig maar, want anderen weten wel beter.  
Het is echter goed te weten, dat wijzelf  
ook wel eens die ander zijn.  
De manier waarop we praten over anderen,  
ons oordeel over hen: ze liegen er vaak niet om.  
Mensen zijn soms hard voor elkaar,  
vol onbegrip, vol met vooroordelen.  
We staan op ons eigen gelijk,  
midden in de kring en midden in de belangstelling.

Jezus doet het anders.  
Hij maakt zich niet sterk tegenover de vrouw.  
Integendeel: Hij maakt zich klein.  
Hij oordeelt niet zo vlug als mensen.  
Hij wijst niet met een beschuldigende vinger.  
Hij schrijft liever in het zand.  
Zijn oordeel kan dan verwaaien met de wind.  
Hij veroordeelt niet, maar scheidt nieuwe ruimte.  
Hij gooit niet met stenen, zeker niet als eerste.  
Bij Hem is er ruimte tot verzoening.  
Hij ziet ons – zoals God in de eerste lezing –  
niet naar de ogen,  
Hij ziet ons zoals we zijn.  
Meer nog: Hij zoekt naar ons,  
Hij keert Zich naar ons om  
als een God vol ontferming.  
Hij is het, die ons met zijn ogen vangt:  
we ontsnappen niet aan zijn liefdevolle blik.  
Hij nodigt uit tot het doen van het goede.  
Hij pint niemand vast op zijn daden.  
Onze God is niet uit op onze veroordeling,  
maar op bevrijdend en volop leven.  
*(bron: Dominicanen. Tekst Wim Holterman osfs)*

**ANKER VAN HOOP. ESTAFETTE VAN HOOP!**

Goed nieuws; het anker komt naar onze kerk. De puzzel van het vervoer is gelegd en op zaterdag 8 maart wacht ik aan onze Sint-Bernadettekerk op de auto. Johan Boesman komt mooi op tijd

aan en het anker wordt op het stenen verhoog gezet. Ik zie dat er al wat mooie boodschappen op geschreven zijn.

De volgende zonnige zondagmorgen staat het anker nu aan een rode zuil. Dit jaar werken onze vormelingen rond “hoop” en gebruiken zij het symbool van het anker. Het kan dus niet beter passen. Je kan op de foto zien dat het anker er goed bij past.

Jammer genoeg, was het door de puzzel van de agenda met de zes kerkplekken niet mogelijk dat het anker aanwezig was in een viering met de vormelingen. Misschien toch nog eens?

Onze voorganger Patrick Bourgoignie gaf een prachtige inleiding en homilie over tekenen van hoop. Hier enkele fragmenten:

Het jubeljaar heeft als thema: ‘Pelgrims van hoop’ met als rondreizend symbool: het anker.

Een anker dient om te vermijden dat het schip op drift slaat en meegesleurd wordt door de golven. In de Bijbel wordt het anker gebruikt als beeld van hoop. Hoop hoedt ons ervoor op ‘drift’ te slaan en meegesleurd te worden door de stormen van deze tijd en deze van het leven.

Als christenen zijn wij verankerd in Christus: Hij is onze ultieme hoop op toekomst.

We hebben nochtans voldoende reden om pessimistisch te zijn. De tijdsgeest ademt geweld, vlucht uit de realiteit, dreiging op conflict, onzekerheid. De schuldenberg die op de volgende generaties afkomt, de klimaatproblemen. Zijn wij niet naïef wanneer we hoopvol zijn?

Soms sta je versteld hoe mensen hoopvol recht blijven staan in de meest uitzichtloze situaties. Waar halen ze de kracht om met verlies en groot verdriet verder te gaan? Waar haalt een volk de moed, om zich jarenlang tegen een roekeloze agressor te blijven verzetten?

In de komende vastentijd willen we er werk van maken: onze geloofsgemeenschap nodigt ons uit om 40 dagen lang – meer dan anders - oog te hebben voor positieve gebeurtenissen, hoopvolle krachten, aanmoedigende en bevestigende schouderklopjes. En ze meer dan anders te koesteren.

Het is belangrijk dat wij het anker van hoop uitgooien in vaste grond. De christelijke hoop is ‘verankerd’ in Gods liefde. Deze liefde is het uiteindelijke motief van onze hoop.

Laten we met Bernadette ons aansluiten bij dat ‘volk van hoop’, dat erop vertrouwt dat alles ooit goed komt.

We eindigen de viering met het mooie lied; “Vlam van liefde, hoop die ons doet leven!”

Na de mooie viering brachten we het anker naar de kerk van de Oude Bareel. Op naar zijn volgende verhaal. *Verlag en foto: Hildegard Verhegghe*

**SOLIDARITEITSONTBIJT ten voordele van BROEDERLIJK DELEN**

Naar goede gewoonte organiseert Oxfam wereldwinkel Gent-Oost, samen met de parochie Sint- Bernadette, terug een solidariteitsontbijt. De opbrengst hiervan gaat integraal naar Broederlijk Delen. Diegenen die er vorige edities bij waren kunnen bevestigen dat het heel gezellig en lekker is. Met dit (h)eerlijk ontbijt steun je zowel de producenten van de wereldwinkel die we aanbieden als ons project van Broederlijk Delen.

We verwelkomen je dan ook graag in de kring van het Novacentrum op zondag 13 april 2025 vanaf 9:00 u tot 10:30 u. Inschrijven kan

telefonisch op nr. 0473/95.77.78 of via mail: [jan.demeester@skynet.be](mailto:jan.demeester@skynet.be) Inschrijven kan tot en met dinsdag 8 april . Op voorhand betalen hoeft niet, uw bijdrage wordt de dag zelf in dank aanvaard.

**WIJ WAREN ER OOK BIJ****NAAMOPGAVE EERSTE COMMUNICANTEN**

Op zondag 16 maart kwamen de eerste communicanten, met hun ouder(s), opnieuw samen in de kerk. Fier kwamen de eerste communicanten binnen in de kerk met hun zelf geknutselde schaapje dat meteen een plekje kreeg in de wei!

In het catechesemoment, leerden de kinderen samen met hun ouder(s) het verloop van de eucharistieviering kennen. Ook enkele gebeden werden alvast goed geoefend.

Samen met Jan en Jo werden de liedjes voor de eerste communie geoefend. En weet je, er werd al heel goed meegezongen... want de kinderen en hun ouders kunnen ook thuis oefenen omdat Jan en enkele koorleden de liedjes allemaal ingezongen hebben en de ouders dit digitaal toegestuurd kregen.

Pastoor Johan ging ons voor in de eucharistieviering die in het teken stond van “God, leert ons Jezus kennen” en God kent ook ons allen bij naam.

Tijdens de naamopgave bevestigden de eerste communicanten dat zij graag op 29 mei hun eerste communie willen doen. Deze viering zal als thema dragen : “ Niet zonder jou! ” , gebaseerd op het verhaal van het verloren schaapje, élk schaapje telt immers mee!

Bij het einde van de viering kwam er nog een warme oproep om bij ons Vastenthema “ Vol(k) van HOOP ! “, eigen verhalen van hoop te delen. De verhalen mogen in de kerk afgegeven worden tot en met Palmzondag! Er zijn nog extra blaadjes beschikbaar achteraan in de kerk.

### VORMSEL CATECHESE 23 MAART



Vandaag hebben we in de catechese geleerd over de verschillende symbolen die te maken hebben met het vormsel.

Het eerste symbool is water. Je wordt ondergedompeld in water en je komt er als herboren uit. Wij hebben ook een slechte eigenschap kunnen achterlaten door een steentje in het water te gooien. En we hebben nagedacht over een eigenschap waar wij beter in willen worden.

Het tweede symbool is vuur. Vuur staat voor licht en warmte. Tijdens ons vormsel staan we in vuur en vlam. Hiervoor is kennis, doorzettingsvermogen, samenwerking en passie nodig. Het derde symbool zijn de handen. Tijdens het vormsel worden ons de handen opgelegd en worden we gezegend.

Het vierde symbool is chrisma. We zullen worden gezalfd met olie. Olie heeft onder andere een genezende en helende kracht.

Na de catechese ging er een speciale viering door, namelijk één zonder pastoor. Dit noemen ze een gebedsviering.

We staan al weer een stapje dichterbij ons vormsel!

Groeten, *Cas*

## **VOL(K) VAN HOOP**



Je moet vandaag de dag wel sterk in je schoenen staan om te geloven dat het morgen beter kan, dat er toekomst is weggelegd voor deze wereld. Als je het nieuws wat volgt, zou je eerder wanhopig worden. Zonder dat we het goed beseffen, vreet die lawine aan negativiteit die we dagelijks ingeprent krijgen, langzaam maar zeker aan onze hoop op een betere wereld.

De schuldenberg die onze kinderen ooit zullen moeten afbetalen, de klimaatproblemen die wij niet opgelost krijgen, de oorlogsdreiging,...

Er is nog zoveel werk aan deze wereld. Het lijkt onbegonnen werk. Je zou er hopeloos van worden.

En toch... leeft in elk van ons ook nog de hoop is op betere tijden. Het zit als het ware in ons DNA gebakken, dat mensen hoopvol blijven uitzien naar morgen.

Als christenen hebben we daar een heel sterk motief voor. Gelovige mensen zijn geen naïeve optimisten. Zij zien de werkelijkheid zoals ze is, ze hebben deel aan het lijden en de dingen die fout lopen in deze wereld, maar ze beseffen dat desondanks Gods Liefde hen nooit loslaat, dat Hij hen steeds blijft opzoeken en graag zien,... ook in de miserie en de twijfel. Het is inderdaad verwonderlijk hoe hoop mensen recht kan houden, doorheen alle miserie en nood. Charles Péguy noemt in een gedicht de hoop het 'kleine meisje' dat tussen de twee vrouwen 'geloof' en 'liefde' in loopt. Ze is de meest broze en kwetsbare van de drie, maar ook degene waarover God zich zelf het meest verwondert.

We 'moeten' niet hoopvol zijn. Het is dus geen morele oproep. Hoopvol zijn staat ook niet gelijk met optimisme. Ook een pessimist kan hoopvol zijn. Hoop is een (goddelijke) deugd. Christenen 'mogen' terecht hoopvol leven. Een christen gelooft immers dat het leven een zegen is, wat



betekent dat we ons bemind mogen weten, geliefd en aanvaard door God. Misschien is dit wel hét fundament van ons hoopvol zijn. Wie ontdekt dat God hem of haar zegent en graag ziet, vindt meer ruimte om (hoopvol) te leven. Geloven biedt bevrijding van de voortdurende noodzaak om jezelf te moeten bewijzen, te presteren en waar te maken. Geloof is niet op de eerste plaats doen of ethiek, maar besef van het geschenk!

Maar die hoop kan worden teniet gedaan door een tsunami aan negativiteit en cynisme. En omgekeerd, kan hoop ook ontluiken en worden versterkt door het zien of meemaken van positieve zaken. En daar willen we tijdens de komende vasten werk van maken. Onze geloofsgemeenschap nodigt ons uit om veertig dagen lang -meer dan anders- oog te hebben, aandacht te hebben voor positieve gebeurtenissen, hoopvolle berichten en die -meer dan anders- te koesteren. Daarom: *count your blessings!*

*Jaak Van Vooren*

Laten we tijdens de komende 40 dagen elkaar helpen *om vol van hoop* te zijn, laten we met *Bernadette* ons aansluiten bij dat *volk van hoop* dat erop vertrouwt dat alles ooit goed komt. De Bernadettenaren worden uitgenodigd om tijdens deze veertigdagentijd een korte getuigenis te schrijven over iets dat hen hoopvol heeft gestemd. Vooraan in de kerk staat een mand waarin alle berichten verzameld worden. Het is de bedoeling om die teksten te bundelen in een klein 'hoopboekje' dat met Pasen aan alle kerkgangers bezorgd wordt.

Wie dat liever via e-mail doet, stuurt het tekstje door naar het parochiesecretariaat St. Bernadette: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be).

## **PREEK VAN DE WEEK**

### **ZONDAG 23 MAART – 3de ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

**Stand by me!**

*Homilie bij Dt. 32,10-11 en Ex. 19,4*



Beste tieners, beste ouders, beste mensen van Bernadette, wat een mooi liedje: *Stand by me*. Als het donker wordt... *Stand by me!* Als ik verloren loop... *Stand by me!* Overal ter wereld begrijpt men dit liedje. Niemand wil graag eenzaam zijn, alleen of verlaten.

*Stand by me...*

't Is een liedje, maar eigenlijk een gebed van alle mensen in deze wereld: *Blijf bij mij!*

En dat vertel ik nu juist aan kids die liever niet hebben dat mama of papa hen nog bij de hand houdt. Jongens en meisjes die liever op eigen benen staan en graag hun eigen weggetje gaan. *Dat kan ik zelf wel, papa, je moet niet zo bezorgd zijn, mama, ik trek wel mijn plan hoor!.. Laat mij mijn eigen ding toch eens doen, zonder dat jullie erbij moeten zijn!*

Dat jullie graag op eigen benen staan, graag op eigen vleugels willen vliegen, dat is eigenlijk wel knap, zelfs fantastisch, want dat betekent dat jullie groeien en volwassen willen worden. Je vleugels uitslaan en zelf vliegen, dat is de bedoeling van het leven!

En toch... Of we nu 12 jaar zijn of 40 of 70, we blijven toch ook maar zingen: *Stand by me!* Want we hebben allemaal ook nood aan iemand die naast ons staat, die *standby* is als het nodig

is, als we het moeilijk hebben. 't Is echt geen leven meer als je niemand hebt waarop je kunt rekenen en vertrouwen.

Een vraagje: wie is voor jou diegene die je graag standby wil hebben, wie wil je graag bij jou hebben als je je niet goed voelt?... Misschien denk je nu aan een vriend of een vriendin? Of een grotere broer of zus? Of mama of papa, of de leidster uit de jeugdbeweging? of... vul het zelf maar in.

Als de mensen in deze kerk zeggen of zingen *Stand by me*, dan zijn er heel wat bij, die ook denken aan God. Want zij geloven dat je ook op God kunt rekenen, dat hij altijd standby is voor iedere mens, voor ieder kind. Ik kan mij voorstellen dat dit moeilijk is voor jullie om dit te begrijpen. Maar je moet het maar eens vragen aan oudere mensen, jullie oma of opa bijvoorbeeld, die hebben al meer levenservaring. Mijn oma en opa hebben mij ook verteld dat ze kracht en steun kregen van God, dat ze voelden dat Hij er altijd voor hen was, dat hij hen nooit in de steek liet...

Maar ja, denken jullie nu, jij zegt dit wel, maar heb jij God al eens gezien? Neen, niemand trouwens in deze kerk. We hebben alleen maar verhalen over God.

We hebben naar zo'n verhaal geluisterd vandaag. Het is eigenlijk ook een *Stand by me- verhaal!* Mozes heeft het ooit verteld aan de joden toen ze door de woestijn naar het beloofde Land waren gevlucht. Ze waren moe van die tocht, ze voelden zich triest en verlaten en Mozes dacht: 'ik vertel hen over God die nooit iemand in de steek zal laten...'

Hij zag een grote arend vliegen. Die vogels hebben hun nest hoog in de rotsen. En het kan gebeuren zo'n jong arendje uit het nest valt. Dit gebeurt echt in de natuur. Dan komt die grote arend onder dat jong gevlogen en vangt het op op zijn vleugels en brengt het weer naar het nest.

Wat een prachtig beeld van God! Net zoals een arend, die waakt over zijn jongen, boven hen heen en weer vliegt, zo spreidt God zijn vleugels uit en zó vangt Hij dat jong op en draagt het mee naar het nest.

Als je je ooit eens voelt als een vogeltje met te kleine of te slappe vleugeltjes of het is net alsof je uit je nest bent gevallen en je voelt je heel erg alleen, denk dan eens terug aan dit verhaal, zegt Mozes

En speciaal voor de papa's en mama's voegt hij er nog iets aan toe:

*Toen Mozes voor heel Israël deze toespraak had beëindigd, zei hij tegen het volk nog:  
'Bewaar alle woorden die ik vandaag gesproken heb  
in uw hart en beveel ze uw kinderen aan...*

***Jaak Van Vooren***

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = 1733

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een  
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of  
kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00