

WOENSDAG 16 JULI 2025*Zondag 13 juli*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 20 juli

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 27 juli

11.00 u. – Gebedsdienst

Jaarmis voor de fam. Tarwe-De Sloovere

Zondag 3 augustus

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 10 augustus

11.00 u. – Eucharistieviering

Vrijdag 15 augustus – Tenhemelopneming van Maria

10.30 u.- bedetocht naar de Lourdesgrot

11.00 u. - gebedsviering bij de Lourdesgrot

VRIJDAG 15 AUGUSTUS**Bedetocht naar Oostakker-Lourdes**

Zolang er christenen zijn, houden ze pelgrimages, gaan ze op bedevaart naar één of andere heilige plaats. Blijkbaar zijn er mysteriegevoelige plekken in de wereld, oorden waar mensen scherper dan elders aanvoelen dat er achter de gewone dagdagelijkse dingen van het leven een groot mysterie schuilgaat. Oostakker-Lourdes is ongetwijfeld zo'n plek.

Onze parochiegemeenschap wil zich inpassen in die lange rij van christenen die op weg gingen, op zoek naar de diepste grond van hun bestaan, naar God...

Ontelbaren kwamen op die weg Maria tegen!

Om **10.30 uur** vertrekken we aan de Kerk van Sint-Bernadette naar de Lourdesgrot te Oostakker.

Om **11.00 uur** is er de gebedsviering aan de grot.

CONCERT IN DE KERK VAN SINT-BERNADETTE

Op zaterdag 21 juni ging ik luisteren naar een concert van het Gents Madrigaalkoor - Te Quiero!

In een bloedhete kerk verzamelden zo'n 300 mensen. Gelukkig werd voorzien in flesjes water.

Zeventig koorleden onder leiding van Josep Prats brachten Catalaanse en Spaanse liederen. We genoten ook van het muzikale optreden, met accordeon, van Isabelle van Ongevalle. Het was een hete avond maar gelukkig kregen we nog een drankje en konden we afkoelen en nagenieten op het Dries Morelplein.

Proficiat!

Hildegard

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 22 JUNI - TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

Wie zegt gij dat Ik ben? Een vraag aan Petrus gesteld vandaag in het evangelie, maar ook gericht aan ieder van ons. Wie is Hij voor ons? Wat betekent Hij, in tijden van geluk, als alles meezit? Maar ook in tijden van verdriet en tegenslag? Kunnen wij dan nog hem 'onze houvast', 'onze rots' noemen, waarop wij ons leven kunnen verder bouwen?

Wie is God? Een vraag waarmee vele mensen worstelen, zoals we bijna een heel leven nodig hebben om een geliefde mens te doorgronden. Een vraag die scherp komt te staan, als wij in crisissituaties terecht komen. Ons leven kan plots een wending nemen: een groot verlies, een ongeluk, een ziekte, een breuk in de relatie, een familiale situatie van onmacht en diepe pijn.

In de antieke godsdienst werd God vaak gezien als een straffende of belonende God. De God als poppenspeler en aan de touwtjes trekt... een deus-ex-machina, de Almachtige, die hemel en aarde beheerst.

Zo'n God kan alleen maar ontgoochelen, want Hij kan nooit aan al onze verwachtingen beantwoorden.

De verwachtingen in Jezus' tijd waren groot: men zag uit naar die Messias, die alle verwachtingen zou vervullen. De Bevrijder!

Wanneer Petrus antwoordt: 'Gij zijt de Messias' vertrekt hij vanuit dat ideaalbeeld. Gij zijt diegene die ons gaat redden, Gij zijt de langverwachte, de Gezalfde.

Maar Jezus corrigeert dit beeld en zegt: '**De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden worden verworpen en gedood...**' 'Maar Hij zal dan ook uit de dood worden opgewekt'.

In Jezus' leven wordt duidelijk dat God zijn lot verbindt met de mensen: Hij deelt onze kwetsbaarheid en machteloosheid. Hij moet toezien hoe Hem het dierbaarste wordt ontnomen, Zijn zoon.

Leven is ook lijden, dus houdt ook lijden in. Het leven is niet altijd 'leuk': een woord dat kinderen zo vaak gebruiken. Misschien moeten wij de kinderen dat ook vertellen, dat het leven niet altijd leuk is. Dat opa of oma, hoe graag we ze ook zien, ook kunnen sterven. Dat mensen elkaar de duivel kunnen aandoen; dat niet alle mensen op straat goede bedoelingen hebben...

Het beeld dat mensen hebben opgebouwd is vaak gekleurd door wat ze allemaal in het leven tegen gekomen zijn, goede ervaringen maar ook minder goede. Sommige mensen houden het voor bekeken: zij zijn te diep gekwetst, te diep ontgoocheld. Voor anderen wordt hun geloof en vertrouwen net verdiept door de slagen die ze in het leven krijgen. Zij overstijgen hun individuele en directe situatie en richten hun energie en aandacht naar iets waarmee ze zich nuttig en dienstbaar kunnen maken.

Jezus brengt ons hier één van de **evangelische paradoxen** ter sprake: sterven om te leven, de graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen, loslaten en verliezen om te winnen... Wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden...

Wie zegt gij dat ik ben, is geen catechismusvraag die met een van buiten geleerd antwoord kan beantwoord worden, maar wel door de mens die in wel en wee een persoonlijk antwoord probeert te geven op deze vraag: Wie mag ik voor u zijn?

Patrick Bourgoignie

PRIJZENLIJST VAN DE SOLIDARITEITSACTIE 2025

LOTEN VERKOCHT PAROCHIE SINT-BERNADETTE GENT

NATIONALE TREKKING:

Prijzen voor gewone loten (groene kleur).

Winnen een aankoopcheque Vanden Borre ter waarde € 125

In alle series (groene kleur) het nummer eindigend op 6376

Winnen een aankoopcheque van Standaard Boekhandel ter waarde van € 50

In alle series (groene kleur) het nummer eindigend op 959

Winnen een aankoopcheque van Standaard Boekhandel ter waarde van € 25

In alle series (groene kleur) het nummer eindigend op 053

In alle series (groene kleur) het nummer eindigend op 346

In alle series (groene kleur) het nummer eindigend op 655

In alle series (groene kleur) het nummer eindigend op 756

Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten omslag op te sturen aan:

Samana dienst Tombola, Haachtsesteenweg, 579, 1031 Brussel,
met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de tombolaloten voor 1 november 2025. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars verzonden.

PLAATSELIJKE TREKKING: voor gewone loten (groene kleur) bij ons verkocht.

Winnen een aankoopbon ter waarde € 10

De nummers

A-146 020
A-146 177
A-146 333
A-146 451
A-146 524
A-146 689
A-146 801
A-146 962
A-147 155
A-147 497

Deze 10 aankoopbonnen zijn te besteden bij onze plaatselijke winkeliers.

De Korf – Oxfam – Apotheek Lloyds – Kruidenier Marnix – Groenhof

Gelieve het winnend lot te bezorgen in een gesloten omslag aan:

Marie-Paule Ryckaert, Waterstraat 15 te 9040 Sint-Amandsberg.

Met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de tombolaloten.

Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te worden.

De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars bezorgd.

Samana dankt iedereen van harte die ons heeft gesteund!

INTERPAROCHIAAL**WORDT CAMINANDO JOUW TOCHT IN SOLIDARITEIT?**

Op zoek naar stilte, verdieping of verbinding?

Ga dan mee op tocht – voor jezelf, voor elkaar én voor de wereld.

Van **12 tot 14 september** nodigt **Broederlijk Delen** je uit voor Caminando, een driedaagse **pelgrimstocht** langs de Via Brabantica, van Antwerpen tot Brussel.

Of je nu droomt van de Camino de Compostela, even wil herbronnen, samen op pad wil gaan of je engagement handen en voeten wil geven — Caminando biedt ruimte voor elke intentie.

De tocht nodigt uit tot ontmoeting, bezinning en verbondenheid. Je stapt langs Vlaamse pelgrimswegen, in de voetsporen van vele voorgangers, richting het hart van Brussel.

Wat deze tocht zo bijzonder maakt: je stapt niet alleen voor jezelf, maar ook in solidariteit met de vele partners waar Broederlijk Delen wereldwijd mee samenwerkt. Als deelnemer engageer je je om sponsorgeld in te zamelen. Door elke stap die jij zet, strijd je mee voor mondiale rechtvaardigheid. Zo krijgt jouw pelgrimstocht dichtbij ook een impact ver weg.

Meer info en inschrijven: www.caminando-hike.be

Praktisch

- Data: 12–14 september 2025

- Traject: Van Antwerpen (start nabij Centraal Station) tot Brussel (aankomst nabij het Zuidstation)

- Afstand: ± 80 km in 3 dagen (25–30 km/dag)

- Prijs: €99 (incl. lunch, avondmaal en bagagevervoer)

- Overnachting: Zelf regelen of optioneel homestay (+€40)

- Fiscaal voordeel: Giften vanaf €40 zijn aftrekbaar.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wachtdienst.**

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of
kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00