

**WOENSDAG 6 AUGUSTUS 2025**

*Zondag 10 augustus*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Vrijdag 15 augustus – Tenhemelopneming van Maria*

10.30 u.- bedetocht naar de Lourdesgrot

11.00 u. - gebedsviering bij de Lourdesgrot

*Zondag 17 augustus*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 24 augustus*

11.00 u. – Eucharistieviering

**ONZE VOORGANGER TONY DE JANS**

Op zondag 6 juli was Tony De Jans onze voorganger. Hij versterkt de groep in de parochie van Sint-Franciscus.

Door omstandigheden was er geen orgelist en geen dirigent maar tot onze vreugde heeft de voorganger een mooie stem en leidde hij de zang.

Welkom Tony!

**PREEK VAN DE WEEK**

**ZONDAG 6 JULI - 14de zondag door het jaar**

Ik wil mijn homilie beginnen met een Joods verhaal...

*“Een man had twee zonen.*

*Toen hij stierf, kregen beiden de helft van zijn land.  
Nu was de ene zoon rijk, maar had geen kinderen.  
De andere zoon had wel zeven zonen maar was arm.  
De volgende nacht kon de rijke zoon niet slapen.  
Hij dacht: 'Mijn vader heeft zich vergist.  
Ik ben rijk, maar mijn broer is arm.  
Hij heeft niet genoeg land voor zoveel zonen.  
Hij stond op en ging op weg om nog voor de dageraad  
de grenspalen te verzetten.'*

*Ook de arme zoon kon de slaap niet vatten die nacht.  
Hij dacht: 'Mijn vader heeft zich vergist.  
Ik heb zeven zonen, maar mijn broer heeft niemand om voor hem te zorgen.  
Hij stond op en ging op weg om nog voor de dageraad  
de grenspalen te verzetten.'*

*Toen de dag aanbrak, ontmoetten de 2 broers elkaar.  
Men zegt dat op die plaats "de stad van de vrede" zal verrijzen.*

Je kan in de Bijbellezingen van vandaag twee thema's ontdekken, namelijk 'Vrede' en 'Onze Identiteit'. Ik geef hierbij 3 volgende reflecties...

Jezus doet in het evangelie een beroep op de goede krachten die in ieder mens aanwezig zijn. Hij zendt zijn leerlingen – dus ook ieder van ons – uit, om hetzelfde als Hem te doen. Jezus zendt 72 leerlingen, dit wil zeggen dat ze niet enkel gezonden worden naar het eigen Joodse volk, maar naar alle volkeren. Iedereen moet immers de kans krijgen om de vreugde van het evangelie te ontdekken.

Bovendien zendt Jezus zijn leerlingen 'twee aan twee', schrijft de evangelist Lucas, waarmee hij wil zeggen dat we niet in ons ééntje christen kunnen zijn.

Zeker in een tijd waar velen niet meer ons christelijk geloof delen of leven, kan oprechte vriendschap met minstens één medechristen ons recht houden. En meer nog dan door onze woorden, zal het uiteindelijk onze nabijheid en vriendschap zijn, die medemensen de zinvolheid van ons geloof laten ontdekken en voelen.

Tweede reflectie: 'Groet niemand onderweg', zegt Jezus.

Dat moeten we niet letterlijk verstaan. Het betekent dat de leerlingen geen tijd moeten verliezen en dat een eenvoudige begroeting 'Vrede aan dit huis' hun eerste woord moet zijn. Als daar géén vredelievend mens woont, dan zal de vrede op de leerlingen terugkeren. Wat hen en ons ook overkomt... zij en wij moeten mensen van vrede blijven.

Maar die vrede komt duidelijk niet vanzelf.

We hoorden dat meeklinken in het Joodse beginverhaal en we ontdekken het ook in de vredewens van Paulus in zijn brief aan de Galaten.

Zijn vredeswens wordt voorafgegaan en gevolgd door verwijzingen naar "het kruis". Ik citeer uit de Bijbel in gewone taal:

*"Wij worden gered omdat onze Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Dat is het enige waarmee ik indruk wil maken. Mijn leven wordt niet meer beheerst door de dingen die bij deze wereld horen. (...)*

*Er is maar één ding belangrijk: dat God een nieuw mens van je maakt!"*

Christenen, vrienden en vriendinnen van Jezus, geloven dat er geen vrede mogelijk is tenzij wij ons door God 'nieuw' laten maken.

En zo kom ik tot mijn derde reflectie:

Gezonden worden door Jezus en je nieuw laten maken door God, betekent dat je kiest voor en instemt met een bepaalde levensstijl.

Het is mijn leven niet laten beheersen door dingen die bij deze wereld horen.

Jezus stuurt ons op weg zonder enige bagage: het is een oproep om mijn geluk niet te laten afhangen van uiterlijke dingen zoals macht en rijkdom.

Jezus stuurt ons op weg met alleen maar het woord ‘vrede’ in onze mond, in ons hart en in onze handen.

Onze belangrijkste bagage moet de onderlinge en de grenzeloze liefde zijn: een liefde die de vijand bemint, die uitleent zonder iets terug te verwachten, liefde die barmhartig is, niet oordeelt, een liefde die vrijgevig is.

Zo klinkt het in het 6<sup>de</sup> hoofdstuk van het Lucasevangelie, het maakt de kern uit van onze christelijke identiteit die profetisch is, ook vandaag.

Als we zo proberen leven zal het aan ons te zien zijn dat God ons nieuw maakt, en dat we de zin van het leven niet vinden in een dikke portemonnee, maar wel in de Bijbelse Boodschap. Dan laten we ons leven niet beheersen door onverdraagzaamheid en uitsluiting, door muren op te trekken voor mensen in armoede en mensen die anders zijn, door onze oren en ogen niet te sluiten voor het wanhopig roepen van honderduizenden mensen die op de vlucht zijn.

Als we ons nieuw laten maken door God is het niet langer ‘ik-en-de-anderen’ – mijn concurrenten – maar wel ‘ik-en-de-anderen’, mijn zussen en broers.

Zo’n vrede en zo’n evangelische boodschap hebben visionaire mensen nodig, maar ook ieder van ons. Ooit vrede, dat vraagt een groot geloof, maar zonder geloof geraken we er zeker niet. Want, om het met mijn lievelingstheologe Dorothee Sölle en het boek spreuken te zeggen:

**“Als het visioen ontbreekt, verwildert het volk”.**

*Tony De Jans*

### **ZONDAG 13 JULI - 15de zondag door het jaar**

Het kan ons allemaal overkomen: achter gelaten worden, niemand die naar je omziet, kwetsbaar zijn, gewond, eenzaam zijn... Jezus wil ons met deze parabel enkele dingen duidelijk maken.

- Theoretische discussies over de wet in zulke noodsituaties zoals bij deze overvallen man, zijn zinloos. De priester en de leviet, twee mensen werkzaam in de tempel, mogen zich niet aan bloed of een lijk verontreinigen. Voor hen betekent godsdienst: de wet strikt naleven. Ze gaan dus in een boog langs het slachtoffer heen, ook al ligt daar iemand te sterven.

De Samaritaan doet gewoon wat zijn hart en intuïtie hem ingeeft. Hij laat zich raken tot in ‘het diepste van zijn buik’. Het slaat in zijn buik is de vertaling van het ‘medelijden’ dat hij voelt en al doende komt hij er wel achter wat naastenliefde is. Je laten raken door de noden van mensen is de basis van écht engagement.

- Op het einde van het verhaal keert Jezus de vraag om: Hij vraagt niet: wie is mijn naaste, maar wie heeft zich als een naaste gedragen. De vraag is: wil ik mij tot naaste maken van de mens in nood die ik op mijn weg ontmoet?

Onze godsdienst is gericht op de praxis: de naaste is niet op de eerste plaats diegene die zich als zodanig uitgeeft, maar hij/zij die zich laat raken tot in zijn diepste wezen en dan in actie schiet. Denken we maar aan onze Katholieke Aktie destijds, de kajottersbeweging van Cardijn, de strijd van priester Daens: het vertrok steeds vanuit een diepe verontwaardiging met betrekking tot de situatie van jonge arbeiders/sters in de 19de en 20ste eeuw.

Vandaag zijn er ngo’s, de derde wereld en milieubewegingen, arbeiders- en vele andere bewegingen die strijden voor een meer rechtvaardige verdeling tussen Noord en Zuid.

Wat nemen wij mee uit deze parabel? Blijven voelen wat het voor mensen moet betekenen om gekwetst achtergelaten te worden. De verontwaardiging tot in het diepst van onszelf blijven voelen, om van daaruit in te gaan op het appél dat Jezus op ons doet om ons als naaste te gedragen, en lief te hebben zoals onszelf.

Het verhaal nodigt ons uit, niet om alle leed van de wereld op onze schouders te dragen, maar er om er ook niet in een boog omheen te gaan. Om in mensen in nood, gekwetst aan het leven, het appél van God zelf te zien.

*Patrick Bourgoignie*

## ZONDAG 20 JULI - 16de zondag door het jaar

### Drukke en Aandacht

1. “Bibliodrama” – Bibliodrama is een bijzondere methode om te mediteren op de Bijbel. Je leest een tekst uit de Bijbel en kijkt met welk personage uit de tekst je jezelf identificeert. Aansluitend speelt men dit personage in een kort toneelstukje met anderen.
2. Dus, als je het evangelie van vandaag hoort, met welk personage identificeer je je spontaan: met Marta die druk bezig is, met Maria die aandachtig naar Jezus luistert, met Jezus zelf, of misschien met iemand anders uit het huishouden van Marta en Maria die deze scène gadeslaat? Wie zou jij in het toneel spelen?
3. Ikzelf identificeer mij altijd met Marta. Als er een gast bij ons thuis komt, ben ik in de weer – of ik doe alsof ik bezig ben. Ik heb het talent om op een Vlaamse receptie met honderd mensen aan een tafel te staan en te doen alsof ik bezig ben, zodat niemand met mij komt praten.
4. Dan kijk ik naar Maria. Aandachtig luisteren is niet nietsdoen. Het is proberen de andere mens te begrijpen en een relatie met hem op te bouwen.
5. Dat is wat Jezus bedoelt als Hij zegt: “Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden.”
6. Aandachtig naar Jezus luisteren is niet alleen begrijpen wat Hij zegt. Aandachtig luisteren is voelen wie deze Jezus is, en Hem zo in het eigen hart opnemen dat ikzelf verander, dat ikzelf een beetje word zoals Jezus. Daarom heeft Maria het beste deel gekozen.
7. Kan ik zo naar Jezus luisteren?

*Pater Andreas*

## LIEF EN LEED

### Doopsel



Op 28 juni werd **Maité Taillaert** in onze kerk gedoopt. Zij is het dochtertje van Delfilio Taillaert en Bianca Coryn uit Gent. Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin.

**Overlijden****Uitvaartdienst voor Monique Sergeant**

Op woensdag 02/07 om 10.00 uur in de kerk van Sint-Bernadette was er de uitvaartplechtigheid van wijlen Sergeant Monique, weduwe van Herman Verhofsté en moeder van Wim en Geert. Zij was de dochter van Omer en Adeline Mestach.

Zij woonde vroeger in de Scheeplosserstraat en thans verbleef ze in WZC De Brembloem te Evergem.

**Hierbij de tekst van de preek :**

Monique is geboren te Sint-Amansberg in 1935. Ze was de enige dochter in het gezin.

Haar ouders hadden een beenhouwerij. Als kind maakte ze de oorlogsjaren mee, en als tiener moest ze af en toe meehelpen in de beenhouwerij.

In 1958 is ze gehuwd met Herman Verhofsté. Ze werd de moeder van twee kinderen, twee zonen: Wim en Geert. Als huisvrouw zette ze zich in voor haar

gezin, het huishouden, opvoeding van de kinderen. Ze hield van haar gezin.

Er kwamen de schoondochters en ze werd de oma van een kleindochter. Ze had een goede band met haar.

Jaren geleden is haar man ziek geworden. Ze heeft voor hem gezorgd. Hij is gestorven in 2019.

Monique was een moedige en zelfstandige vrouw.

Ze was graag onder de mensen; winkelen deed ze graag of uitstappen met vriendinnen.

Zelf is ze zo lang mogelijk thuis willen blijven.

De laatste jaren verslechterde haar gezondheidstoestand en werd ze opgenomen in een rusthuis in Evergem. Ze is er op 13 juni gestorven.

**Uitvaartdienst voor Mariette Bourgeus**

Op vrijdag 18 juli vond in onze kerk de uitvaart plaats van Mariette Bourgeus, geboren op 1 februari 1931 te Etikhove en overleden op 10 juli in het WZC Sint-Eligius te Zeveneken, gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Ze was de echtgenote van Robert Verdonckt (+1991) en de moeder van Lieve, Antoon (+2011) en Peter.

**INTERPAROCHIAAL****HET FEEST VAN DE HEILIGE GODELIEVE EN HET “ANKER VAN HOOP” IN DE SINT-GODELIEVEKERK TE WONDELGEM OP 5 JULI 2025**

Op zaterdagavond 5 juli 2025 hebben wij niet alleen het feest van onze patrones de Heilige Godelieve gevierd, maar hebben we ook – bij het begin van de eucharistieviering - het “anker van hoop” in onze kerk binnengebracht.

Op het eerste zicht is een anker verbonden met de scheepvaart, maar in de Bijbel symboliseert een anker de “hoop”.

Onze patrones, de Heilige Godelieve, leefde in de elfde eeuw en kan ook een pelgrim, een anker van hoop genoemd worden.

Godelieve was, ondanks haar adellijke afkomst, bijzonder geliefd bij de bevolking. Ze hielp de armen en verstotelingen onder de bevolking zoveel als mogelijk. Zij was voor de armen, de zieken, de verstotenen een anker van hoop.

Het korte leven van onze patrones en haar kort huwelijk, waarvoor ze alles heeft gedaan om het te redden, werd vooral gekenmerkt door haar eenvoud, zachtmoedigheid en het in nederigheid dienen en helpen van behoeftigen. Maar deze medemenselijke inzet deed in haar familiale omgeving haat, nijd en jaloezie ontstaan die leidden tot haar dood door wurging in haar twintigste levensjaar.

Wij danken onze pastoor, pater Guillaume, en alle vrijwilligers en vrijwilligsters die het mogelijk hebben gemaakt dat deze eucharistieviering een bijzondere viering werd.

Moge de liefde, de hoop op vrede, verankeren.

*Alfons*

**EEN DEVOOT EERBETOON AAN MARIA – HET VERGETEN BAROK ERFGOED VAN FISCHER**

Ensemble Gloriosus brengt hulde aan vergeten barokmeesters met CD-release en feestelijk concert.

Op 17 juli 2025 verscheen de debuut-cd van het Gentse Ensemble Gloriosus bij het gerenommeerde Duitse label CPO. De opname is volledig gewijd aan de diepzinnige en de te vaak onderschatte barokcomponist **Johann Caspar Ferdinand Fischer**, met een bijzondere focus op muziek rond **Maria** – als moeder, als koningin, als mysterieuze middelares.

De werken op deze cd zijn doordrongen van devotie en schoonheid, en bieden een verstilde luisterervaring die zowel bij liturgische gelegenheden als in huiselijke contemplatie tot haar recht komt. De muziek klinkt rijk, maar nooit overladen; intiem, maar met grote spirituele diepgang. Ensemble Gloriosus brengt deze parels tot leven met zorg voor klank, historisch bewustzijn en hart voor inhoud.

Het volgend feestelijk concert van het ensemble gaat door op **zaterdag 15 november 2025 om 20.15 u.** in de **O.L.V.-Presentatiekerk**, met onder andere het *Te Deum* van **Zelenka** – met 13 zangers en 18 instrumentalisten – in een klankrijk eerbetoon aan de Koningin der hemelen. Dit concert wordt **audiovisueel opgenomen** om Zelenka's muziek blijvend toegankelijk te maken, en zal een mondiale uitzending kennen. U kunt dit initiatief ondersteunen via een gift via de **Koning Boudewijnstichting**, met **fiscaal voordeel**.

In **mei 2026** – de Mariamaand bij uitstek – volgt **tournee met presentatieconcerten** in kerken of bedevaarsoorden waar deze muziek ook liturgisch en inhoudelijk kan resoneren. Parochies, culturele verenigingen en concertorganisaties die interesse hebben om dit project te verwelkomen in hun (concert)werking, kunnen contact opnemen voor praktische afspraken. Contact: [ensemblegloriosus@gmail.com](mailto:ensemblegloriosus@gmail.com) of Patrick Debrabandere 0478 24 42 20

### **WORDT CAMINANDO JOUW TOCHT IN SOLIDARITEIT?**

Op zoek naar stilte, verdieping of verbinding?

Ga dan mee op tocht – voor jezelf, voor elkaar én voor de wereld.

Van **12 tot 14 september** nodigt **Broederlijk Delen** je uit voor Caminando, een driedaagse **pelgrimstocht** langs de Via Brabantica, van Antwerpen tot Brussel.

Of je nu droomt van de Camino de Compostela, even wil herbronnen, samen op pad wil gaan of je engagement handen en voeten wil geven — Caminando biedt ruimte voor elke intentie.

De tocht nodigt uit tot ontmoeting, bezinning en verbondenheid. Je stapt langs Vlaamse pelgrimswegen, in de voetsporen van vele voorgangers, richting het hart van Brussel.

Wat deze tocht zo bijzonder maakt: je stapt niet alleen voor jezelf, maar ook in solidariteit met de vele partners waar Broederlijk Delen wereldwijd mee samenwerkt. Als deelnemer engageer je je om sponsorgeld in te zamelen. Door elke stap die jij zet, strijd je mee voor mondiale rechtvaardigheid. Zo krijgt jouw pelgrimstocht dichtbij ook een impact ver weg.

**Meer info en inschrijven: [www.caminando-hike.be](http://www.caminando-hike.be)**

#### **Praktisch**

- Data: 12–14 september 2025

- Traject: Van Antwerpen (start nabij Centraal Station) tot Brussel (aankomst nabij het Zuidstation)

- Afstand: ± 80 km in 3 dagen (25–30 km/dag)

- Prijs: €99 (incl. lunch, avondmaal en bagagevervoer)

- Overnachting: Zelf regelen of optioneel homestay (+€40)

- Fiscaal voordeel: Giften vanaf €40 zijn aftrekbaar.

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = 1733

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00