

WOENSDAG 10 SEPTEMBER 2025**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 14 september

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 21 september

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 28 september

11.00 u. – Gebedsviering, jaarmis voor Marcel De Smedt

Bezinning bij het feest ‘Kruisverheffing’ 14 september

Een mens die breekt en deelt
doet anders dan de meeste mensen.
Hij kan het meestal ook niet laten.
Al wat hij heeft
is om te geven
en geven is zijn leven.

Hij brengt het meestal ook niet ver,
die mens.
Hij wordt niet rijk aan geld en goed
en vaak sterft hij vergeten,
soms gekruisigd.

Je kijkt wel wat verwonderd op
van zo'n mens.
Je vindt het niet 'normaal',
of minstens toch 'ongewoon'.
Je denkt: wie doet dat nu?
Zo doen mensen toch niet?

Een mens die breekt en deelt
doet ogen opengaan.
Al zie je het maar heel even:
zo'n leven is een teken
van het einde van elk voor zich.
Hier breekt nieuw leven door:
dit is het opstaan van de nieuwe mens.

ZORG VOOR DE SCHEPPING

*“Iedere gemeenschap heeft de plicht om de aarde te beschermen
en haar vruchtbaarheid voor de toekomstige generaties te verzekeren”*

Uit Laudato si

Maak tijd voor de schepping. Bouw aan een toekomst voor de aarde en haar bewoners

Oproep Ecokerk

Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft

Paus Franciscus heeft 10 jaar geleden met zijn encycliek “Laudato Si” een belangrijk signaal gegeven aan de wereld en zeker aan de christenen, dat wij de zorg voor onze planeet dringend moeten opnemen. De eerste en belangrijkste slachtoffers van de klimaatverandering zijn de armen.

Hij heeft 1 september uitgeroepen tot Scheppingsdag en gans de maand september uitgeroepen om aandacht te hebben voor de schepping en vrede in de wereld.

Vorige zondag hebben we in de liturgie aandacht besteed aan de zorg voor de schepping.

De scheppingsperiode eindigt op 4 oktober - het feest van Franciscus van Assisi.

Pelgrims van hoop

In dit jubeljaar 2025 zoeken wij ook naar knooppunten van hoop.

De campagne nodigt uit om elkaar mee te nemen in hoopvolle acties die ons op het pad leiden naar een gezonde, leefbare aarde, met overvloedig leven en toekomst voor al wat leeft, onszelf inbegrepen.

Plant een boom

Vier jaar geleden werden gemeenschappen en parochies uitgenodigd om een fruit-of vruchtboom te planten op een publiek toegankelijke plaats, en om zo symbolisch uitdrukking te geven aan hun engagement om de ecologische bekering.

Een vrucht- of fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen.

Bovendien duurt het enkele jaren vooraleer hij vrucht draagt.

Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen. Een boom legt de band met voedsel en met duurzame klimaatbestendige landbouwsystemen. Hij verwijst ook naar recente gemeenschapsinitiatieven zoals deeltuinen, eetbare tuinen, enz....

Zulke ‘Laudato si’-boompjes zijn reeds geplant in Sint-Eligius (parochietuin), in de voortuin van het Sint-Amandushuis en op het kerkplein van Oude Bareel.

Ook aan de basiliek van Lourdes Oostakker is zo’n boompje gepland.

Zonnelied Sint-Franciscus

Daarnaast markeert dit jaar het jubileum van 800 jaar Zonnelied van Franciscus van Assisi, een lofzang op de natuur.

Franciscus van Assisi die als zoon van een rijke stoffenkoopman alles had wat zijn hartje begeerde ... maar zich toch niet gelukkig voelde. Een ontmoeting met een melaatse veranderde zijn leven. Geluk werd gevonden in de ontmoeting met een arme, zieke man. En deze Franciscus werd iemand die dicht bij de natuur ging leven. En zo belanden we onvermijdelijk bij Franciscus’ lofzang op de natuur, het Zonnelied.

In het weekend van 4-5 oktober sluiten wij deze scheppingsperiode alsook de vredesweek af met een vredesviering in de kerk n.a.v. het feest van de heilige Franciscus, patroon van de parochie Gent-Oost.

VRIJDAG 17 OKTOBER, EEN DATUM OM TE ONTHOUDEN.

Wellicht weet niet iedereen dit, 17 oktober is ‘de internationale dag van het verzet tegen extreme armoede’. Jaarlijks gaat op deze dag op het Sint-Pietersplein in Gent een herdenkingsmoment door. Dit gaat gepaard met getuigenissen en muziek.

Ook in Oostakker is er dit jaar een event op deze dag rond het armoede-thema. De organisatie is in handen van de ‘vzw welzijnsschakel KANS antenne Oostakker/Desteldonk’ samen met ‘vzw Buurtwerk Sint-Bernadette’.

De avond vindt plaats in het Ontmoetingscentrum Oostakker, start om 19.30 u. en is een drieluik. Lieven De Pril van Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen zal in gesprek gaan met ervaringsdeskundige Rebecca. Daarna brengt het poppentheater Pedrolino een stuk voor volwassenen: “ ’t Is me een Zoo-tje”, een parodie op het misbruik van werknemers. Tot slot is er praatcafé. Bij een drankje kan men napraten over de thema’s die deze avond aan bod komen of gewoon een gezellig ‘klapke’ doen’.

Door dit drieluik bij te wonen steunt u de werking van beide organisaties.

Kaarten zijn vanaf september verkrijgbaar in voorverkoop aan 10€ via

info@kans-vzw.be en buurtwerksb@gmail.com

of via het GSM-nr. 0473/94 98 23.

17 oktober

Werelddag verzet tegen armoede


en


Organiseren in OCO Pijphoekstraat 30 Oostakker
om 19u30



- Getuigenis over kansarmoede
- Poppentheater Pedrolino:
’t Is me een Zoo-tje
- Praatcafé

Kaarten verkrijgbaar via Claudine: 0473/94 98 23
of via mail: info@kans-vzw.be en buurtwerksb@gmail.com

VVK: 10 € ADK: 12 €

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 31 AUGUSTUS 2025 - 22ste ZONDAG DOOR HET JAAR**

De meesten onder ons hebben wellicht al eens een groot feest voorbereid.

En dan komen er vragen zoals: Wie zullen we uitnodigen? Hoeveel kunnen we er uitnodigen, want het moet natuurlijk allemaal wel betaalbaar blijven.

Ja maar, we gaan die toch niet uitnodigen hé!? Wij zijn immers op hun laatste feest ook niet moeten gaan!

En als we het er over eens zijn geraakt wie er allemaal bij mag zijn, dient er zich een volgende moeilijke bevalling aan:

“Wie gaan we waar aan tafel zetten, en wie mag er aan de eretafel?”

Kiezen we voor nonkel Jef en tante Hilda, of gaan we voor collega John met zijn vriendin!?

We willen er immers voor zorgen dat iedereen tevreden is.

En omdat we ambetante en gênante situaties willen voorkomen zetten we naamkaartjes op tafel, of we huren een ceremoniemeester in die de gasten professioneel naar hun plaats begeleidt. Zo voorkomen we dat er zich gasten met ellebogenwerk naar de eerste rij wringen of naar een plek waar ze eigenlijk niet verwacht worden. Want mensen die de mooiste plaatsen willen innemen, het is van alle tijden.

Jezus' woorden vandaag over het 'gedrag van de genodigden' in verband met de plaatsen aan tafel, zijn een pleidooi voor wat meer “bescheidenheid”.

Het lijkt erop dat Jezus ons hier een les wil geven in “wellevendheid”.

Alhoewel, dat lijkt zo op het eerste gezicht.

Jezus' uitspraak “*Al wie zichzelf verheft zal vernederd, en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden*”, plaats zijn woorden in een diepere betekenis. Het is een oproep om geen hoge borst op te zetten tegenover God.

Zonder bescheidenheid, zonder deemoed – dit is de moed om ten dienste te staan – lopen we ernstig het gevaar onszelf in plaats van God te stellen.

Onze kerkgeschiedenis vertelt er schrijnende voorbeelden van.

Bovendien spreekt Jezus vandaag ook nog een woord over het 'gedrag van de gastheer', en dit in verband met 'de keuze' van zijn gasten.

Nu is het Jezus duidelijk niet om wellevendheid te doen, maar om de zorg voor de meest kwetsbaren.

In het samen aan tafel gaan, heeft Jezus immers laten zien wat hem bezielde. Hij wilde een nieuwe gemeenschap, een nieuwe soort van samenkomen, in het leven roepen. En hij wilde daarbij duidelijk maken dat iedereen welkom is bij God: rijken én armen, zieken én gezonden, rechtvaardigen én zondaars.

Of om het zoals paus Leo te zeggen: ‘Niemand zal je hier om een vip-kaart vragen’.

Toen en ook vandaag is niet iedereen bereid om mee te stappen in deze visie.

Trouwens, ook voor ons is dit geen gemakkelijk evangelie.

Wie van ons staat niet eens graag op het voorplan en in de schijnwerpers?

En wie van ons is tevreden met een plaats naast het podium, in plaats van met een ereplaats met een prachtig zicht op het podium?

Diep in ons prikkelt er iets dat ons influistert dat we de beste, de grootste, de slimste en de sterkste mogen zijn. En onze overhaaste stress- en prestatie maatschappij versterkt vaak dat stemmetje nog.

De Bijbelse boodschap deze zondag is een pleidooi voor deze menselijke en christelijke grondhouding: zichzelf niet verheffen en oog hebben voor de meest kwetsbaren.

En dus niet alleen oog hebben voor hen van wie je veel kan terugkrijgen. De evangelische spiritualiteit is zeker en vast geen kwestie van ‘Hoger – Lager’. Het is een pleidooi voor een leven en een gemeenschap van ‘bescheidenheid en dienstbaarheid’. Een dienstbaarheid aan allen – per tutti! We zijn er ons van bewust nog niet op onze bestemming te zijn, we zijn immers pelgrims onderweg.

Maar deze grondhouding van ‘bescheidenheid en dienstbaarheid’ heeft niets te maken met negatieve associaties zoals: kruipen voor een meerdere, vluchten voor de eisen van het leven, begraven van talenten of valse bescheidenheid.

De kerk moet gedragen worden door mensen met veel talenten en die ook veel met die talenten doen, maar die tegelijkertijd zichzelf kunnen relativiseren en heel eenvoudig blijven. Het zijn mensen die weet hebben van eigen kwetsbaarheid en hun nood aan liefde en barmhartigheid.

Voor zo’n evangelische manier van leven is veel humor nodig. Want humor is de verzoening met onze menselijkheid, onze aardsheid en onze broosheid.

Een mens met humor heeft weet van zijn eigen fouten, maar hij of zij blijft van dit leven en deze aarde houden, omdat hij of zij beseft dat ook het onvolmaakte bij God op de een of andere manier in orde is.

Dit te weten en te beseffen is enorm bevrijdend!

En het zal ons tegenover andere mensen maken:

tot zachtmoedige, milde en verdraagzame medemensen met een ruim hart, waar plaats is voor vele en verscheiden mannen en vrouwen.

Laat ons van zo’n (kerk/parochie) gemeenschappen dromen en werk maken.

Laten we ons krachtig inzetten voor een leven, een gemeenschap, een organisatie van ‘bescheidenheid en dienstbaarheid’.

En laat het advies daarbij zijn: ‘Doe wat je kunt... en laat de rest aan God over!’

Tony De Jans

INTERPAROCHIAAL

FEEST VAN HOOP 20 SEPTEMBER 2025 IN OOSTAKKER-LOURDES



Beste medegelovigen,

Christen ben je niet alleen. In het Jaar van de Hoop mogen wij samen vreugdevol op weg gaan, als christenen, met onze hoop gevestigd in de Heer. Tijdens dit jubeljaar zijn er ook vele kansen om onze hoop te tonen aan de wereld. In ons bisdom zijn er grote **ankers** uitgeworpen. Zo hebben we reeds vele verhalen van hoop ontdekt. Op onze *Estafette van Hoop* zijn we langs verschillende parochiale initiatieven naar caritatieve acties en langs bedevaarten naar ontmoetingen met anderen gegaan. Op de blog mochten we meelesen hoe de hoop leeft in de harten van de mensen.

Op **20 september** is er een andere kans om de hoop in de kijker te zetten. We nodigen u allen uit op het **Feest van Hoop** in het **bedevaartsoord van Oostakker**. Het wordt een dag van ontmoeting, verbinding, gebed,... die reeds in de ochtend begint met pelgrimstochten vanaf drie verschillende stations. Aangekomen op het bedevaartsoord krijgen pelgrims de kans om zich te verzoenen en samen de **eucharistie** te vieren in de basiliek. Daarna barst het grote feest los: de **festivalweide** wordt geopend met foodtrucks en optredens, terwijl aan de grot een bezinnende sfeer behouden blijft met mariale omgang en geloofsgesprekken. Voor kinderen is er ook een hele kidszone met springkastelen en sportmogelijkheid voorzien. Het wordt dus echt een feest voor iedereen!

We bieden ook heel wat **workshops** aan in de namiddag: in twee blokken, van 13.30 u. tot 14.30 u. (blok 1) en van 15.00 u. tot 16.00 u. (blok 2) kan u zich ontspannen, iets nieuws ontdekken, of een interessante lezing of catechese bijwonen. Zo bieden workshops improvisatietheater aan, en muziekworkshops, lachsessies, Godly Play, een catechese over Carlo Acutis en komt Christophe Vekeman over zijn weg 'tot God' spreken. Creatievelingen kunnen ook armbandjes van hoop maken, en op de festivalweide zullen volksdansinitiaties plaatsvinden. Er zal ook een levende bibliotheek zijn, waar je in plaats van een boek, een persoon kan uitlenen die zijn of haar verhaal van hoop vertelt. De estafette van hoop zal een plaats krijgen tussen deze workshops, zodat je ook met deze mensen in gesprek kan gaan. Ook zal in de namiddag nog kans zijn op een verzoeningsgesprek in de basiliek, terwijl daar het Heilig Sacrament aanbeden kan worden.

Vanaf 16.30 u. begint dan een gezamenlijk programma met **samenzang** en een **gebedsmoment** met **pelgrimszegen**, waarin nog getuigenissen van hoop zullen weerklinken. Daarna volgen muzikale **optredens** van Wannes Capelle en Mats De Cubber. De avond sluiten we af met een heus **vreugdevuur**, waar we de warmte van het geloof mogen voelen en de dag mogen neerleggen bij God.

U bent allen **van harte welkom** op deze dag. We verwachten aanwezig zijn uit alle geloofsgemeenschappen van ons bisdom om er een geslaagd feest van te maken. Zo kunnen we tonen aan de buitenwereld dat we deel uitmaken van een levende Kerk, en mogen we dat zelf ook zien. Kom dus op 20 september naar Oostakker, naar het Feest van Hoop voor een dag vol ontdekkingen, gebed, en verbinding. Zo kunnen we als echte pelgrims van hoop dit jubeljaar bekronen.

Om van dit feest een echt succes te maken, zoeken we nog enthousiaste vrijwilligers – voel jij je geroepen om mee te helpen, laat het ons zeker weten!

Meer info en inschrijving: via www.bisdomgent.be

SINT-SALVATORKERK**Roman Minin te gast tijdens Open Monumentendag**

Op zondag 14 september om 15.00 uur presenteert de **ekraïense kunstenaar Roman Minin** zijn werk in de Sint-Salvatorkerk te Gent. Minin, afkomstig uit de mijnstreek van Donetsk, brengt met zijn kunst een indrukwekkend eerbetoon aan het harde leven van de mijnwerkers. Zijn stijl combineert hedendaagse expressie met verwijzingen naar middeleeuwse glasramen en Byzantijnse iconografie. Het resultaat zijn kleurrijke en krachtige composities die tegelijk modern en spiritueel aanvoelen.

De presentatie maakt deel uit van Open Monumentendag 2025, dit jaar met het thema 'In Stijl', én van de tentoonstelling “100 jaar Oekraïners in Gent”, die loopt tot 31 december 2025. Tijdens deze dag zijn er bovendien gratis rondleidingen in de Sint-Salvatorkerk, elk uur tussen 13.00 en 18.00 uur. Zo krijgen bezoekers de kans om de rijke geschiedenis en het verborgen artistieke erfgoed van de kerk te ontdekken.

Deze activiteit vormt de aftrap van een **reeks evenementen** rond de tentoonstelling, in samenwerking tussen de kerkfabriek, de Oekraïense parochie en de Erfgoedcel Gent. Noteer alvast de volgende data:

Zat. **20 september**, 19.00 u. – Geschiedenis van de familie Bojko: de zussen Bojko getuigen hoe het is om in België geboren te zijn uit Oekraïense ouders en tegelijk tradities en cultuur door te geven.

Do. **25 september**, 19.30 u. – Voormuide: van Poort naar Poortwijk: historica Tina De Gendt over de groei van de wijk Heilig Kerst en de uitbreiding naar Muide en Meulestede.

Zat. **27 september**, 19.00 u. – De vele levens van Volodymyr Popovych: kleinzoon Aleksandr vertelt hoe zijn grootvader, als Oekraïense vluchteling na WO II, een gerenommeerd neuroloog en kunstpromotor werd.

Za. & Zo. **4–5 oktober**, 14.00–17.00 u. – Workshop eierbeschildering en borduurkunst: de zussen Halaburda leren oude Oekraïense technieken aan waarmee unieke creaties ontstaan.

Vr. **10 oktober**, 20.00 u. – Concert Nationaal Oekraïens Banduristenkoor: een 40-koppig ensemble met traditionele liederen op de bandura (traditionele harp). Een aanrader!

Vr. **17 oktober**, 18.00 u. – Stem uit de Goelag: Myroslav Marynovych getuigt over Sovjetrepressie en de actualiteit van totalitaire regimes.

Za. **22 november**, 18.00 u. – Concert ter herdenking van de Holodomor: de broers Yaremchuk brengen Oekraïense volksliederen.

Zo. **4 januari 2026**, 11.30 u. – Finissage “100 jaar Oekraïners in Gent”: feestelijk samenzangmoment met traditionele kerstliederen (Kolyady). Iedereen welkom!

Alle activiteiten vinden plaats in de Sint-Salvatorkerk en zijn gratis. Een volledig programma is in de kerk beschikbaar en ook online te raadplegen op:

<https://erfgoedcel.gent/evenementen/100-jaar-oekraïners-in-gent>

Eerstvolgende afspraak: zondag 14 september – Open Monumentendag In Stijl met om 15.00 u. de presentatie van Roman Minin en elk uur van 13.00 u. tot 18.00 u. gratis rondleidingen over de kerk of de tentoonstelling “100 jaar Oekraïners in Gent”.

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of
kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00