

WOENSDAG 1 OKTOBER 2025

LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 21 september

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 28 september

11.00 u. – Gebedsviering, jaarmis voor Marcel De Smedt

Zondag 5 oktober

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 19 oktober

Gezinsviering



4 OKTOBER: FEEST VAN H. FRANCISCUS VAN ASSISI*Patroon van de parochie H. Franciscus van Assisi in Gent-Oost.***Citaten van Franciscus van Assisi**

geboren als Giovanni di Pietro Bernardone, religieus,
stichter kloosterorde van de franciscanen of minderbroeders (1181/1182-1226)

Het onmogelijke

Begin door te doen wat nodig is, daarna wat mogelijk is, en plotseling doe je het onmogelijke.

Franciscaans gebed

Maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat heerst,
laat mij daar liefde brengen,
waar krenking is,
laat mij daar vergeving brengen,
waar tweedracht is,
laat mij daar eenheid brengen.
Moge ik geloof brengen waar twijfel heerst
en waarheid waar dwaling is.
Waar wanhoop is,
laat mij daar hoop brengen,
en vreugde waar verdriet heerst.
Waar duisternis heerst,
moge ik daar licht brengen.
O goddelijke Meester,
maak dat ik meer zoek om te troosten
dan om getroost te worden,
meer om te begrijpen
dan om begrepen te worden,
meer om te beminnen,
dan om bemind te worden.
Want in het geven ontvangen we,
in het vergeven wordt ons vergeven
en door te sterven
staan we op tot eeuwig leven.

VREDESWEEK

Vredesviering in onze kerken.

Op 21 september was er de Internationale Dag van de vrede. Dit was de start van de Vlaamse vredesweek die loopt over veertien dagen en eindigt op het feest van de H. Franciscus, patroon van onze nieuwe parochie in Gent-Oost.

In het weekend van 4 en 5 oktober houden wij in onze kerken een vredesviering met als thema "Hoopvol weerbaar".

Deze viering sluit ook de scheppingsmaand af die begin september van start is gegaan onder het thema zorg voor de schepping en voor de mensen die er leven.

Onze wereld kent veel onrust. Oorlogen op diverse plaatsen.

De beelden van eindeloos leed: lichamen in lijkwaden, kinderen zonder ouders, huizen in puin, mensen op de vlucht. De harde taal van zogezegde wereldleiders. Het eindeloze wapengeweld. Angst en verdeeldheid kleuren vaak onze gesprekken.

Toch moedigde paus Franciscus ons in dit jubeljaar aan: “Geef de moed niet op. Blijf samen op weg gaan in geloof en verbondenheid, met open hart en werkzame handen”.

In het evangelie van komende zondag roept Jezus zijn leerlingen op tot geloof en vertrouwen als de boodschap van liefde en vrede niet onmiddellijk zicht wordt.

Vredesvieringen

Tot zaterdag of zondag in één van onze kerken van de Sint-Franciscusparochie in Gent-Oost.

Johan Goedefroot

VIERING VERZORGD DOOR DE PAROCHIEPLOEG.



Op zondag 21 september staan we met een ploegje vooraan in de kerk. Het is een jaarlijkse traditie dat in het begin van het nieuwe werkjaar de parochieploeg zich eens toont in de viering.

Bedoeling is vooral om iedereen, echt iedereen te bedanken en aan te moedigen die onze parochie steunt. Dit gaat écht om iedereen; van de poetsvrouw tot de secretaris van de kerkfabriek. Ook de aanwezigen spelen een grote rol! Zonder hun aanwezigheid is er geen warme viering en staan we er alleen voor.

We mogen blij zijn met onze goede voorganger Johan Goedefroot, die met zijn warme stem en glimlach nog steeds onze herder is. Waren aanwezig op zondag; Kathy, Lieve, Hildegard, Mia, Koen, Jaak. Casper en Johan Ackerman waren verontschuldigd.

Wat zou een viering ook zonder muziek zijn? Met dank aan onze musici is een viering meer waardevol. We kozen ook de liederen op basis van de woorden van het evangelie van de dag. Het thema kon niet beter passen; wie wil je dienen? Uw Heer of het geld. Dienstbaarheid aan mensen. We zijn gezonden om te dienen. Sprekend actueel.

Een deeltje uit de mooie teksten van zondag:

Goede morgen,

deze viering is voorbereid door de parochieploeg

we zijn hier samen om gemeenschap te vormen - want geloven kun je niet in je eentje...

om het vol te houden heb je mensen nodig die jouw geloof ondersteunen,

...een parochie, ... een gemeenschap...Sint-Bernadette!...

We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers in onze parochie

en ook iedereen die door zijn/haar aanwezigheid onze parochie maakt tot wat ze is.

Midden in de drukte van het leven

komen we hier week na week samen

om even te gaan neerzitten en onszelf te worden,

om terug perspectief te zien in kleinigheden,

om het beste in onszelf te laten boven drijven.

om te bidden voor alles wat ons ter harte gaat

om toch maar te blijven hopen door alles heen...

Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God in ons midden. Daar leven mensen in vrede met elkaar. Wij bidden dat wij zulke mensen zijn en de weg van vrede gaan. Zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Amen.

Hildegard

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 14 SEPTEMBER - DE KRUISVERHEFFING**

Een kruisje thuis aan de muur, een kruis op een kerktoren, een kruis op een graf... Geen enkel symbool, geen enkel teken is zo innig met ons geloofsleven verweven als het teken van het kruis.

Het kruis is hét symbool van het christendom.

Maar dit is niet altijd zo geweest. De eerste christenen liepen niet zo te koop met het kruis en dat heeft meer dan driehonderd jaar geduurd. Verwonderlijk is dat niet, want de kruisiging was een vreselijke straf voor opstandige slaven en voor misdadigers. Wat bij ons thuis tegen de muur hangt is dus een executiepaal! Eigenlijk zouden we er met verbijstering en afschuw moeten naar kijken.

En toch is dit kruis hét teken van de christenen. Er zijn tienduizenden mensen gekruisigd in het Romeinse Rijk, maar de executie van Jezus van Nazareth heeft tot op vandaag een ongelofelijke geestelijk invloed gehad op ontelbare mensen. Die vrijdag is op Calvarie, rond het kruis, een nieuwe gemeenschap, een nieuw geloof ontstaan.

In het evangelie van vandaag vraagt Johannes ons niet om naar het kruis op te kijken, maar naar de man die aan dat kruis gestorven is. Want, zo schrijft hij: *de Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit.* Een mooi beeld, zowaar.

In de tekst wordt ook naar Mozes verwezen die met het joodse volk in de woestijn op weg was naar het beloofde land, een eindeloze tocht vol ontbering en dood. Mozes bad God om redding en stak een koperen slang op een paal omhoog. Iedereen die er naar opkeek werd gered en kreeg kracht om verder te stappen.

Wij kijken op naar Jezus aan het kruis. Wij geloven dat God Jezus op het kruispunt van zijn leven heeft gered van de dood. Wij geloven dat Gods Liefde het uiteindelijk heeft gehaald op de dood. Daarom is dit kruis ook een overwinningsteken. Het staat voor alles waar wij als christenen in geloven.

Toen we vorige maandag samenkwamen met het groepje dat deze viering zou voorbereiden, vroegen we ons af wat dat kruis nu *concreet* voor elk van ons betekende. Toen werd het stil in de sacristie...

Iemand verbrak de stilte: ‘ik denk spontaan aan de vastenkruisjes die we met elkaar uitwisselen, daar wordt niet veel bij gezegd, maar iedereen begrijpt het. We willen mekaars kruis helpen dragen! We geloven dat Jezus ons zal helpen.’

Iemand anders vertelde dat zij, geconfronteerd met de miserie van medemensen, hun lijden als het ware ophangt aan die grote armen van het Jezusbeeld aan het tabernakel. Doen we dat ook niet op Goede Vrijdag wanneer we de gebedsintenties op het grote houten kruis spijkeren? Jezus’ kruis heeft vele namen!

Iemand anders had het over ‘God zegene en beware u’, het kruisje dat ze aan haar kinderen en kleinkinderen gaf voor het slapengaan. Met dat kruisje vorm je met je hand een soort huisje boven het hoofdje van een kind. Dit kruis biedt geborgenheid en bescherming.

We hadden het ook over de troost die van het kruis uitgaat: ‘ik ben niet alleen, Jezus lijdt met mij mee, God is er.’

‘Is het kruis van Jezus ook niet een uniek en fantastisch godsbeeld’, aarzelde iemand. ‘God is niet de Almachtige, maar de Onmachtige! Hij is zo kwetsbaar als de liefde.’ Toen werd het opnieuw heel stil in der sacristie.

Een moeilijke gedachte, zeker. Hebben niet velen onder ons ooit geleerd dat Jezus’ kruisdood het ultieme offer was dat betaald moest worden om ons met God opnieuw te verzoenen? De zonde van Adam en Eva, de erfzonde, had God zo gekwetst dat Iemand het zoenoffer moest brengen om de relatie te herstellen. Wie wat vertrouwd is met de bijbel, weet dat daarin nooit gesproken wordt van een soort losgeld dat aan God betaald moest worden. Integendeel.

Het is precies omgekeerd.

God zelf neemt het initiatief. Hijzelf is het die tot ons komt en ons in Jezus’ leven en sterven zijn menslievendheid toont. Dat is de kern van wat we terecht het ‘goede nieuws’ noemen.

Het kruis,... wat een beeld van God!

Zó klonk het in het evangelie van vandaag:

*Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven bezit.*

Jaak Van Vooren

ZONDAG 21 SEPTEMBER – 25ste ZONDAG DOOR HET JAAR

Wie zal ik dienen?

Zo sprak Jezus: “Je kunt geen twee heren dienen, je kunt niet God dienen en de mammon (geldduivel).

Geld en bezit spelen een belangrijke rol in het leven van mensen.

Vele mensen die iets bezitten willen hebben dat het ook iets opbrengt.

Als je verstandig bent wil je toch iets opzij zetten voor wie weet wat er gebeurt.

Mensen met een beperkt inkomen weten wat het betekent. Voor hen vooral een kwestie van overleven en zorgen dat je niet in armoede terecht komt.

In de lezingen van Lucas deze weken gaat het over geld, maar gaat het ook over God. Wie zal ik dienen? God of het geld. Jezus vraagt zich af of de mensen zich evenveel bezighouden met God als met hun geld.

De vraag is vandaag ook aan ons gesteld.

Als we voornamelijk alleen maar met geld bezig zijn, wat gaat er verloren?

Of, wat hebben we te winnen als we kiezen voor God in ons leven.

De rijkdom die we van God mogen ontvangen nodigt ons uit tot een andere dynamiek dan enkel materiële kwesties.

We kunnen van het ene naar het andere lopen voor voordelige prijzen, meeropbrengsten realiseren, ...enz... het kan leiden tot vrekkingheid, een obsessie naar steeds meer en beter, alleen gericht op eigen voordeel en verrijking.

Maar er is ook een andere dynamiek verbonden met het kiezen om God te dienen.

De aanwezigheid van God in je leven kan rust scheppen en vertrouwen; het nodigt uit hetgeen je hebt gekregen ook te delen. Het schept vreugde en geeft zin aan je leven... in dienst van God en de mensen.

Christenen leven vanuit het woord van de Heer.

Wij willen zijn Blijde Boodschap beleven en doorgeven.

Have en goed vermogen veel, maar zij vullen nooit de leegte op wanneer de liefde ontbreekt mag die goedheid doorschemeren in kleine daden. Wie liefde investeert in de wereld bouwt mee aan Gods Rijk.

We zijn dankbaar om mensen die zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap.

Die een gemeenschap opbouwen rond die boodschap van de Heer.

Zoals klinkt in het lied: “Mens voor de mensen zijn, herder als God”

Zijn liefde zal doorbreken, hoe dan ook.

Zusters en broeders,

als christen kunnen we geen twee heren dienen.

Dus moeten we ons de vraag stellen: Wie is mijn heer.

Is dat God die ik wil dienen? Of is geld en bezit mijn baas?

Streef ik naar eerlijkheid en gerechtigheid, of is geldgewin en rijker worden mijn streefdoel?

Laten we bidden dat God de Heer ons de wijsheid geeft om goed om te gaan met de gaven die Hij ons schenkt. Dat we slim en vindingrijk zijn, niet uit eigenbelang, maar om liefde en gerechtigheid te laten groeien. Dan zijn wij werkelijk kinderen van het licht.

Amen.

Johan Goedefroot

SAMANA SINT-BERNADETTE**VERSLAG BIJeenkomst op 13 september met demonstratie met een assistentiehond van de Vereniging Canisha.**

Het was letterlijk een vroege herfst dag met veel wind en stevige regenbuien maar 42 mensen trotseerden dit weer en kwamen toch benieuwd naar de Novazaal, die zoals gewoonlijk klaar stond met mooi gedekte koffietafels. Bijzonder was wel dat er nu ook een piste gevormd werd met een kring van evenveel stoelen voor de demonstratie met de assistentiehond, zodat iedereen ook op de eerste rij zat en een kijk had op de gebeurtenissen in de piste. Een rolstoelgebruiker met een hulphond en een begeleider waren de vedettes van de show.

We waren verbaasd en verwonderd om te zien wat de hulphond allemaal kon voor zijn baasje in de rolstoel en hoe close ze voor elkaar waren en ook hoe stil de hond de hele tijd naast de rolstoel bleef liggen, wachtend op nieuwe opdrachten van zijn baasje. Uitleg hierover werd door een begeleider van de organisatie Canisha gegeven. We leerden ook hoe de opleiding van de geleidehonden gebeurt. Vooraf als jonge honden komen ze eerst in een gastgezin terecht en worden daar opgevoed onder de instructies van de organisatie. Ook hier is hun voeding van belang. De basisopleiding duurt 1 jaar. Daarna komt de specifieke opleiding bij de organisatie en wordt die daar voltooid. De opgeleide honden worden dan gratis ter beschikking gesteld voor mensen met beperking.

Uit het publiek kwamen nog een paar vragen die beantwoord werden bv. het geslacht van de hond speelt geen rol, wel het ras, karakter, vaardigheid, talent, enz...

Het was een zeer leerrijke en boeiende demonstratie eindigend met applaus voor de hond, de rolstoelgebruikster en de begeleider.

Na deze geslaagde demonstratie konden we terug aanschuiven aan de koffietafel met lekkere boterhammen en we lieten het ons natuurlijk goed smaken, om dan voldaan en tevreden naar huis te gaan. We danken het bestuur team van Samana Sint-Bernadette om ons telkens en opnieuw te verrassen en verwennen met hun goed voorbereide en speciale bijeenkomsten. Dankjewel lieve mensen.

INTERPAROCHIAAL

Goddelijke honger? Kom lunchen!



Kampus Lunch serveert elke woensdag meer dan boterhammen in de Sint-Pieterskerk. Wij zorgen voor gratis *food for thought*, jij brengt je **eigen lunch** en spirituele vragen mee. Schuif aan!

elke woensdagmiddag vanaf 1 oktober
12u30-13u30
O.L.V. Sint-Pieterskerk Gent

Meer weten?



Vlaanderen
verbeelding werkt

Samen jongeloflijk

kawwino

STUDENTENWERKING GENT

Dit academiejaar start Kamino Gent met een wekelijkse **lunchactiviteit** voor **studenten** in Gent, op **woensdagnmiddag** in de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk: de Kampus Lunch. Tijdens dit uurtje willen we studenten samenbrengen rond drie kernideeën: **ontmoeting, inhoud en uitwisseling**.

De twee wekelijkse katholieke jongerenactiviteiten, namelijk het Taizégebed met maaltijd op dinsdag bij de Sint-Michielsbeweging en de eucharistieviering met maaltijd op donderdag bij Kamino, bieden kansen tot ontmoeting na liturgie. Uit ervaring weet men echter dat jongeren tijdens die ontmoeting over veel zaken praten, maar niet altijd zo veel over geloof. Taal vinden om **over geloof te praten** is uitdagend en dat willen we met dit initiatief ondersteunen. Dit voorjaar was er al een proefsessie, en de reacties over de opbouw en inhoud van dit concept waren positief. Delphine Hanssens Goemaere en godsdienstleerkracht Elien Loobuyck gaan vol enthousiasme aan de slag op **woensdag 1 oktober**. We rekenen graag op de steun van de parochiegemeenschappen. promo te maken

Elke **woensdagnmiddag** dekt Kamino de tafel in de O.L.V. Sint-Pieterskerk voor een lunch met meer dan alleen boterhammen voor **studenten** in Gent. Eerst serveren ze wat *food for thought* om het gesprek op gang te brengen - daarna is het aan jullie: delen, luisteren en lachen rond tafel. Breng je lunch mee en schuif aan om je goddelijke honger te stillen. Welkom bij een uurtje vol geloof, gesprek en verbondenheid **vanaf 1 oktober!** Meer info via www.kamino.be/nl/studenten-gent (of QR-code in bijlage voor gedrukte communicatie).

Er liggen ook flyers in de kerken.

Vriendelijke groeten.

Delphine Hanssens Goemare
Stafmedewerker Kamino Gent
09 236 78 48
Biezekapellestraat 2 te 9000 Gent
www.kamino.be

ANKER VAN HOOP IN SIVI (SINT-VINCENTIUS À PAULO)

Op zondag 14 september mocht de SIVI-gemeenschap het anker van hoop verwelkomen tijdens de zondagseucharistie. Het was de laatste halte op onze parochie en in het dekenaat Gent voor het anker op 20 september naar het afsluitende Feest van hoop in Oostakker reisde.

Koorlid Annie verraste alle aanwezigen met kleurrijke zelfgemaakte zijden bloempjes. Bij het begin van de viering ging het anker voorop en in een kleine processie droegen de parochianen de bloempjes naar voor. Het koor, enthousiast als altijd, zong de hymne voor het Jubeljaar 2025. De bloempjes werden bij het anker gelegd.

Aan het eind van de viering werden de aanwezigen uitgenodigd om hun bloempje mee naar huis te nemen. De resterende bloempjes blijven als aandenken verankerd in onze kerk.

FVH

OKRA OUDE BAREEL - daguitstap

Het M.A.S. is een speciaal gebouw met een wandelboulevard die op elke verdieping een speciaal uitzicht geeft over de stad. Elke verdieping brengt een ander verhaal over Antwerpen. Als wereldstad en haven heeft Antwerpen een rijk verleden. We gaan meerdere zalen bezoeken met een gids en nadien is er nog de mogelijkheid om op eigen tempo ofwel iets te herbekijken ofwel rustig te genieten van het uitzicht vanop de wandelboulevard.

***Praktisch:* Wanneer? Dinsdag 4 november 2025**

Vervoer? Trein van Gent Dampoort naar Antwerpen Centraal Samenkomst om 9.45 uur, elk zorgt zelf voor treinticket. Vertrek trein om 10.02 uur. Aan Antwerpen Centraal nemen we de bus naar het MAS.

Lunch: In café Storm is er gelegenheid voor een kleine lunch.

Elk betaalt individueel de inkom € 6 of maakt gebruik van de Museumpas. In het museum kan enkel met kaart betaald worden. Bezoek met gids start om 13.00 u.

Gelieve in te schrijven, vóór 7 oktober door € 6,50 (dit is enkel voor de gids) over te schrijven op de rekening van Okra Oude Bareel BE51 8906 3432 4962 met vermelding “MAS”. Meer info bij annie_mussely@hotmail.com 09/228 84 72 of 0479/29 22 56 of bij monique.den.haese@gmail.com

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wachtdienst.**

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of
kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00