

WOENSDAG 3 DECEMBER 2025**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 7 december

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 14 december

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 21 december

11.00 u. – Eucharistieviering

ADVENT

We gaan deze weken doorheen een donkere periode naar een groot feest van licht. Kerst komt eraan.

We maken adventskransen met 4 kaarsen, versieren bomen...

Doorheen de liturgie worden we uitgenodigd ons hart te richten op het komende Kerstwonder: Gods woord komt in de wereld als een klein kindje, en zet zo de harten van gelovigen wereldwijd in vuur en vlam, iedere Kerst opnieuw. God communiceert ons zijn Liefde, en geeft ons daarbij een voorbereidingstijd: de advent.

Gedurende vier weken trekken we als pelgrims van Hoop door het donker.

We mogen geloven dat God in de wereld komt. We hopen dat het Kerstwonder bij ons als mensen ingang mag vinden. Het Woord moet ook in onszelf geboren worden.

Tweede adventszondag

Komende zondag is er de tweede zondag van de advent.

We lezen dan uit de profeet Jesaja.

Hij spreekt over Gods beloften van bevrijding en **gerechtigheid**.

“De kleinen zal Hij recht verschaffen”, voorspelt de profeet vandaag.
“Dan zal de wolf bij het lam wonen, dan doet niemand kwaad meer.”
Ook Johannes de Doper roept in de woestijn dat die toestand niet meer veraf is.
Het komt er alleen op aan om ons te bekeren en vanuit de Geest en het vuur dat ons geschonken wordt, goede vruchten voort te brengen.
We ontsteken dan de tweede adventskaars.

Gebed

God naar wie wij verlangen,
U zoekt ook dit jaar een plaats om in deze mensenwereld geboren te worden.

Wij bidden U:

maak ons hart ontvankelijk voor uw boodschap van hoop,
zet ons aan tot daden van solidariteit in deze heilige adventstijd
en alle dagen van ons leven.

We vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

KERK IN HET ROOD



“Van zaterdag 15 tot zaterdag 22 november 2025 werd onze kerk rood verlicht... een woordje uitleg hoort hierbij: elk jaar worden in de maand november wereldwijd kerken en openbare gebouwen, zoals de Sacré Coeur van Montmartre in Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona, de Christo Redentor in Rio De Janeiro, 's avonds rood verlicht om aandacht te vragen voor vrijheid van godsdienst en christenvervolgung.

Rood is de liturgische kleur om martelaren te gedenken.

Die aandacht is tegelijkertijd een uitnodiging om te bidden voor allen die vervolgd worden omwille van hun geloof.”

MISVIERING 16 NOVEMBER

We genieten nog van de vlammetjes van 1 november; ze geven sfeer.

En onder leiding van Jan zingen alle parochianen goed mee. Tony was onze voorganger op 16 november.

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 16 NOVEMBER – 33ste ZONDAG DOOR HET JAAR**

Het is de laatste gewone zondag van het liturgische jaar en daarom wil ik mijn preek ietwat anders beginnen dan gewoonlijk. Ik heb een boek meegebracht dat je wel zal kennen: ‘dagelijkse kost’ van Jeroen Meus.

Meneer/mevrouw noem eens een nummer van 20 tot 200... (recept voorlezen).

Ziet u het zitten om dit klaar te maken!? Ik niet...

Maar jullie zijn natuurlijk niet naar hier gekomen voor een kookprogramma of voor interessante recepten, jullie komen naar hier om ‘gelovige zin en betekenis’ voor jullie leven te horen en hopelijk ook te vinden.

Maar goed... op het boek kom ik straks nog wel even terug.

Wauw zeg, wat een evangelie vandaag, het lijkt wel een actueel TV-journaal.

We horen Jezus immers spreken over oorlogen en revoluties, over aardbevingen en ziektes, over haat - verraad en dood, over hongersnood en schrikwekkende dingen. Tot zover de “blijde boodschap” zou ik zeggen.

Laten we samen op zoek gaan naar de betekenis ervan voor ons hier en nu.

We zitten op het einde van het Lucasevangelie en – bij wijze van spreken - wil Jezus vóór alles met ons “een deal sluiten”.

Een deal tussen God en ieder van ons.

Laten we eerst even kijken welk engagement die deal van u en van mij vraagt.
Om het met Jezus' woorden te zeggen:

het loopt voor u uit op het geven van getuigenis.

Anders gezegd: jullie moeten de kansen grijpen om het goede nieuws te vertellen en het dan ook vooral zelf te beleven. Laten we het even concreter maken.

En ik keer daarvoor terug naar het begin van mijn homilie:

de Bijbel, de evangelische boodschap is geen receptenboek, zoals dagelijkse kost. Als ik de recepten in het boek van Jeroen Meus volg en ik heb wat keukenervaring, dan zal ik smakelijke kost op tafel kunnen zetten.

Maar de Bijbel is geen receptenboek, wel een boek over de 'kunst van het leven'.

Daartoe kregen we het voorbije jaar vele uitspraken, wijsheden, wegwijzers van Jezus mee. Ik wandel even met u door de evangeliën volgens Lucas die we beluisterd hebben op de voorbije gewone zondagen.

Ik hoor Jezus het volgende zeggen:

Zalig zij die mij volgen. Zie mij graag,

dat is de beste keuze die je in je leven kan maken.

Ween met de wenenden, bemin uw vijanden, doe wel aan die u haten, geef aan ieder die u iets vraagt, wees goed voor ondankbaren, oordeel niet en wees barmhartig, haal de balk uit uw eigen oog en dan zal je scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van je broer of zus. **Kortom: behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden.** (Lucas 6,31). Zo zal je loon groot zijn in de hemel.

En nog: wees als een barmhartige Samaritaan en loop nooit in een boog om een mens in nood. Pas op en wees alert voor hebzucht, geld en bezit.

Verhef jezelf niet als de beste en de eerste, maar promoot het belang van de ander.

En tenslotte hoor ik Jezus zeggen: "Wie zijn leven geeft - omwille van Mij en het evangelie - zal redding en genezing vinden."

Het is een uitdagend programma, we weten wat er ons te doen staat.

Ok dit is duidelijk, maar haalt dit evangelisch programma en de Bijbelse kunst van het leven ook iets uit in het leven en in deze wereld? Je zou nu toch wel mogen verwachten dat na meer dan 2000 jaar christelijke geschiedenis en de inspanning van vele miljoenen mensen, de wereld er wat beter op geworden is!? Maar de wereld draait voort en de werkelijkheid blijft weerbarstig:

ook vandaag lijden goede mensen en gaan boosdoeners hun gang.

Maar wat als... wat als die "christelijke inspanningen en waarden" er niet waren geweest in de opbouw van onze samenleving?

Ons stuk van de deal is ondertussen wel duidelijk,

maar wat is het engagement van God?

Ik zeg het met de woorden van het evangelie: "***geen haar van uw hoofd zal verloren gaan***".

Maar ook als het daar vanboven al wat blinkt of uitgedund is moet u zich niet ongerust maken. Want Gods belofte is dat hij altijd – als we hem toelaten – met ons mee stapt door en in die 'weerbarstigheid van het leven'. Dat is de reden waarom we volgens Jezus ons door het gebeuren in de wereld vooral "niet bang" moeten laten maken. Gods belofte staat als een paal boven water: 'Ik zal er zijn'.

Of om het nog eens anders te zeggen: als we straks de kerk verlaten – het leven tegemoet - dan staat God ons buiten al op te wachten om met ons verder te gaan.

God wil nu eenmaal bij en onder mensen wonen. Dat is het goede nieuws, daarop mag je vertrouwen drukt Jezus ons vandaag op het hart.

Op het einde van het kerkelijke jaar worden wij opgeroepen om intens, krachtig, waarachtig, authentiek christen te zijn. Zo werken we mee aan Gods droom zegt de profeet Maleachi in de eerste lezing en dan “*Komt de dag dat de zon van de gerechtigheid zal opgaan*”. De dag waarop ieder tot zijn of haar recht zal komen, een dag waarop iedereen van tel is, niemand uitgesloten. Als je zo leeft zegt Jezus dan mag je de toekomst met vertrouwen in Gods handen leggen.

Tony De Jans

OVERLIJDEN

Op 22 november 2025 had de uitvaartplechtigheid plaats van Mevr. Paula Steurbaut. Ze werd geboren te Bottelare op 1 augustus 1933 en overleed te Gentbrugge op 14 november 2025.

Zij was de moeder van Mia Verschraegen, woonachtig te Harlange/Bettlange. (Groothertogdom Luxemburg).

INTERPAROCHIAAL

OKRA ACADEMIE GENT



Lezing met live muzikant: Erik Burke Dinsdag 9/12/25–14.30 u.

Op dinsdag 9 december brengen we een lezing met live muzikant, Erik BURKE: “Een mens is geen steen”.

Luisteren naar een verteller is altijd een belevenis, zeker met livemuziek! Beroepsvertellers waren ooit de schatbewaarders van ons collectieve geheugen! Erik Burke werkte eerder voor de radio, televisie en als docent woord. Maar zijn hart ligt vooral in het theater.

Over liefde lijkt alles gezegd en geschreven. In boeken, in films, in liedjes en op datingapps. We zouden zo stilaan experts moeten zijn, en toch... Erik gaat 100 jaar terug in de tijd. Naar een simpel dorpje. Het kan toch haast niet anders, of het leven moet toen een stuk eenvoudiger geweest zijn? Maar is dat ook zo? Maak kennis met enkele merkwaardige personage en vier bijzondere verhalen over de liefde. Waaruit mag blijken dat de mens in elk geval geen steen is.

Welkom in zaal De Parel, Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent – vlakbij St.-Pietersstation Van 14:30 u tot ong. 17:00 u; inkom: € 7 voor Okra-leden, € 10 voor niet-leden. Inschrijven is niet nodig.

Zie ook onze website: okra.be/oost-vlaanderen/academie-gent

24 november - 24 december 2025

GEBEDSTRAJECT

Biddend op weg naar Kerstmis

Wil je ontdekken wat de Bijbel jou vandaag te zeggen heeft? Zit je met vragen over het geloof? Tijdens de advent kan je meedoen aan een gebedstraject met een persoonlijke begeleider die je helpt om Gods stem in je leven te herkennen.

Voor jongeren
van 18 tot 30 jaar
in heel
Vlaanderen

Voor gelovigen
ouder dan
30 Jaar in het
bisdom Gent



Inschrijven tot 18 november







kawwino
Samen jongeloflijk

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.
Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.
één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00