

WOENSDAG 10 DECEMBER 2025**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 14 december*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 21 december

11.00 u. – Eucharistieviering

Woensdag 24 december – Kerstavond

23.30 u. – het koor zingt kerstliederen

24.00 u. – Eucharistieviering

Donderdag 25 december – KERSTMIS

10.40 u. - het koor zingt kerstliederen

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 28 december

11.00 u. – Eucharistieviering

Kerstvieringen dekenaat Gent**Woensdag 24 december***Vooravond van Kerst en kerstnacht***Gent-Centrum**

17.00 u. Sint-Michielsbeweging
(kapel Coletienenklooster)
17.30 u. Sint-Niklaas
18.30 u. Paters karmelieten
19.00 u. Paters augustijnen
(Sint-Stefanus)
00.00 u. Sint-Antonius van Padua
(Regenboogkerk)
00.00 u. Sint-Baafskathedraal

Gent-Noord

17.30 u. Sint-Godelieve (Wondelgem)
00.00 u. Sint-Vincentius à Paulo
(Maisstraat)

Gent-Oost

16.30 u. Sint-Amandus (Sint-Amandsberg)
17.00 u. Sint-Lieven (Ledeberg)
00.00 u. Sint-Bernadette
(Sint-Amandsberg)

Gent-Zuid

17.30 u. Christus Koning
(Zwijnaardsesteenweg)

Gent-West

18.00 u. Onze-Lieve-Vrouwkerk
(Mariakerke)

**Donderdag 25 december***Hoogfeest van Kerstmis***Gent-Centrum**

09.30 u. Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieters
10.00 u. Paters karmelieten
10.00 u. Paters augustijnen
(Sint-Stefanus)
11.00 u. Sint-Baafskathedraal
17.30 u. Vesperdienst Sint-Baafskathedraal
18.30 u. Sint-Jacobs

Gent-Noord

09.30 u. Sint-Catharina (Wondelgem)

Gent-Oost

09.30 u. Onze-Lieve-Vrouw (Oude Bareel)
(Sint-Amandsberg)
09.30 u. Sint-Simon (Gentbrugge)
11.00 u. Sint-Bernadette
(Sint-Amandsberg)
11.00 u. Sint-Eligius (Gentbrugge)

Gent-Zuid

09.30 u. Kapel UZ-Gent
10.00 u. Sint-Denijs (Sint-Denijs-Westrem)
10.00 u. Sint-Niklaas (Zwijnaarde)
10.30 u. Sint-Paulus (Smidsestraat)
10.30 u. Clemenspoort
11.00 u. Sint-Jan Baptist (Afsnee)
11.00 u. Sint-Pieters-Buiten
(Sint-Pietersaalststraat)
11.30 u. Christus Koning (IRCC)
(Zwijnaardsesteenweg)

Gent-West

09.00 u. Sint-Martinuskerk (Ekkergem)
10.30 u. Sint-Gerolfkerk (Drongen)

Dekenaat Gentwww.kerknet.be/organisatie/dekenaat-gent

Derde Adventszondag in het jubeljaar.



Welzijnszorg.

Laat de lichtjes van de advent
die onze straten sieren,
de knipperlichtjes zijn
die ons alarmeren en zeggen
dat er mensen zijn
die niet menselijk behuisd zijn,
die uitgemolken worden
en de helft van hun leefloon
moeten afgeven om te mogen wonen in een
krot.

De lichtjes van de advent
mogen van binnen naar buiten schijnen,
als ook ons hart
binnenste buiten wordt gekeerd.

(bron: Dominicanen. Tekst: naar Manu Verhulst)

ADVENT



Gedurende vier weken trekken
we als pelgrims van Hoop door
het donker.

We mogen geloven dat God in
de wereld komt. We hopen dat
het Kerstwonder bij ons als
mensen ingang mag vinden. Het
Woord moet ook in onszelf
geboren worden.

Derde adventszondag.

Deze derde zondag van de advent wordt ook "zondag van de **vreugde**" genoemd.
De schriftlezingen nodigen ons vandaag uit om geduldig uit te kijken naar de tekenen van
Gods komst in ons midden.

Vreugde wordt beloofd aan wachtende en hoopvolle mensen die vol moed de handen aan de
ploeg slaan.

Wij zijn op weg naar Kerstmis. Wij blijven hoopvol.

Oproep tot solidariteit.

We weten dat wij samen op weg zijn, op weg naar het Kind.

Laat ons ook speuren naar kleine tekenen van hoop die ons laten zien dat **solidariteit** onder de
mensen groeit, dat het rijk van God zich doorzet.

We steken de derde kaars aan als teken dat zijn geboorte dichterbij komt en dat wij er
verlangend naar uitzien

Welzijnszorg.

Deze derde zondag van de advent is er aandacht voor Welzijnszorg en de zorg voor de armen.

Mensen in armoede moeten dagelijks **keuzes** maken:

Tussen groenten of medicijnen, tussen de huishuur of een bril, tussen de elektriciteitsrekening of de dokter. Want arm maakt ziek en ziek maakt arm.

Welzijnszorg roept op tot **solidariteit** om deze vicieuze cirkel van armoede te doorbreken zodat niemand nog onmogelijke keuzes moet maken.

In elke viering is er de collecte voor Welzijnszorg en armenzorg.

Vredeslicht.

Op 10 december komt het Vredeslicht opnieuw naar Brussel, van waaruit het naar andere steden en gemeenten in ons land trekt.

Ontstoken in de Geboortekerk van Betlehem reist het, net als de eeuwig brandende olympische vlam, de wereld rond als teken van vrede en hoop. Het Vredeslicht is er voor eenieder los van politieke strekkingen, geloofsovertuiging, ras, gender, leeftijd of achtergrond. Dit jaar hebben Vredeslicht België, House of Compassion en Pax Christi Vlaanderen een Palestijnse delegatie uit Bethlehem te gast in Brussel en verwelkomen ze de Joods-Israëliëse stem op zoek naar vrede. Een Russische violist en een Oekraïense accordeonspeler gaan muzikaal met elkaar in dialoog.

In het weekend nadien komt het vredeslicht naar Sint-Amandsberg en wordt het verder verdeelt naar de kerken in Gent en in de buurt van Gent

Het vredeslicht wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en Nieuwjaar een eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve bijdrage op te nemen om warmte, vreugde, hoop, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven. We oriënteren ons op de dialoog ten dienste van de vrede. Een oproep om op zoek te gaan naar het vertrouwen in elkaar. Het Vredeslicht staat open voor alle mensen, ongeacht religie, gaardheid of politieke strekking. Het vredeslicht is ook dit jaar onderweg naar jouw dorp of stad. Indien gewenst kan iedereen het vredeslicht thuis (aan de feesttafel) verwelkomen.

Gebed.

God naar wie wij verlangen,

U zoekt ook dit jaar een plaats om in deze mensenwereld geboren te worden.

Wij bidden U:

maak ons hart ontvankelijk voor uw boodschap van hoop,
zet ons aan tot daden van solidariteit in deze heilige adventstijd
en alle dagen van ons leven.

We vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

WIJ WAREN ER OOK BIJ**ADVENTSMARKT – 30 NOVEMBER**

Dertig november; Marc is al vroeg naar de kerk vertrokken, Jakob zal er langs komen met zijn tent. Ik kom daar aan tegen half tien en er wordt al hard gewerkt. De tenten voor buurtwerk en wereldwinkel worden opgesteld. Hier en daar valt een druppeltje regen maar soms is er ook wat zonneschijn. Binnen staan de mensen van de handwerkclub, ze houden het liever warm. Naast hen installeren zich Mia en Eddy, zij verkopen kaarten van Arthur Vermeulen zaliger. We wachten op Sogeha, komen ze wel? En ja, met wat vertraging komen ze binnen met allerlei lekkers. Albert, Jan, Marc en Patrick zoeken overal nog tafels en stoelen. Het wordt

steeds gezelliger. Ondertussen zitten de vormelingen samen en zij maken een adventskalender.

In de viering, samen met de vormelingen en Pater Andreas, horen we dat we waakzaam moeten zijn en zo bereiden we ons voor op de komst van de Heer.

Bij het buiten gaan krijgen we een bonnetje en zoeken we snel de stand van buurtwerk op. Wat smaakt toch zo'n tas heerlijke pompoensoep. We doen onze toer en kopen bloemstukjes, kousen, chocolade, koekjes...

De wereldwinkel zorgt voor Cava en fruitsap en ergens anders kan je ook een jenever kopen. Zo krijg je het warm van binnen.

We hopen dat de deelnemers van de markt tevreden zijn over de verkoop, dat horen we later wel, maar het was alleszins een zeer geslaagde adventsmarkt.



DE KERSTSTER OP DE KERK



Twee leden van de kerkraad hebben de kerstster op de luifel van de kerk geplaatst.



Dit is het resultaat.

30 NOVEMBER - TWEDE CATECHESEBIJEENKOMST VORMELINGEN

De tweede bijeenkomst voor de vormelingen viel – niet toevallig – op de eerste zondag van de advent. In deze sterke religieuze tijd, in voorbereiding naar Kerstmis, willen we de vormelingen laten ervaren hoe deze periode in de parochie Bernadette beleefd wordt: Eerst was er een gesprek met de vormelingen (en hun ouders) over het ontstaan en de betekenis van de advent en het gebruik van de adventskrans. Hierbij konden we vlot aanknopen met het parochiale adventsthema : “ Jouw verwachting ? “

Om de adventsbeleving een beetje concreter te maken knutselden de vormelingen (met hulp van de ouders) elk hun eigen adventskalender waarbij zij voor elke dag een tip, een engagement, een doe-opdracht kozen. Enkele voorbeelden: “Werk vandaag iets af wat je uitstelde” of “ Zeg iets liefs tegen je spiegelbeeld” of “Vertel een verhaal over Jezus aan iemand die graag wil luisteren”

Na een korte zangrepetitie onder leiding van Jan, werkten de vormelingen actief mee in de eucharistieviering.

Tenslotte bracht een bezoekje aan de parochiale adventsmarkt concreet in beeld wat het betekent om vanuit een christen boodschap zich te engageren voor anderen.

De vormelingen beginnen op deze manier opgetogen en gemotiveerd aan hun adventsperiode. We wensen hen alvast een mooie periode toe waarin ze af en toe stilstaan bij hun rol als jonge gelovige.

L.V.

**PREEK VAN DE WEEK****ZONDAG 30 NOVEMBER - 1ste ADVENTZONDAG VAN HET JAAR A**

De profeet Jesaja begint de eerste lezing met de aankondiging dat hij een visioen heeft gehad. Vandaag bestempelen wij mensen die een visioen hebben vaak als gekken, die thuishoren in een psychiatrische instelling.

Dus, wat is een visioen? Heel belangrijk: een visioen beschrijft niet de werkelijkheid. De werkelijkheid in de 8e eeuw vóór Christus, de tijd waarin de profeet Jesaja leefde, is niet zo prettig. Israël zit geklemd tussen het machtige Egypte en Assyrië. In de tijd van Jesaja werd Israël bedreigd door Assyrië. Oorlog is op komst!

In die situatie spreekt Jesaja van vrede: zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot sikkels. Geen volk zal het zwaard trekken tegen een ander en niemand zal nog leren oorlog voeren.

Is Jesaja een naïeve optimist? Ziet hij het dreigende gevaar niet dat van het machtige Assyrië uitgaat? Hij wil zwaarden omsmeden tot ploegscharen en speren tot sikkels. Maar heeft Israël geen wapens nodig om zich te verdedigen tegen de agressor Assyrië?

Als je aan onze moderne situatie denkt, vandaag in 2025, is die redenering niet zo ver weg. De agressor is vandaag niet Assyrië maar Rusland. Momenteel worden er bij ons hier in Europa zoveel wapens gebouwd als sinds tachtig jaar niet meer.

En Jesaja, Jesaja heeft een visioen, een visioen van vrede. Jesaja is zich ervan bewust dat vrede niet met wapens kan worden opgebouwd. Meer wapens brengen meer oorlog.

Wat werkelijk deze wereld kan veranderen, is ons geloof. Als wij werkelijk denken dat God almachtig is, dat Hij deze wereld bestuurt, dan moeten wij ervan uitgaan dat God voor ons vrede wil. Wij verwachten dat er een wereld komt waar vrede en welzijn voor alle mensen is. En die verwachting verandert ons. Mijn gedrag is anders als ik vrede verwacht. Een visioen is niet naïef, een visioen is een verbeelding van onze verwachtingen, van onze hoop.

Daarom gaat het in de advent. Wat zijn mijn verwachtingen voor mijn leven, voor mijn omgeving, voor deze wereld? Waar kan ik mijn verwachtingen werkelijkheid laten worden? Daarom moeten wij waakzaam zijn.

Voor mij zijn de mensen die zich vandaag op de adventsmarkt voor een goed doel engageren zulke mensen die hun visioen van een betere wereld handen en voeten geven.

Daarom aan het einde van deze overwegingen de vraag: wat is jouw verwachting voor deze parochie, voor onze maatschappij en voor onze wereld? *Pater Andreas*

INTERPAROCHIAAL

OXFAM WERELDWINKEL GENT OOST

Cadeaus met superkracht: Oxfam strikt opnieuw BV's voor eindejaarscampagne. Ook dit jaar staan enkele bekende gezichten achter de jaarlijkse Oxfam eindejaarscampagne.

Julie Van den Steen, Lize Feryn en Yemi Oduwale werden getransformeerd tot 'superhelden van eerlijke handel' door fotografe Lieve Blancquaert. Met flair en overtuiging roepen zij op om voor cadeaus te kiezen die méér doen.

Want wie bij Wereldwinkel Gent-Oost binnenstapt, ontdekt cadeaus met een geheime superkracht. Ze zijn uniek, ambachtelijk, smaakvol én ze maken echt het verschil. Elk stuk draagt bij aan een eerlijk handelssysteem dat kleinschalige producenten in het Globale Zuiden versterkt.

“De superkracht achter een fair geschenk van Oxfam? Het maakt iemand blij én je steunt een eerlijk verhaal. Oxfam doet bovendien meer dan faire producten verkopen; als organisatie

zitten ze aan tafel met onze politici en komen ze op voor eerlijke handel voor álle boeren,” aldus Lize Feryn.

Al meer dan 50 jaar werkt Oxfam Fair Trade samen met kleine producenten en coöperaties wereldwijd. Achter elk fairtradeproduct in de winkel schuilt een verhaal van vakmanschap, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Een fles wijn, een stuk chocolade of een handgemaakt geschenk? Het zijn stuk voor stuk symbolen van een warm en eerlijk feest.

“Onze producten zijn niet alleen mooi en lekker, ze zorgen ook voor een eerlijke prijs voor de makers,” zegt Sabine Van Lancker, vrijwilliger bij Wereldwinkel Gent-Oost. “Zo wordt niet alleen de ontvanger van het cadeau blij, maar ook de producent.”

Magische cadeaudagen in Oostakker.

Speciaal voor de feestdagen breidt Wereldwinkel Oostakker de winkelruimte uit vanaf 10 december in de Lourdesstraat 55. Zo kunnen we jou beter helpen in je zoektocht naar originele geschenken met betekenis én ontvang je persoonlijk advies van onze vrijwilligers.

De vrijwilligers van Wereldwinkel Oostakker zijn ook aanwezig met een verkoopsstand op de kerstmarkten in woonzorgcentrum Vincenthof (9 en 11/12) en Elisabethhof (17/12), woonzorgcentrum Militza (3/12) en de winterhappening in Hartetroef (ex-kerk H.Hart) (14/12). Ook daar allen welkom!

We nodigen iedereen uit om de magie van fair trade zelf te komen beleven.

Een eerlijk cadeau is niet alleen een mooi gebaar, het is ook een statement tegen onrecht in de wereld.”

Kom dus langs in Wereldwinkel Oostakker, Lourdesstraat of op één van de kerstmarkten en ontdek zelf de kracht van een eerlijk geschenk. Want echte superhelden shoppen fair.

Meer informatie over de nationale campagne en de cadeaudagen in andere steden vind je op: <https://oxfambelgie.be/cadeaudagen>

Meer info:

Gent-oost@oww.be

0484 277 850

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/wereldwinkeloostakker/>

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00