

**WOENSDAG 17 DECEMBER 2025****LITURGISCHE VIERINGEN**

*Zondag 21 december*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Woensdag 24 december – Kerstavond*

23.30 u. – het koor zingt kerstliederen

24.00 u. – Eucharistieviering

*Donderdag 25 december – KERSTMIS*

10.40 u. - het koor zingt kerstliederen

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 28 december*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 4 januari - Driekoningenviering*

11.00 u. – Eucharistieviering

**Op weg naar Kerstmis**

Beste parochianen,

We zijn op weg naar kerstmis.

Komende zondag vieren we de vierde zondag van de advent; de woensdag nadien is het Kerstmis.

De adventszondagen brachten ons een hoopvolle boodschap die aansluit op onze verlangens naar vrede, geluk en gerechtigheid.

“Hoopvol uitzien” was het thema van deze advent.

Zondag steken we onze vierde kaars aan op de adventskrans.

De kaars die ons uitnodigt om ons hart te openen en ons te verbinden met Jezus.

In de evangelielezing sluiten we aan bij Maria en Jozef in hun verwachting naar het kind dat hen geschonken wordt.

‘Sta open voor het teken dat God geeft’, lezen we in de Schrift.

Gods droom voor de mensen is in aantocht: een wereld van vrede en gerechtigheid.

**Kerstmis vieren**

Kerstmis brengt ons een boodschap van vrede.

Kerstboodschappen zullen uitgesproken worden, wereldwijd.

Het heeft heel wat moeite gekost om het ‘Licht van Bethlehem’ wereld wijd te verspreiden. Het is aanwezig in onze kerken. Het kan verder verspreid worden in huizen en buurten.

De vrede die ons toegezegd wordt moeten we ook beleven met de mensen rondom ons, attent voor die situaties waarin mensen dreigen verloren te lopen.

Samen - solidair - tegen armoede was het thema van de adventsactie Welzijnszorg, met aandacht voor een menswaardig leven voor iedereen.

Het kerstfeest brengt mensen samen, hier en op vele plaatsen in de wereld.

We zullen het kerstfeest vieren in onze huiselijke kring, bij familie en vrienden, en in onze geloofsgemeenschap, onze parochie.

Ik hoop jullie te mogen begroeten in één van onze kerstvieringen in Gentbrugge – Ledeberg – Sint-Amandsberg

**Er zijn de KERSTAVONDVIERINGEN**

In de vroege avond is er gelegenheid tot vieren van het kerstfeest met andere gelovigen.

Een viering voor kinderen, jongeren en ouderen.

Nadien wordt het kerstfeest verder gezet in familie- of vriendenkring.

**Woensdag 24 december 2025**

om 16.30 u in Sint-Amandus te Sint-Amandsberg

om 17.00 u in Sint-Lieven te Ledeborg

**Er is de KERSTNACHTVIERING**

In de avond komen gezinnen en families samen om het kerstfeest te vieren.

Midden in de nacht verlaat men de huiselijke kring om op zoek te gaan naar een ster.

Midden de duistere nacht klinkt een heldere boodschap voor eenvoudigen, voor mensen uit de buurt: Vrede en alle goeds. Komt allen tesamen, jubelend van vreugde

**Woensdag 24 december 2025**

om 24.00 u. in de kerk Sint-Bernadette te Gent (Sint-Amandsberg)

met het Sint-Bernadettekoor. Vanaf 23.30 uur worden er kerstliederen gezongen door het koor.

**Er zijn de KERSTVIERINGEN OP KERSTDAG zelf**

Het feest van Kerstmis wordt gevierd op deze hoogdag.

Het Kind wordt in de kribbe gelegd: “Heden is ons een Heiland geboren: Jezus de Heer”

Komt allen tesamen, jubelend van vreugde, zo klinkt het.

We vieren de kerstliturgie met lezingen, gebeden en kerstgezangen door koren of in samenzang.

**Donderdag 25 december 2025**

om 9.30 u in O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg

om 9.30 u in Sint-Simon te Gentbrugge

om 11.00 u in Sint-Bernadette te Gent

om 11.00 u in Sint-Eligius te Gentbrugge

Een vredevol kerstmis.

*Johan Goedefroot, pastoor.*

**VIERDE ADVENTSZONDAG IN HET JUBELJAAR.**

**Kerst is: ‘God laat niemand alleen.’**

Nu komt Kerst echt dicht bij.  
Voor vele mensen betekent dat gezellig samenzijn,  
voor anderen zijn dit dagen die hen meer dan anders  
confronteren met hun verdriet, rouw, gemis of eenzaamheid.  
Als je chronisch ziek bent en geen mensen kunt uitnodigen  
of ergens naartoe kunt, dan verzucht je misschien:  
‘dat het maar rap voorbij is.’

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus.  
Die verliep allesbehalve feestelijk en gezellig.  
Ooit had de profeet al gesproken van een kind met de naam Immanuel  
en in het evangelie van deze week werd het waar.

Zowel de tijd van de profeet als van het evangelie  
waren hard voor gewone mensen.  
‘God me ons.’  
Hoezo? God is dan toch weg?  
Nee, Kerst betekent juist dat God zo dichtbij mogelijk is gekomen:  
als een kind in onze armen.  
En ja, dat kind, nog volgens Jesaja,  
was ‘vertrouwd met ziekte’ en ‘deelde in onze smarten.’  
Juist wie afziet is zijn lotgenoot.  
Hij laat ons niet alleen.  
Misschien mag het ook andersom:  
wij laten hem ook niet alleen.  
Juist als het moeilijk is.

*(bron: Adventskalender 2025. Tekst Petra Schipper)*

**zaterdag 20 december 2025**

welkom op

# **GENT ZINGT KERST**

**van 15 tot 16 uur**

**in de Sint-Baafskathedraal**



**We zingen samen gekende kerstliederen.**

Er wordt gezorgd voor een boekje met tekst en noten.

We worden muzikaal ondersteund door het **Sint-Bernadettekoor**

Katrien Knockaert sopraan, Steven Van Cauwenberghe bas

Jo Demeester organist, o.l.v. Jan Demeester

**Toegang gratis**

Een vrije bijdrage is welkom voor vzw KRAS -voor mensen tegen armoede- Gent



## **KERSTMEDEDELINGEN**

Zondag 14 december was de geldomhaling in onze kerk voor Welzijnszorg (structurele aanpak armoede) en onze eigen Buurtwerk vzw (concrete hulp dankzij vrijwilligers uit onze

parochie). Beide initiatieven hebben uw hulp meer dan nodig. Dank voor uw gulle bijdrage in het mandje! (op termijn voorzien we de mogelijkheid om digitaal te betalen).

**Zaterdag 20 december om 15.00 u.** gaat "**Gent zingt Kerst**" door in de St-Baafskathedraal. Meer info in vorige nieuwsbrief en op onze [website](#).(rubriek "nieuws")

**24 december om 24.00 u. - Middernachtmis** in onze parochiekerk. Het koor zingt vanaf 23.30u kerstliederen.

**25 december om 11.00 u. - Kerstviering** in onze parochiekerk. Het koor zingt vanaf 10.40u kerstliederen. **Allen WELKOM in de kathedraal en/of onze parochiekerk!**

## **PREEK VAN DE WEEK**

### **ZONDAG 7 DECEMBER – TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT**

Mogen mensen nog dromen? Keren we ons dan af van de harde realiteit? Sluiten wij ons dan niet op in een veilige cocon of in een schijnwereld?

En toch is het belangrijk om een ideaal na te streven, het verlangen ook naar uiteindelijke harmonie en vrede te bewaren. Telkenjare wensen mensen elkaar het beste toe, maken ze allerlei goede voornemens, willen ze een nieuwe start maken en dromen ze dat het allemaal beter zal worden...

Dat is ook wat Jesaja beschrijft vandaag in een idyllisch tafereel: hij verhaalt in moeilijke tijden wat het uiteindelijk zou kunnen worden: een paradijselijke vrede, vrede tussen dieren, vrede tussen dier en mens en tussen mensen onderling. 'De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden samen, de koe en de berin sluiten vriendschap, de zuigeling speelt bij het hol van de adder...

Een Duitse theologe, Dorothee Sölle schreef ooit, met de oorlogsgeschiedenis van haar volk in het achterhoofd, het volgende: 'Waar het visioen verdwijnt, verwildert het volk'. Zij waarschuwde daarmee, dat er ook in onze tijd soms weinig visie is, geen plaats en ruimte voor het visioen. Alle maatregelen om crisissen te bestrijden zijn vaak kortetermijnoplossingen, steekvlampolitiek, goed voor eigen kiezerspubliek.

Wij hebben nood aan moedige leiders die duurzame oplossingen voorstellen. Dat is werk van lange adem om problemen als armoede, klimaat, migratie te lijf te gaan.

Wanneer Nelson Mandela in Zuid-Afrika destijds gevraagd werd hoe hij het zovele jaren (27) had kunnen uithouden in gevangenschap en dwangarbeid, antwoordde hij: 'Omdat er zovelen in mijn land, maar ook internationaal, onze idealen deelden en geloofden dat het ooit zou veranderen'. Hij had een droom, een ideaal, zoals Martin Luther King, bisschop Romero, Mahatma Gandhi, en zovele anderen. Een hoopvolle toekomst, wars van alle doemdenken.

Johannes de Doper leefde met diezelfde wensdroom naar vrede en liefde en gerechtigheid. Hij roept op tot ommekeer en zet ons aan tot haast: 'Bekeer u en breng goede vruchten voort, anders maakt God brandhout van u. het Rijk Gods is nabij. Zijn bijl ligt al aan de wortel van de boom'. Niet passief afwachten. 'Onze verwachtingen warm houden'.(JVV)

Je bekeren is je afkeren van alle negativiteit, je niet laten meesleuren door cynisme of passiviteit. Het betekent de weg effenen, alle hindernissen opruimen, kronkelpaden verlaten, zijwegen vermijden, achterpoortjes vaarwel zeggen, machtsmisbruik schuwen...

We kunnen ons afvragen: welke hindernissen moet ik nog opruimen in mijn leven, welke zijn de grote struikelblokken en hinderpalen in mijn leven op weg naar het feest van de menswording?

Advent is een ideale periode om op de uitnodiging van profeten in te gaan, om nieuwe wegen te bewandelen. Om te verlangen en uit te zien naar dat nieuwe leven, waar iedereen zijn/haar plaats vindt en krijgt!

Echte gelovigen durven die droom levend houden dat het beter kan én moet!  
En zij beginnen eraan door de hand aan de ploeg te slaan.

*Patrick Bourgoignie*

## **OVERLIJDEN**

Op zaterdag 13 december om 10.30 uur was er in de kerk van Sint-Bernadette, bij de asurne, de uitvaart van Mevrouw Denise Van Mieghem, echtgenote van Karel Van Damme, geboren te Haasdonk op 14 maart 1945. Zij overleed te Gent op 4 december 2025.

Zij was de moeder van Anneleen en Mieke, wonende te Melle, Regenboog 5, bus 202.

## **INTERPAROCHIAAL**

### **VERSLAG ACTIVITEIT GEZINSPASTORAAL**





### **Novembertijd- een tijd van uitkijken naar...**

Op een frisse herfstmiddag kwamen we samen voor een activiteit met de jonge gezinnen-gezinspastoraal. Vanuit de koude buitenlucht werden we verwelkomd in een gezellige

warmte. De geur van vers gezette koffie, mandarijntjes en andere lekkernijen zorgde meteen voor een huiselijke sfeer, waarin een eerste, ontspannen babbel ontstond.

Rond een gebedsdoek en groene takken luisterden we naar het verhaal van de adventskrans, een traditie vol licht en verwachting in de donkere dagen. Het verhaal bracht ons dichterbij de betekenis van de krans als symbool van verwachting, licht en samenzijn in de periode voor Kerstmis.

Daarna gingen we aan het knutselen.

Het licht staat centraal in deze donkere dagen, zowel letterlijk als figuurlijk.

Vandaag maakten we met groot en klein dat licht tastbaarder door zelf kaarsen te maken en te versieren: een kaarsje om weg te schenken, een kaarsje om zelf te branden. Het is hartverwarmend en brengt licht in je hart.

Voor de kinderen waren er ook zakjes voorzien om een adventskalender te maken, met geschenkjes, opdrachten en gebedsmomentjes die nog onzichtbaar waren. De zakjes werden versierd, de opdrachten verzameld. Eén voor één zullen zij tijdens de advent hun ‘opdracht’ onthullen.

De mooie avond werd afgesloten met advents- en kerstliederen. Iedereen voelde de vreugde van zoveel warmte en samenzijn. Als laatste gingen we samen aan tafel, waar we genoten van de liefdevol gemaakte soep van pater Andreas, een stuk brood en heerlijke kaas. Eén voor één namen de aanwezigen afscheid, met een vreugdevolle blik naar Kerst en uitkijkend naar een volgende ontmoeting.

*De gezinsgroep Gezinspastoraal*

## Kerstvieringen dekenaat Gent

### Woensdag 24 december

Vooravond van Kerst en kerstnacht

#### Gent-Centrum

- 17.00 u. Sint-Michielsbeweging  
(Kapel Coletienenklooster)
- 17.30 u. Sint-Niklaas
- 18.30 u. Paters karmelieten
- 19.00 u. Paters augustijnen  
(Sint-Stefanus)
- 00.00 u. Sint-Antonius van Padua  
(Regenboogkerk)
- 00.00 u. Sint-Baafskathedraal

#### Gent-Noord

- 17.30 u. Sint-Godelieve (Wondelgem)
- 00.00 u. Sint-Vincentius à Paulo  
(Maïsstraat)

#### Gent-Oost

- 16.30 u. Sint-Amandus (Sint-Amandsberg)
- 17.00 u. Sint-Lieven (Ledeberg)
- 00.00 u. Sint-Bernadette  
(Sint-Amandsberg)

#### Gent-Zuid

- 17.30 u. Christus Koning  
(Zwijnaardsesteenweg)

#### Gent-West

- 18.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk  
(Mariakerke)



### Donderdag 25 december

Hoogfeest van Kerstmis

#### Gent-Centrum

- 09.30 u. Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieters
- 10.00 u. Paters karmelieten
- 10.00 u. Paters augustijnen  
(Sint-Stefanus)
- 11.00 u. Sint-Baafskathedraal
- 17.30 u. Vesperdienst Sint-Baafskathedraal
- 18.30 u. Sint-Jacobs

#### Gent-Noord

- 09.30 u. Sint-Catharina (Wondelgem)

#### Gent-Oost

- 09.30 u. Onze-Lieve-Vrouw (Oude Bareel)  
(Sint-Amandsberg)
- 09.30 u. Sint-Simon (Gentbrugge)
- 11.00 u. Sint-Bernadette  
(Sint-Amandsberg)
- 11.00 u. Sint-Eligius (Gentbrugge)

#### Gent-Zuid

- 09.30 u. Kapel UZ-Gent
- 10.00 u. Sint-Denijs (Sint-Denijs-Westrem)
- 10.00 u. Sint-Niklaas (Zwijnaarde)
- 10.30 u. Sint-Paulus (Smidsestraat)
- 10.30 u. Clemenspoort
- 11.00 u. Sint-Jan Baptist (Afsnee)
- 11.00 u. Sint-Pieters-Buiten  
(Sint-Pietersaalstraat)
- 11.30 u. Christus Koning (IRCC)  
(Zwijnaardsesteenweg)

#### Gent-West

- 09.00 u. Sint-Martinuskerk (Ekkergem)
- 10.30 u. Sint-Gerolfkerk (Drongen)

**Dekenaat Gent**

[www.kerknet.be/organisatie/dekenaat-gent](http://www.kerknet.be/organisatie/dekenaat-gent)

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = 1733

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00