

WOENSDAG 23 DECEMBER 2025**LITURGISCHE VIERINGEN**

Woensdag 24 december – Kerstavond

23.30 u. – het koor zingt kerstliederen

24.00 u. – Eucharistieviering

Donderdag 25 december – KERSTMIS

10.40 u. - het koor zingt kerstliederen

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 28 december

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 4 januari - Driekoningenviering

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 11 januari

11.00 u. – Eucharistieviering

**Op mijn vraag ‘Ben ik de hoeder van mijn broeder’
werd mij geantwoord:**

Voel je vooral verantwoordelijk
voor de mens aan wie jij
je ja-woord voor altijd hebt gegeven,
om alles te delen wat het leven biedt.
Stel daarom aan jezelf de hoogste eisen,
want zijn of haar geluk
ligt in jouw hand.
Als je de ander niet gelukkig maakt,
kan jouw geluk ook niet volkomen zijn.

Voel je vooral verantwoordelijk
voor je kinderen, leven van jouw leven.
Je doen en laten van elke dag
drukt op hen een onuitwisbare stempel.
Wees voor hen een veilige gids
in een bedreigende wereld,
die alsmaar meer van hun draagkracht eist.
Geef hun vooral de ruimte om zichzelf te zijn.

Voel je vooral verantwoordelijk
voor je goede vrienden
met wie je hebt gelachen,
met wie je hebt geweend
en die je, door zoveel wisselvalligheden heen,
nabij bent gekomen.
Wat de toekomst ook wordt,

niets mag je te veeleisend zijn
om hen trouw te blijven.

Voel je vooral verantwoordelijk
voor de mensen die je ontmoet
in je taak van iedere dag,
in het vervullen van je plicht.
Denk nooit dat het alleen om zaken gaat,
want altijd zijn er mensen bij betrokken
die recht hebben op je bekwaamheid
en op je grote dienstvaardigheid.

ZONDAG 30 NOVEMBER - EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT



“De tweede catechese viel op de eerste zondag van de advent. In deze sterk religieuze tijd, in voorbereiding naar Kerstmis, willen we laten ervaren hoe deze periode in de parochie Bernadette beleefd wordt.

Eerst was er een gesprek over het ontstaan en de betekenis van de advent en het gebruik van de adventskrans. Hierbij konden we vlot aanknopen met het parochiale advent thema : “Jouw verwachting ? “

Om de adventsbeleving een beetje concreter te maken knutselden we een eigen adventskalender met voor elke dag een tip, een engagement, een doe-opdracht. Enkele

voorbeelden: “Werk vandaag iets af wat je uitstelde” of “ Zeg iets liefs tegen je spiegelbeeld” of “Vertel een verhaal over Jezus aan iemand die graag wil luisteren”

Na een korte zangrepetitie onder leiding van Jan, werkten alle jongeren actief mee in de eucharistieviering.

Tenslotte bracht een bezoekje aan de parochiale adventsmarkt concreet in beeld wat het betekent om vanuit een christelijke boodschap zich te engageren voor anderen.

Jullie beginnen op deze manier opgetogen en gemotiveerd aan de adventsperiode. "We wensen jullie alvast een mooie periode waarin er af en toe wordt stilgestaan bij de rol als jonge gelovige."

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 14 DECEMBER – DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT**

Ik wil mijn homilie beginnen met het verhaal van Annie.

Annie is lid van de Brugse Welzijnsschakel: ‘Uze plekke’

Een welzijnsschakel brengt mensen in armoede samen en geeft ze een plek om elkaar te ontmoeten, een plek waar ze elkaar versterken en veerkracht geven.

Enkele jaren geleden was ik met Annie in Rome voor een ontmoeting met paus Franciscus.

Na onze ontmoeting met de paus op het Sint-Pietersplein gebeurde er het volgende. Het was mei, het was heel goed weer en er waren daar duizenden mensen. Na de audiëntie wilden we onze ontmoeting met de paus bezegelen met het gaan drinken van een stevigen aperitief. Op weg naar onze aperitief – te midden die grote mensenmassa - zie ik hoe Annie heel zenuwachtig is en voortdurend om zich heen kijkt. Ik spreek haar aan en zeg: ‘Zoetje, scheelt er iets, ge zijt precies zo zenuwachtig’.

En Annie zegt: ‘Oh Tony, ge moet mij excuseren, maar dat is iets van bij onze welzijnsschakel. Als we een uitstap maken met onze groep heb ik de gewoonte van regelmatig om te kijken en te vragen:

‘Is iedereen mee, hebben we niemand vergeten’... deze uitspraak moeten we in het hart van onze viering schrijven, op het einde komt dit nog even terug.

In het evangelie wordt er verteld dat Johannes de Doper in de gevangenis zit.

Johannes zit in de gevangenis omdat koning Herodes niet blij was met zijn klare taal en zijn uitdagende boodschap van ‘ommekeer’ en ‘anders gaan leven’.

Herodes vindt dat hij nu maar eens zijn stoute mond moet houden, en daarom sluit men hem op. Het enige nieuws – anders dan nu in moderne gevangenissen – het enige nieuws dat Johannes te horen krijgt, is via vrienden en aanhangers die hem bezoeken. En het zijn hun verhalen over Jezus die hem in de war brengen en waardoor hij begint te twijfelen aan wie Jezus is.

Johannes had immers Jezus aangeduid als de te verwachten Messias, de Redder van God.

Maar met wat hij nu hoort, vraagt hij zich af: is hij dat wel?

Misschien leek Jezus’ manier om vrede en geluk te brengen hem niet efficiënt genoeg. Was die Jezus niet te veel bezig met een barmhartige God in plaats van potverdorie eens een duidelijk oordeel uit te spreken over bepaalde mensen en instellingen? Was hij niet te veel bezig met de materiële en concrete noden van zieken, armen, tollenaars en zondaars, want dat zijn toch niet de mensen die de wereld gaan veranderen! Johannes zit dus met vele vragen en twijfels.

Vragen en twijfels die ook vandaag kunnen klinken, zoals:

Is het wel Jezus die het antwoord geeft op moderne vragen, of moeten we het eerder zoeken bij Mohammed, Shiva of Boeddha of misschien het best nog zonder godsdienst? Zit ik met het volgen en beleven van het evangelie wel op het juiste levensspoor? En zijn wij kerkmensen niet te broos en te kwetsbaar om daar Gods nabijheid en werkzaamheid in te herkennen?

Wel, het is nu juist daarom dat we Advent vieren.

Want het is een tijd van verlangen naar Gods aanwezigheid en nabijheid.

Advent vieren is het visioen delen van profeten, vooral van de profeet Jezus, en dat betekent geloven dat het kan: een betere en gelukkiger, een rechtvaardiger wereld.

We mogen heel veel van God verwachten, dat is de rode draad doorheen de Bijbelse visioen tijdens deze advent. Maar we moeten meteen ook beseffen dat de nabijheid en de belofte van

God over een gelukkiger en rechtvaardige wereld, we moeten beseffen dat deze belofte werkt in en door ons.

God wil de wereld omvormen via onze inzet en verantwoordelijkheid, los daarvan staat er niet veel vrede en solidariteit, liefde en goedheid te gebeuren.

De oproep voor mij is dan ook: ‘Wakker de profeet en de profetes in jezelf aan’.

Profeet zijn vandaag kan voor kerkmensen niet zonder bijzondere aandacht voor mensen die leven in armoede, zonder aandacht voor projecten zoals de Adventsactie Welzijnszorg (en het buurtwerk hier ter plaatse).

Met de campagne *‘Wie arm is moet keuzes maken’* wil Welzijnszorg ons dit jaar wijzen op de vele problemen die ontstaan wanneer mensen ziek worden of door armoede niet gezond kunnen leven. De gezondheidsongelijkheid in onze maatschappij moet aangekaart en aangepakt worden. Mensen met een lager inkomen, een lagere opleiding of een migratieachtergrond hebben bijvoorbeeld vaker een slechtere gezondheid dan mensen in gunstigere sociaaleconomische omstandigheden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden? Hoe kunnen we de tweesnelheden geneeskunde voorkomen en een halt toeroepen? We mogen en kunnen het niet normaal vinden dat wie meer geld heeft sneller geholpen wordt. Hoe kunnen we mensen in armoede nog beter voorzien van toegankelijke begeleiding in de zorgsector en de mogelijke ondersteuning die er zijn?

Wij kunnen elkaar sterk maken, we zijn vindingrijk genoeg om oplossingen te vinden voor de gestelde problemen. Welzijnszorg werkt daarvoor zowel via concrete projecten als structureel, want de armoedeproblematiek heeft ook nood aan juridische en politieke aandacht.

Advent: het is een tijd om profetisch te zijn, want we beleven woelige tijden en het huidige politieke klimaat daagt ons uit. De kijk op mensen in kwetsbare posities verhardt en de rechten van mensen staan onder druk.

Er is nood aan een duidelijke tegenstem en de roep om solidariteit en een rechtvaardige wereld moet hard en duidelijk klinken.

Het is het visioen van een wereld waarin iedereen mee is ook in de gezondheidszorg, een wereld waarin niemand vergeten wordt.

Tony De Jans

INTERPAROCHIAAL

Oudjaar vieren

Dankbaar terugblikken en
vertrouwvol vooruitkijken.

Gelegenheid tot stil gebed op
oudjaarsavond vanaf 22u.

(je kan voor 10 min. komen of
langer)

Het nieuwe jaar gaan we in
met een eucharistieviering op
middernacht.

Clemenspoort, Overwale 3, Gent.
Parking via St-Denijslaan 251



Aanbidding oudjaar

Parochiaal Nieuwjaarsfeest OUDE BAREEL

Zondag 11 januari 2026

Copyright afbeelding "Oude Bareel" hier.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een **weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00