

**WOENSDAG 7 JANUARI 2026****LITURGISCHE VIERINGEN**

*Zondag 11 januari*

11.00 u. - Eucharistieviering

*Zondag 18 januari*

11.00 u. - Eucharistieviering

*Zondag 25 januari*

11.00 u. - Gebedsviering

**WENSEN VOOR 2026**

Goede vrienden,

Bij het begin van het nieuwe jaar richt ik mijn wensen van voorspoed en geluk aan u allen. Ik wens u alvast een goede gezondheid toe, maar ook vrede en geluk in de relaties met uw familie en vrienden. Ik wens u allen dit jaar terug veel mooie momenten toe.

Maar elk leven kent zijn moeilijke momenten:  
Vertwijfeling: hoe moet het nu verder?  
onverwachte wendingen in het leven doorkruisen onze plannen.  
Ontmoediging: wat kunnen we doen aan de problemen die zich stellen?  
Ook hier wens ik u volharding toe en levensmoed.

Blij ben ik vele mensen te mogen ontmoeten naar aanleiding van de zondagsvieringen in de kerk. Vieringen die door velen goed worden meebeleefd. Door onze aanwezigheid steunen wij elkaar in het geloof. Ik hoop dit ook voor het komende jaar, mede met onze parochiepriesters, diaken, parochieassistenten en parochieploegleden.

Ik spreek mijn waardering uit over het vele vrijwilligerswerk dat gebeurt in onze parochie. Naast het beschikbaar zijn voor kinderen en kleinkinderen, merk ik de zorg voor vrienden en burens, ben ik getroffen door de grote dienstbaarheid ten aanzien van het parochiale gemeenschapsleven.

Met de doop van de Heer komende zondag, wordt de kersttijd afgesloten. Meteen betekent dit het eind van het heilig jaar 2025, dat liep onder het thema pelgrims van hoop. Met het anker van hoop gingen wij op zoek naar zoveel plaatsen waar goede dingen gebeuren, binnen en buiten de kerk. Plaatsen van dienstbaarheid en zorg voor anderen, plaatsen waar we konden vieren, plaatsen waar woorden van hoop gesproken werden in catechetische en vormende bijeenkomsten.

Mogen wij ook in dit jaar ons geloof verder verkennen, verdiepen en beleven. Dit geloof is voor ons een houvast en een vreugde.

Met heel mijn hart wens ik u toe dat je vrede mag vinden  
diep in je hart, vrede in de omgang met de mensen om je heen.  
Moge God u ook in het komende jaar  
zegenen met vele goede momenten,  
moge God voor u, in moeilijke momenten,  
een bron van troost en hoop zijn.

Een zalig en vredevol nieuwjaar. *Johan Goedefroot.*

## **PREEK VAN DE WEEK**

### **WOENSDAG 24 DECEMBER - HOMILIE KERSTMIS 2025**

Winterfeesten en winkelzondagen, kerstbomen en cadeautjes, kerstballen en glittersterren, bubbels en lekker eten, het mag en kan allemaal bijdragen aan een gezellige kerstsfeer. Maar voor een gelovige en christelijke traditie staat er met Kerstmis natuurlijk wel wat meer dan dat op het levensmenu.

Tijdens de voorbije advent was ‘verwachten’ de rode draad doorheen ons vierend samenzijn. En dat zal niet anders zijn tijdens deze kerstpreek.

Verwachten: Wat verwacht jij tijdens deze Kerst- en Nieuwjaarsperiode voor jezelf, voor je gezin, familie of vrienden?

Wat verwacht je voor onze samenleving en onze wereld? ...

Zoals je merkt leven er vele en diverse verwachtingen.

Verwachtingen die wensen en aandacht kunnen worden voor en naar elkaar toe.

Dat waren onze verwachtingen. Nu wil ik even stilstaan bij de vraag:

‘Wat mogen wij van God verwachten als we Kerstmis vieren?’

Ik laat hierover onze oud bisschop Lode even aan het woord. Hij schrijft:

*“Dat God mens wordt, is uniek voor het christendom. Je vindt dat in geen enkele andere godsdienst. Het is een hoopgevende gedachte. Het evangelie kan ons helpen, zeker nu zoveel mensen het moeilijk hebben. Het is een model uit het verleden, maar het is tegelijk hedendaags. Emmanuel, één van de namen die aan Jezus wordt gegeven, betekent God met ons, God redt.*

*Wie daarvan overtuigd is, voelt zich minder alleen. Over de hele wereld zijn mensen doordrongen van dat geloof en ze putten er kracht uit.”*

Het goede nieuws is dus: er wordt een kind geboren met de naam Jezus, dat betekent letterlijk “God redt”. Dat geboorteverhaal staat aan het begin van het evangelie en proclameert: hou u goed vast, want wat u nu gaat vernemen over die Jezus - ‘dat heeft nog geen oog gezien, dat heeft nog geen oor gehoord’.

Jezus zal duidelijk maken wat God met ons voor heeft:

God wil ons ‘Licht in de duisternis’ zijn, Hij is ‘onze kracht en levensvreugde, onze vrede en gerechtigheid’ om het met de profeet Jesaja te zeggen. Dat is goed nieuws voor iedereen, voor iedereen die zich eraan durft toevertrouwen.

Tot zover wat wij van God mogen verwachten.

En wat mag God ‘van ons, van u en van mij’ verwachten in deze Kerstperiode? ...

Het was begin december. Op het dorpsplein waren gemeentewerkers Patrick en Georges bezig met de kerststal te zetten. Zij waren dit jaarlijks evenement gewoon, en daardoor stond het Bruegeliaans ogend bouwwerk – duidelijk iets anders dan op de Brusselse grote markt - in een mum van tijd recht.

De vele balen stro werden vakkundig over de ganse ruimte verdeeld.  
En daarna werden de beelden geplaatst.

Met de grootste zorg werd ieder kerstfiguur op zijn of haar plek gezet.  
“Oeps”, zei plots Patrick tegen Georges, djoeme – djoeme – toch,  
we moeten terug naar den depot, want we zijn de kleinen vergeten”.

Met Kerstmis verwacht God van ons dat we vooral Jezus niet vergeten.

Het oorspronkelijke kerstverhaal is geen romantiek maar een oproep die ons stimuleert en motiveert om daadwerkelijk solidair te zijn. Want er was voor hen, voor Maria en Jozef en hun pasgeboren baby, geen plaats in de herberg.

Ook vandaag zijn er mensen die in onze samenleving niet welkom zijn. Zij hebben nood aan mannen en vrouwen die hen hartelijk ontvangen. Het vieren van Jezus’ geboorte zet ons in beweging, want die Jezus gaat ons voor in het verzet tegen armoede en ongelijkheid, tegen geweld en onderdrukking, tegen politieke en sociale onrechtvaardigheid. Er zijn mensen in nood in onze wereld en ze moeten geholpen worden. Er zijn onrechtvaardige en discriminerende structuren en die moeten bestreden en verbeterd worden. En hoe kunnen we barmhartigheid, mededogen en zorgzaamheid op de samenlevingskaart blijven zetten en houden?

Maar in het kerstverhaal zit er ook nog een diepere laag. Het verhaal maakt immers duidelijk dat God zich laat vinden in de broosheid en de kwetsbaarheid van een kind. Voor mij is dit een uitnodiging om elkaar te ontmoeten in wederzijdse kwetsbaarheid. Elkaar ontmoeten in onze kwetsbaarheid als een christelijke tegenstem voor de wapenretoriek en het spierballengerol van heel wat leiders die machtstaal gebruiken. Laten we elkaar ontmoeten in onze kwetsbaarheid, en juist daarin de veerkracht vinden om ons verder in te zetten voor een wereld waar iedereen gezien wordt.

En als slot nog dit: in ‘verwachten’ zit natuurlijk ook ‘wachten’.

En hierbij verwijs ik graag naar ‘Klapstoel’ in Kerk & Leven van 17 december.

Daarin betoogt psychiater Dirk De Wachter met zijn nieuwe boek:

‘Zoek je de zin van het leven? Leer wachten’. En daarover schrijft hij:

*‘Mijn pleidooi voor wachten en bedachtzaamheid heeft niets te maken met passiviteit. Het is meer het ‘watchful’ wachten van een dokter: niet te vroeg ingrijpen, maar ook niet te laat. Er bestaat veel wachten als onrecht.*

*Het wachten van arme mensen op een uitkering. Het wachten van kinderen die schuilen in oorlogssituaties. Het enige waarmee je niet mag wachten in het leven, is de ander in de ogen kijken.’*

‘Wachten’ is cruciaal. Het geduldig kijken naar de ander, geduldig zijn met de ander. ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde’.

Zalig Kerstfeest.

**Tony De Jans**

## **ZONDAG 28 DECEMBER - FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE**

Wegens te veel tekst en de vele foto’s zal de preek verschijnen in het volgende parochieblad.

**ZATERDAG 20 DECEMBER**





We komen de kathedraal binnen om kwart voor drie in de namiddag en wat zien we; een bomvolle kerk, met allemaal enthousiaste fans die graag kerstliederen komen meezingen. We zijn toch wat zenuwachtig. Jo zit klaar aan het imposante orgel. Jan loopt even rond; hij lijkt rustig. De koorleden zitten nog even neer; en trekken de warme sjaal goed aan. En dan

beginnen we; van eenvoudige kerstliederen, “Maria die soude” naar meerstemmige liederen “In den beginne” en wat doet het deugd aan ons “hertje”, er wordt zo goed meegezongen, fantastisch. Ook wij zelf genieten van sublieme solo’s van Steven en Katrien! Merci!

Jong en oud zitten broederlijk naast één, al dan niet met een muts op en genieten mee. We gaan een beetje over tijd maar dat is niet erg. Nadien krijgen onze toehoorders de kans om ons goede doel te steunen; dit jaar zingen we voor VZW Kras – mensen in armoede. En ja, het was het zingen waard. We mogen aan deze organisatie 2012€ schenken!

Een bedenking van iemand van Sint-Bernadette;

*....Wij kunnen, enkel, heel enthousiast en met overtuiging, mee zingen en gewaardeerde partituurtjes aanbieden.*

*Zonder jullie het koor ... geen volle kathedraal, geen fans, geen nieuwe verwonderde toeristen,*

*wel velen die jullie warmte en verbinding voelen en tot over de grenzen meedragen...ook via hedendaagse communicatie.*

*Hoe bernadetje ...ver rijkt...*

**Lucanne**

## **KERSTDAG EN KERSTNACHT.**





Of is het omgekeerd? Als koorlid ben je na enkele kerstmomenten wel even het noorden kwijt. We zijn blij dat Tony De Jans onze voorganger was in deze viering. Met zijn warme en duidelijke stem neemt hij de parochianen mee in de viering. Overdag in de viering heeft hij aandacht voor de kinderen en vertelt hen het verhaal van de geboorte van Jezus. De aanwezigen bidden en zingen goed mee. In de middernachtmis is de kerk goed gevuld, sommigen komen van een eindje verder om toch die nachtmis mee te maken. Het is deugdzaam, thuiskomen in een warme kerk, vol zachte gezangen, de solo van Katrien “pueri concinité”... en een warm drankje nadien ons aangebracht door de scouts. Heerlijk.

Dank aan de liturgische werkgroep, de bloemendames en allen die voor een “warme” kerk zorgen!

**Hildegard**

**GEZELLIGE ONTMOETING BIJ BUURTWERK SINT-BERNADETTE**

Op onze algemene vergadering in maart 2025 lanceerden we het idee om eens een gezellig samenzijn te organiseren met de gezinnen die twee keer per maand om voedselondersteuning komen. Op zaterdag 13/12/'25 was het zover. In de voormiddag werd de NOVA-zaal in gereedheid gebracht: tafels werden gedekt voor koffie met dessert, stoelen werden klaargezet voor het optreden van de clowns en ook een verrassingspakket voor elk gezin (om mee te geven bij het naar huis gaan), werd klaargemaakt.

Dertien vrijwilligers hielpen in de namiddag om alles in goede banen te leiden. Vanaf 14.00u verwelkomden we 17 volwassenen en 32 kinderen. Enkele mensen die ook ingeschreven waren moesten afzeggen wegens ziekte. Iedereen droeg een etiket met zijn/haar voornaam zodat we elkaar makkelijk konden aanspreken. Een gratis drankje was handig om het ijs te breken. Liliane en Hildegard schminkten de kinderen die daar plezier in schepten en Tine hield een oogje in het zeil in de kleurhoek. Om 15.00u begonnen de twee clowns van Circo Daparro. Zoals één van onze vrijwilligers het achteraf verwoordde: dit optreden was een schot in de roos! Hun voorstelling en vrolijke muziekfragmenten zorgden voor een blijde, ongedwongen sfeer bij klein en groot. Ondertussen hadden een aantal vrijwilligers het dessertenbuffet uitgesteld. Mooi om te zien! Vers fruit (aangekocht) en allerlei zoet gebak (meegebracht door vrijwilligers en drie van onze gezinnen) vormden een aantrekkelijk en gevarieerd dessertenaanbod.

Rond 17.00 u. vertrokken de gezinnen naar huis, blij gezind en dankbaar voor de hele namiddag én voor het pakketje dat ze nog extra aangeboden kregen. Het opruimen verliep uiterst vlot want alle medewerkers staken de handen uit de mouwen. Naar het einde toe kwam de spontane en onmiddellijke evaluatie: iedereen beaamde volmondig dat dit voor herhaling vatbaar is.

We kregen financiële ondersteuning van de stad Gent (via KRAS) en onverwacht daarbovenop ook nog een schenking van CERA. Ook de solidariteit op de adventsmarkt is een welkome ruggensteun voor onze hele werking. Ik eindig met een hartelijk woord van dank aan al die lieve mensen die ons steunen, aan alle medewerkers en in het bijzonder aan Lieve die enthousiast en deskundig de verhuring van de NOVA-zaal in goede banen leidt.

**Nadine VB**

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of

kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer **09 236 50 00**