

**WOENSDAG 4 FEBRUARI 2026****LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 8 februari**

11.00 u. – Eucharistieviering – Jaarmis voor de familie Van Loo

**Zondag 15 februari – Sint-Bernadetteviering**

11.00 u. – Eucharistieviering

**Zondag 22 februari**

11.00 u. – Eucharistieviering met oplegging van askruisje



Zaterdag 28 februari 2026  
20 uur (deuren 19.30 uur)

# Jubileumconcert

## 50 jaar Sint-Bernadettekoor

Koorwerken uit 50 jaar repertorium  
(o.a. G.F. Händel, J.S. Bach, H. Schütz, B. Coulais, F. Fresi, ...)

o.l.v. Jan Demeester  
organist Jo Demeester  
solisten Catherine Knockaert - Steven Van Cauwenberghe

Tickets:  
Enkel ticket: 12 euro  
Gezinsticket: 30 euro

Reserveren:  
[concert.bernadettekerk@gmail.com](mailto:concert.bernadettekerk@gmail.com)  
met vermelding van  
aantal personen + type ticket

Ten voordele van:  
Buurtwerk Sint-Bernadette vzw

Parochiekerk Sint-Bernadette - Sint-Bernadettestraat 247 - 9000 Gent  
V.U.: Ann Lauwaert - Jan Bekenshoek 69 - 9120 Melsele



# KROK MESJEU



Ten voordele van OXFAM-Wereldwinkel Gent-Oost vzw

ZATERDAG 7 FEBRUARI 17.30-21.30 uur

Zaal NOVA, Bernadettestraat 134, Gent

Keuze uit 5 soorten aan €8/stuk  
(ham/kaas; hawaii; appel/ui; bolognaise; choco/banaan)

Voorverkoop kaarten in de winkel  
Lourdesstraat 55 te Oostakker of  
092515052 of gent-oost@oww.be

-458.222.555 RPR Gent - V.U. S. Van Lancker, Waterdreef 5,  
9040 St-A. -vrij van zegel- niet op de openbare weg gooien

## **PREEK VAN DE WEEK**

### **ZONDAG 18 JANUARI – TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR 2026**

#### **'ALLES IS GEZEGEND'**

Cecile las uit Genesis, de eerste bladzijde van onze bijbel: *God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis, man en vrouw schiep Hij hen én... hij zegende hen.*

Het scheppingsverhaal geeft aan dat wij van in den beginne *gezegende mensen* zijn. Alsof er een soort goddelijke energie in de mens kwam die hem of haar kracht geeft.

Daarmee is het woord gevallen: 'gezegend'. We kennen dat woord, we gebruiken het vaak. Maandagavond ging het over een zwangere vrouw die in gezegende toestand is. Ook over de *kinderzegen* van volgende zondag.

Iemand herinnerde ons aan: 'Tel je *zegeningen!*'. En, weet je nog: *ons huwelijk werd ingezegend*. Een gezegend nieuw jaar! trouwens.

Maar wat bedoelen we met *zegenen*?

In het Latijn zegt men :bene *dicere*. *Dicere* betekent *spreken*. Bene: letterlijk goed spreken dus. Iemand goede woorden toespreken, zeggen dat iemand goed is, de andere het goede gunnen. Wanneer iemand je zegent, komt er als het ware iets goeds over jou.

In de Bijbel lezen we op verschillende plaatsen dat God mensen zegent.

Maar mensen mogen ook andere mensen zegenen in de naam van God. Bijzonder eigenlijk, dat wij dit mogen doen vanuit goddelijke autoriteit, in naam van God. Wij mogen zelfs ook God zegenen, Hem aanroepen met 'gezegend, ben jij God', dan wordt dat een lofprijzing. Iets zoals: 'Heilig, heilig, heilig...'

Als we een zegen uitspreken, als we iemand zegenen, dan gebruiken we vaak mooie, warme woorden. vb. vrede! geluk! gezondheid! voorspoed! licht! schoonheid! genade!...Maar soms klinken die zegenwoorden te groot, te onbereikbaar. Dan hebben we het gevoel dat ze ons leven niet erg raken. Waar ze naar verwijzen staat in veel te schril contrast met wat we zien en horen. Zijn die zegenwensen niet ietwat oversized? Misschien zijn die grote woorden zo breed, zo ruim opdat we er kunnen in groeien. De zegen is er niet omdat ze samenvalt met de realiteit, maar opdat ze realiteit zou worden.

Een *gezegend leven*, doet denken aan een leven vol voorspoed welvaart en geluk. Maandagavond stelde iemand de vraag of we ons ook gezegend kunnen weten wanneer een en ander fout loopt, wanneer de gezondheid het laat afweten, wanneer miserie dreigt? Ze vertelde dat toen aan haar familielid, die al veel miserie had meegemaakt, daar bovenop een fatale diagnose kreeg, er toch een sereniteit over de man kwam en hij zei: 'ik heb toch een schoon leven gehad'. Alsof hij ondanks de moeilijkheden die hij op zijn levensweg had ontmoet, zich toch gezegend voelde.

De zegening kan dus ook betekenen: rust, kunnen aanvaarden, schoonheid zien, wijsheid, kracht... We kunnen ons dus ook gezegend voelen in moeilijke momenten.

Tot slot, nemen we nog eens de bijbel in de hand. Een van de mooiste zegenwensen in de bijbel staat in het boek Numeri. Op hun moeizame tocht vol ontberingen, door de woestijn, krijgen de leiders van Mozes de opdracht het volk te zegenen.

Uit het boek Numerie:

***De Heer sprak tot Mozes:***

***Zeg tegen Aaron en zijn zonen:***

***Als u de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden:***

***'Moge de Heer u zegenen en u behoeden!***

***Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!***

***Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken'.***

Even inzoomen op deze prachtige tekst. Het gaat over een volk dat uitzielt naar een betere toekomst. Het gaat dus (ook) over ons! Aaron en zijn zonen, dat zijn de priesters. Zij moeten het volk elke dag zegenen. Men noemt deze verzen dan ook de *priesterlijke zegen*.

Moge de Heer u zegenen. Zegenen is het uitspreken van goede dingen.

De priesterzegen begint dus met God die ons het goede wenst.

*Moge de Heer u behoeden.*

God wil ons beschermen. Hij is er voor u en voor mij. Hij gaat altijd met je mee. Hij zal je beschermen en opvangen op zijn vleugels. Hij biedt ons geborgenheid.

*Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u doen schijnen.*

Lijkt een beetje moeilijk. Wat houdt dit precies in? Het heeft ook te maken met Gods nabijheid. Hij biedt ons zijn hulp en zijn ontferming. Nooit hebben we Gods gelaat beter gezien dan in het gelaat van Jezus. De grootste zegening van God is Jezus Christus.

*Moge de Heer u genadig zijn.*

God biedt ons zijn genade aan. Elke dag opnieuw, onvoorwaardelijk. Het is niet iets wat je kunt verdienen. Je hoeft er niet extra je best voor te doen. Het enige dat jij hoeft te doen is zijn genade in dankbaarheid aannemen.

*Moge de Heer u zijn gelaat toewenden*

Dit stukje versterkt eigenlijk wat we eerder hebben gelezen. God wil bij ons zijn, ons helpen en kijkt liefdevol naar ons om.

*Moge de Heer u vrede geven*

God wil ons zegenen met zijn vrede - *shalom*. Dit Hebreeuwse woord heeft een veel diepere betekenis dan 'geen oorlog'. Het ervaren van *shalom* betekent heelheid en volkomenheid, rechtvaardigheid in ieder aspect van je leven.

Prachtig toch die priesterlijke zegen!

Tenslotte een paar vraagjes: Herken je je in deze zegen? Voel je je gezegend? of net niet? Wat zou vandaag een zegen zijn voor jou? Wie zou je willen zegenen?

*Jaak Van Vooren*

## **INTERPAROCHIAAL**

### **Doe mee met Broederlijk Delen**

#### *Cantina Boliviana'*

Op woensdag 18 maart 2026 ben je van harte welkom op 'Cantina Boliviana' - een kookworkshop met getuigenissen uit België én Bolivia.

We koken in kleine groepjes diverse gerechten uit Bolivia met een winterse en Belgische touch.

Dit jaar brengen we veralen over de impact van industriële vervuiling op de gezondheid en voedselveiligheid.

In Bolivia zorgt intensieve mijnbouw voor het opdrogen van meren, vervuild grondwater... waardoor bewoners grote concentraties giftige stoffen in hun bloed hebben. Dichter bij huis stijgt de aandacht voor vervuiling door PFAS. Climaxi vzw werkt rond klimaat en sociale rechtvaardigheid, en brengt verhalen uit Ronse, Kieldrecht en Zwijndrecht.

Prijs?

De basisprijs is €20, daarmee kunnen we alle onkosten van de kookworkshop (ingrediënten, materiaal) betalen. Door de solidariteitsprijs van €30 te betalen steun je de partners van Broederlijk Delen. Het kantsentarium is €5.

Kook mee en kom op voor het recht op een gezonde leefomgeving.

Praktisch:

18 maart om 18.30u in het Sint-Janscollege, Visitatiestraat 5, Sint-Amandsberg

Graag inschrijven voor 11 maart via [Cantina Boliviana Campagne Broederlijk Delen](#)

Meer info bij [delen.in.9040.9050@gmail.com](mailto:delen.in.9040.9050@gmail.com) of via [Cantina Boliviana Campagne Broederlijk Delen](#)

Je ontvangt nog meer concrete informatie als je bent ingeschreven.

Hopelijk tot dan!

Hanne, Katrien, Katelijne, Raf, Guido, Manu, Adelheid en Ilse de werkgroep 'Delen in 9040/9050'

PS. Kan je niet komen maar wil je Broederlijk Delen toch steunen? Dat kan via onze actiepagina [Cantina Boliviana Campagne Broederlijk Delen](#)

Giften vanaf 40 euro geven recht op een belastingvermindering tot 45% van het bedrag van de gift.

### *Sportieve en solidaire acties in 2026*

**Wat je voelt telt, wat je doet nog meer.  
Het is nú tijd voor actie.**

Misschien voel je het ook:

dat het met onze wereld de verkeerde kant uit dreigt te gaan.

Ongelijkheid groeit. Mensen en natuur staan onder druk. En soms neemt machteloosheid de bovenhand.

Dat gevoel mag er zijn.

Maar het hoeft daar niet bij te blijven.

**Broederlijk Delen nodigt je uit** om dat onbehagen om te zetten in **concrete actie**.

En **actie kent vele vormen**. Kan je zelf geen actie ondernemen? Dan ken je wellicht iemand – een (klein)kind, buur, vriend of parochiaan – die wél in beweging kan komen. Door hen aan te moedigen, te steunen of over deze acties te vertellen, maak ook jij mee het verschil.

Samen tonen we dat hoop begint bij mensen die verantwoordelijkheid opnemen, elk op hun eigen manier.

### **Sportieve en solidaire acties in 2026**

Dit jaar blaast **Dwars door de Boerenbuiten** 10 kaarsjes uit. En dat wordt gevierd met niet één, maar twee edities.

Met **drie gevarieerde wandelroutes** (15 tot 40 km) en **drie verrassende fietstochten** (45 tot 125 km) is er voor iedereen een passende uitdaging. Onderweg bezoek verschillende boeren en sociale initiatieven. Zo maken we samen zichtbaar dat zorg voor mens en planeet hand in hand gaan.

- Ontdek het **Hageland** vanuit **Averbode** – *zaterdag 25 april 2026*

- Verken het **Brugse Ommeland** vanuit **Oostkamp** - *zaterdag 19 september 2026*

- **20 km door Brussel** – *zondag 31 mei 2026*

Na een aantal jaren afwezigheid blazen we het **Broederlijk Delen Running Team** nieuw leven in.

Samen nemen we deel aan de 20 km door Brussel, een iconisch evenement in het hart van onze hoofdstad. Samen met een geëngageerd team, kan je al **lopend of wandelend** zichtbaar maken waar Broederlijk Delen voor staat.

### **Waarom meedoen of mee mogelijk maken?**

#### **Omdat wat je voelt ertoe doet**

Bezorgdheid over onze wereld is begrijpelijk. Door betrokken te blijven, geef je dat gevoel richting.

#### **Omdat wat je doet nog meer telt**

Of je nu zelf deelneemt, iemand anders aanspreekt of ondersteunt: elke stap en elke trap draagt bij aan structurele verandering.

#### **Omdat het nú tijd is voor actie**

Ontdek vandaag nog alles over deze evenementen op

[www.broederlijkdelen.be/nl/doe-mee/sportieve-evenementen](http://www.broederlijkdelen.be/nl/doe-mee/sportieve-evenementen) en schrijf je in!

**Doe mee. Maak een verschil.**

Heb je vragen?

Stuur gerust een bericht naar [Toni.Vancanneyt@broederlijkdelen.be](mailto:Toni.Vancanneyt@broederlijkdelen.be).

## **NUTTIGE INFORMATIE**

### **ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

### **OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

### **WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** **De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00