

WOENSDAG 15 APRIL 2026**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 19 april

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 26 april

11.00 u. – Gebedsdienst

Zondag 3 mei

11.00 u. – Eucharistieviering

PREEK VAN DE WEEK**Homilie Witte Donderdag**

Ik wil mijn homilie beginnen met een gedicht van de overleden Nederlandse schrijver en dichter Gerard Reve (+ 2006 – Zulte).

Het gedicht draagt de titel “Roeping” en het gaat als volgt:

*“Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar verlamde oude mensen wast,
in bed verschoont, en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien.*

Maar elke ongewassen aap die met een bord:

dat hij vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,

ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tee vee.

Toch goed dat er een God is.”

Zuster Immaculata, “Immaculata” : een volgens mij niet toevallig gekozen naam.

Want de naam betekent immers “onbevlekt”.

De zuster verzorgde verlamde oude mensen zonder enige bijbedoeling, niet om ermee in de kijker te lopen, niet om er veel geld mee te verdienen, niet om ermee op de televisie te komen, maar... gewoon omdat het haar “Roeping” was.

Dàt is de reden en de drijfveer van haar zorgende inzet... haar “roeping”, of om met andere woorden te zeggen: ze deed het omwille van God!

Wat zuster Immaculata doet zit helemaal in het hart van het evangelie op deze Witte Donderdag:

het verhaal van de voetwassing zoals we het lezen bij de evangelist Johannes.

We horen Jezus zeggen :

“Ik heb jullie een voorbeeld gegeven,

opdat jullie zouden doen zoals ik jullie vanavond heb getoond”.

Het is wellicht duidelijk dat Jezus’ voorbeeld navolgen iets anders betekent dan elkaar ‘letterlijk’ de voeten wassen.

Laten we even kijken wat er vanavond tussen Jezus en zijn vrienden gebeurt.

Het hele evangelie van Johannes is erop gericht om aan te tonen, dat Jezus sprekend op God gelijkt.

Theologisch verwoord: dat Jezus de Zoon van God is.

Als je wil weten wie God is, hoe Hij handelt en denkt,

dan is er maar één adres zegt de 4^{de} evangelist: kijk dan naar Jezus!

Als dat zó is, dan is Jezus het aan zichzelf verplicht om in het laatste uur van zijn leven “een groot wonder” te doen. Hij moet een groot teken stellen, iets waar de hele wereld van opkijkt.

Maar wat zien we, wat gebeurt er?

Wel, Jezus doet vanavond eigenlijk het “verkeerde wonder”.

Want, in plaats van macht te tonen, buigt hij zich voor de mens met vuile voeten.

U weet wellicht dat het bij de Joodse families ten tijde van Jezus gebruikelijk was - om voor het begin van een maaltijd - de uitgenodigde gasten “het stof van onderweg” van de voeten te wassen.

Maar Jezus mocht dit als Jood en vanuit de Joodse traditie niet zelf doen.

Dat was de karwei voor de heidense huisslaaf.

Vandaar het felle protest van Petrus, een rasechte Jood.

Vanavond mogen en kunnen we zeggen: nu pas is God wonderbaar.

Want hij doet iets onverwacht. Hij zet de wereldorde op zijn kop.

Hij breekt “macht” door elk vertoon van “uiterlijke macht” zinloos te maken.

In plaats van anderen te doen buigen, buigt hij zelf.

In plaats van anderen op de knieën te krijgen, gaat hijzelf door de knieën.

En de reden daarvoor is de volgende:

Voor God ligt de grootheid van de mens in het gebaar van de dienstbaarheid, in het gebaar van de mens die ongezien en gratis het eenvoudige goede doet.

Johannes beschrijft geen laatste avondmaal zoals de andere 3 evangelisten, maar in feite eindigt hij met dezelfde woorden.

Johannes schrijft:

Ik heb jullie een voorbeeld gegeven opdat jullie zouden doen zoals ik bij jullie heb gedaan.”

En bij de instelling van de eucharistie horen we: “*Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken*”.

‘Elkaar de voeten wassen’ en ‘brood breken en delen’, zijn twee verschillende symbolen die naar hetzelfde verwijzen.

Nu is het aan ons om die ‘voetwassing, die dienstbaarheid’ én het ‘vieren van de eucharistie’ wààr te maken in ons dagdagelijkse leven.

Vanavond begrijpen we maar al te goed dat onze ontmoeting met Jezus in de eucharistische tafel ‘praktische gevolgen’ heeft voor ons leven.

Stel je eens voor dat de machtigen van deze aarde – de Oekraïense en de Russische president bijvoorbeeld – elkaar de voeten zouden wassen.

Ik denk - dat dan de oorlog en de vredesgesprekken - helemaal anders zouden verlopen. In een wereld waar mensen elkaar de voeten wassen en het brood breken met elkaar “raakt de hemel de aarde”, “gebeurt God”.

Dat heeft zuster Immaculata maar al te goed begrepen.

Laten wij dan straks van hier weggaan met die evangelische wijsheid in ons hart en in onze handen:

voor God ligt de grootheid van de mens in het gebaar van de dienstbaarheid, in het gebaar van de mens die ongezien en gratis het eenvoudige goede doet.

Tony

De Goede week.

De Goede week was goed. Intens. Mooie vieringen. Krachtige gebaren en rituelen. Heden-daagse woorden.

De tafels op witte donderdag; samen brood breken. We gingen op tocht naar het Hoveke. De kaars werd gedoofd. De klokken vertrokken. Het was goed.

Op goede vrijdag zongen we “where you there when they crucified my Lord?”. In een duistere kerk werd het kruis opgericht door enkele sterke mannen. Het lijdensverhaal komt sterk over. Het pakt mij. We gaan stil naar huis.

De vreugde van Pasen: de bellen luiden en de klokken zijn terug. We kleden ons op ons Paasbest. We voelen de zon, de lente en het goede nieuws. Hij is verrezen. We geloven wat de vrouwen ons zeggen. Met een verdiend Paasei gaan koorleden en parochianen naar huis.

Dit jaar met een extraatje; de Gazet van Bernadette. Proficiat aan de makers. Een uniek stuk om te bewaren. Komt er een volgend nummer? Wie weet?

En nog is het niet gedaan. Op Paasmaandag maken we de Nova gezellig voor onze leden. De Paaskaars wordt weer aangestoken. Enkele zieken worden gezalfd. Het feest gaat door met muziek en etentje.

En God zag dat het goed was.

Hildegard

Witte donderdag



.../...



Goede vrijdag



.../...



Pasen



.../...



INTERPAROCHIAAL**OKRA Academie Gent**

Op dinsdag 21 april:



Lieven Buysse

Het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

Lieven Buysse is professor Engelse taalkunde en Britse cultuur aan de KU Leuven Campus Brussel. Als enthousiaste UK watcher schrijft hij geregeld opiniestukken voor Vlaamse kranten en magazines, en wordt hij vaak gevraagd om "all things British" te becommentariëren in de Belgische en Nederlandse audiovisuele en geschreven media.

Na 47 jaar lidmaatschap heeft het Verenigd Koninkrijk, als eerste land ooit, op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten. Een meerderheid stemde voor de Brexit maar gaat alles nu zo veel beter aan de overkant van het Kanaal? Migranten blijven op alle mogelijke manieren proberen om het VK binnen te raken. Uit de EU ingevoerde producten zijn, nu het VK geen deel meer uitmaakt van de douane-unie, duurder geworden en vele ook moeilijker te verkrijgen.

In de voordracht spreekt Professor Lieven Buysse uit zijn ervaring met de Britse cultuur en brengt hij duidelijkheid over het buitenbeentje dat het VK altijd is geweest.

Locatie: Clemenspoort; zaal "De Parel", Overwale 3, 9000 Gent

Prijs Okra-leden: € 8. Prijs niet-leden: € 12.



VRIJDAG 24 APRIL 2026 OM 20:00U

SINT-AMANDSBERG - SINT-JANSCOLLEGE CAMPUS HEIVELD
HEIVELDSTRAAT 117

'Vrede in tijden van oorlog' - lezing door VRT-journalist Jens Franssen
Staat na 75 jaar vrede oorlog weer voor de deur in Europa? Klimaatvluchtelingen uit het zuiden, onrust in het Midden-Oosten en oorlog in Europa's achtertuin Oekraïne... Hoe komt het dat we dit niet eerder zagen afkomen? VRT-journalist Jens Franssen helpt ons de conflicten die ons bedreigen beter te leren lezen.

INSCHRIJVEN:

<https://groot-gent.davidsfonds.be/activiteiten-detail/10663/vrede-in-tijden-van-oorlog-lezing-door-vrt-journalist-jens-franssen#Over>



NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer **09 236 50 00**